

THEMA: **PINKSTEREN**



Pinksteren: waar geest is, is leven



Naar Lourdes met pastoor Thanh



Warm welkom in De Essenburgh



RIK FAMILIE BAND

Inspiratie en informatie van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

RK-FAMILIE.NL

Jaargang 2/Nummer 3

2026

SECRETARIAAT

e-mail: secretariaat@rk-familie.nl, tel. 033-4941261
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.30 – 12.00 uur
Postadres Parochie: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening:
NL81 RABO 0385938705 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Familie

BESTUUR

Pastoor Thanh Ta, voorzitter e-mail: thanh.ta@rk-familie.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter e-mail: vicevoorzitter@rk-familie.nl
Marjon Duurland, secretaris e-mail: secretaris@rk-familie.nl
Olaf Kesler, penningmeester e-mail: penningmeester@rk-familie.nl
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed, begraafplaatsen e-mail: belegdonroerendgoed@rk-familie.nl
Frans Smout lid e-mail: frans.smout@rk-familie.nl
Tjeerd Mulder, lid/communicatie e-mail: communicatie@rk-familie.nl
Bart van der Knaap, gebouwen e-mail: gebouwen@rk-familie.nl

TEAM VAN PASTORES

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)
Thanh Ta, Pastoor e-mail: thanh.ta@rk-familie.nl
Pastor Sebastian, Priester e-mail: sebastian@rk-familie.nl
Rini Bouwman, Diaken e-mail: rini.bouwman@rk-familie.nl
Marcel Sarot, Diaken e-mail: m.sarot@rk-familie.nl

UITVAART

Achterveld: 0342-451420
Barneveld/Voorthuizen: 06-81725715
Driebergen-Rijsenburg: 06 - 104 33 511
Ermelo: 06-53399866
Harderwijk: 06-20735121
Hoevelaken: 033-2537528
Leusden: 033-4941261
Nijkerk: 06-24673347
Putten: 06-82006268 of 06-23371736
Doorn, Leersum, Maarn, Woudenberg, Zeist: 06-22265661

ZIEKENZALVING

telefoon: 06-22265661

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl
Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230 t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

REDACTIE

Pastoor Thanh, Tjeerd Mulder, Els Schrijver, Jos van Vliet, Henk van IJken
Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: redactie@rk-familie.nl

RK FAMILIEBAND

Jaargang 2, nummer 3
2026

PINKSTEREN

Oplage 6180 exemplaren, digitaal 1063 exemplaren
Volgende uitgave: 11 juli 2026 van de
R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.
Kopijdatum deadline: 11 juni 2026
De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten, niet of in een volgend nummer te plaatsen.
Website: www.rk-familie.nl
Vormgeving en begeleiding:
www.flitzmedia.nl, Zeist



RK FAMILIE BAND
Inspiratie en informatie van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef



Coverfoto: Jongeren van de 12+ hebben in Driebergen-Rijsenburg moesten op een briefje iets opgeschreven waar we spijt van hebben. Die briefjes hebben we daarna in het vuur verbrand.

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN VAN DE R.-K. PAROCHIE HEILIGE FAMILIE JEZUS, MARIA EN JOZEF



Achterveld, St. Jozef
e-mail: achterveld@rk-familie.nl
tel.: 0342-451420



Barneveld, Voorthuizen St. Catharina
e-mail: barneveld.voorthuizen@rk-familie.nl



Doorn, St. Martinuskerk
e-mail: doorn@rk-familie.nl
tel.: 0343-412148



Driebergen-Rijsenburg, St. Petrus' bandenkerk
e-mail: driebergen@rk-familie.nl
tel.: 0343-514708



Ermelo, De Goede Herder
e-mail: ermelo@rk-familie.nl
tel.: 0341-553584



Harderwijk, H. Catharina
e-mail: harderwijk@rk-familie.nl
tel.: 0341-412410



Hoevelaken, St. Paulus
e-mail: hoevelaken@rk-familie.nl



Leersum, St. Andrieskerk
e-mail: leersum@rk-familie.nl
tel.: 0343-451331



Leusden, St. Jozef
e-mail: leusden@rk-familie.nl
tel.: 033-4941261



Maarn, St. Theresiakerk
e-mail: maarn@rk-familie.nl
tel.: 0343-441210 (antwoordapparaat)



Nijkerk, St. Catharina
e-mail: nijkerk@rk-familie.nl
tel.: 033-2451262



Putten, H. Maria Zuivering
e-mail: putten@rk-familie.nl



Woudenberg, H. Catharinakerk
e-mail: woudenberg@rk-familie.nl
tel.: 033-2862000 (antwoordapparaat)



Zeist, St. Josephkerk
e-mail: zeist@rk-familie.nl
tel.: 030-6922113

Beste medeparochianen,

In de pinkstereditie van ons parochieblad gaat diaken Marcel Sarot in op de rol die de Geest in ons leven speelt. "Waar geest is, is leven, en waar geest ontbreekt, rest alleen nog de dood. De Kerk belijdt de Heilige Geest als degene 'die Heer is en leven geeft.'" In onze parochie brengen vrijwilligers Annemarie Damen en Gina Peters bijvoorbeeld leven met kledingbank We Share. Terwijl ze zich ook inzetten voor onze missionaire parochie, een parochie die niet alleen gastvrij is maar ook uitnodigend. Communicanten en vormelingen brengen volop leven in onze parochie. Uit het artikel over het klooster van de Norbertijnen in Hierden (gemeente Harderwijk) blijkt dat vier groepen de priorij levend houden: de gemeenschap zelf, de participanten, de Bron-gemeenschap en ten slotte de vrijwilligers. De Geest werkt kortom overal in onze parochie.



Foto: Pixabay

De redactie van RK Familie Band

INHOUD:



JONGEREN

De Vormselviering	4-5
Vorbereiding	
Eerste Communie	6
Gezellige avond Jong 12+	7
Jong 18+: kom je ook?	7
Jeugdkamp parochie	
Heilige Familie	7
Vormelingendag bisdom	8
Tuinfeest bisdom	8

KAPELLEN

Mariabeeld in St. Andrieskerk Leersum	9
---------------------------------------	---

BESPIEGELINGEN

Ik geloof in de Heilige Geest	10
Met pastoor Thanh in Lourdes	11
De Essenburgh in Hierden	12-13

BESTUURSZAKEN

Voorjaarsbijeenkomst	14
Parochiedag 4 oktober	14
Cursus lekenvoorgangers en anderen	15
Van de bestuurstafel	15

VRIJWILLIGERS IN BEELD

Annemarie Damen en Gina Peters	16-17
--------------------------------	-------

MUZIEK

Generations nodigt parochianen uit	18
Gregoriaanse zangers gezocht	18

KUNST

Feest van de Geest	19
--------------------	----

COLLECTE

Week Nederlandse Missionaris	19
------------------------------	----

ACTIVITEITEN

Boeldag Harderwijk	19
--------------------	----

REIZEN

Bedevaart Kevelaer	20
Pelgrimsreis Praag	20

ROOSTER

Mei – Juli 2026	21-23
-----------------	-------

KINDERPAGINA

Kids Kant	24
-----------	----



De Vormselviering

“De viering was heel mooi en feestelijk. Ik vond het leuk om de brandende doopkaarsen mee te nemen in de kerk en neer te zetten voor het altaar. We stonden echt in het middelpunt. Dat was heel bijzonder. Het was wel een beetje spannend om gezalfd te worden door de bisschop. Op het laatst kregen wij ook een cadeautje: een sleutelhanger en een evangelie-boekje.” - *Gabriëlla*



*Binnenkomst met brandende kaarsen.
Foto: Etienne Oldeman*



*Gabriëlla met het cadeau.
Foto: Etienne Oldeman*



*Uitdelen van de cadeautjes.
Foto: Etienne Oldeman*

“Wat een fantastische ervaring om met elkaar mee te maken. Het was prachtig versierd en iedereen liep er geweldig bij. Heel mooi ook dat er verschillende talen en culturen bij betrokken werden. Ik had dit voor geen goud willen missen!” - *Sophie*



*Het lezen in zes verschillende talen.
Foto: Etienne Oldeman*



*Familiefoto van Lea.
Foto: Etienne Oldeman*

“De ontmoeting met de bisschop was erg leuk, we gingen met hem, vrienden en familie op de foto. Heel erg leuk want iedereen stond erop. Na afloop zei mijn vriendin (zij is protestants) dat Monseigneur Hoogenboom wel iets weg had van Sinterklaas met zijn mooie kleren. Ook dachten mijn neefje en nichtje dat ze met de paus op de foto waren geweest. Al met al supergaaf dus.” - *Lea*

“De viering was prachtig. Ze hadden allemaal mooie bloemen. Hele mooie goed versierde kerk en aardige pastor. Heel mooi geregeld en goed achter elkaar doorgegaan.” - *Hans-Alberto*



*Bankversiering.
Foto: Etienne Oldeman*



*Bloemen voor de versiering.
Foto: Etienne Oldeman*



Diaconale stage

“Voor mijn stage heb ik bezoek aan ouderen gekozen. Ik ben op bezoek geweest bij een ouder echtpaar en vond het erg gezellig en ik heb veel geleerd. Volgens mij vonden zij het ook erg gezellig dat ik even langskwam. Ik zou het zeker aanraden als je iets gezellig wilt doen.” - *Christina*

“Ik vond de stage heel leuk! Je mocht kiezen waar je stage ging lopen en ik was bij de kleuterdienst in Doorn. Het was heel gezellig alhoewel er die dag niet heel veel kinderen waren was het wel heel leuk. We hebben geknutseld, getekend en verhalen verteld en het was gezellig!” - *Isabel*

“Hai, ik ben Daniella en ik ging een soort van stage lopen in kleuterviering. Ik heb het samen met Isabel gedaan en ik vond het superleuk, interessant en gezellig want de kinderen gingen eerst een beetje over het geloof praten, toen gingen we knutselen! En als laatste gingen we nog even in de kerk om een paar kaarsen aan te steken. Ik vond het heel leuk om te



Daniella en Isabel

zien dat de kinderen het wel interessant vonden! Ik vond het een superleuke ervaring en de kindjes vond ik ook heel lief.” - *Daniella*



Oefenen voor het vormsel.

Vorbereiding op het H. Vormsel

“Ik vond het fijne en gezellige voorbereidingsbijeenkomsten. Hier heb ik nieuwe vrienden gemaakt met wie we samen over God hebben gesproken. Vormheer Mgr. Hoogenboom was ook bij één van de bijeenkomsten. Dit was een hele leerzame ervaring. We mochten hem allerlei vragen stellen, overal over. En deze werden allemaal begrijpelijk uitgelegd. Ik ben blij dat ik het vormsel heb mogen ontvangen.” - *Groetjes Wilbert Ossendrijver*

Ontmoeting met Mgr. Hoogenboom

“Onze ontmoeting (11-01-2026) met bisschop Hoogenboom was heel bijzonder. Je hebt toch een beetje het gevoel dat het iemand is die boven de gewone mensen staat, maar dat was helemaal niet zo. Hij vertelde heel duidelijk over het vormsel en de kerk en was ook best grappig af en toe.

We gingen het vormsel echt oefenen, 1 van ons was de vormeling op de knieën voor de bisschop, 1 jongen als vader mocht samen met mij als moeder achter de vormeling staan. Ook onze ouders vonden het een mooie, warme bijeenkomst.” - *Femke*



Oefenen voor het vormsel. Femke mag 'de moeder' zijn.



Dan is het echt feest! Eerste Communie

Nog even en dan is het zover voor de kinderen die zich voorbereid hebben op hun Eerste Communie. Zondag 31 mei ontvangen de kinderen uit Achterveld, Barneveld, de Glind, Hoevelaken en Leusden hun Eerste Communie. Dan is het echt feest!

In de afgelopen periode hebben de kinderen zich tijdens een viering in Leusden al voorgesteld en de week daarop hadden ze een rondleiding in de kerk in Barneveld en zongen ze het ABC-lied vanaf de koorzolder bij het orgel. Ook zijn ze in de sacristie geweest en hebben ze de bijzondere steen in het altaar gezien. Hierin zit namelijk een relikwie.

Snoepjes met inhoud

'Blijf dit doen' was de titel van de een na laatste bijeenkomst. Een opdracht aan iedereen die gedoopt is en bij Jezus wil horen.

Voor die bijeenkomst hadden ze snoepjes voor elkaar moeten maken. Niet gewo-

ne snoepjes, maar snoepjes met een bijzondere inhoud. In ieder snoepje zat een briefje met daarop een tekst: 'Ik kan goed...' en 'Ik kan jou helpen met...'. Alle snoepjes werden in een schaal gedaan en ieder kind mocht een snoepje pakken en het briefje voorlezen. Wowh 😊 wat hadden de kinderen allemaal een mooi en inspirerend briefje in de snoepjes gestopt. Door te zien en te noemen wat je talent is en dat te gebruiken kun je iets betekenen voor een ander of voor de Kerk.

De volgende bijeenkomst is pastoor Thanh er ook bij. Dan mogen de kinderen hem vragen gaan stellen en dat is dan alweer de laatste bijeenkomst.

We wensen de kinderen met hun ouders en familie een mooie Eerste Communieviering toe. Dat dit een volgende stap mag zijn in hun geloof en een opstap naar het Heilig Vormsel.

Margje Hengeveld-Vogels



Eerste Heilige Communie in Driebergen-Rijsenburg

Op zondag 14 juni ontvangen de kinderen uit Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Doorn en Austerlitz hun Eerste Heilige Communie in de St.

Petrus' bandenkerk in Driebergen. Ze bereiden zich daar nu samen met pastor Sebastian op voor. Tijdens de viering op Palmzondag zijn ze voorgesteld aan de

geloofsgemeenschap in Driebergen. In totaal zullen zeven kinderen de Communie ontvangen.

Raquel Greeven



‘EEN LEUKE EN MOOIE AVOND’

Jong 12+ 20 maart Driebergen-Rijsenburg

Het was een gezellige avond. We begonnen met samen wraps eten. En we hebben voor het eten nog even een paar spelletjes gedaan. Na het eten hadden we het samen over de vastentijd en er werd een gedicht voorgelezen.

Daarna moesten we op een briefje iets opschrijven waar we spijt van hebben. Die briefjes hebben we daarna in het

vuur verbrand.

Aan het einde van de avond hebben we nog een filmpje gekeken over Pasen. Ik vond het een leuke en mooie avond, omdat we samen plezier hadden, maar ook even nadachten over de betekenis van de vastentijd en Pasen.

Groet van Thijmen Bakker

Onze volgende bijeenkomst is op 19 juni 2026:

BBQ bij Kunny in Putten

In verband met het eten is het fijn als je je aanmeldt bij: catecheet@rk-familie.nl

Of bij de leiding:

Belén Pérez Peña, Petri Roest, Ivonne Granneman, Margje Hengeveld of Kunny Mulder (06-55132640)

Kom jij ook een keertje?

Ben je tussen de 18 en 35 jaar en zou je meer over het geloof willen weten, of gewoon met leeftijdsgenoten bij elkaar willen komen en over het geloof willen praten, meld je dan via een van de onderstaande mogelijkheden aan. De jongeren die op dit moment de avonden bezoeken komen uit heel de parochie.

We beginnen iedere bijeenkomst met een maaltijd, ontmoeten elkaar en verdiepen ons in een onderwerp.

Wees welkom om gewoon een keer aan te schuiven om te kijken of het iets voor jou is. Daarna kun je beslissen of je vaker wilt komen.

Volgende bijeenkomsten

- De volgende bijeenkomsten zijn:
- 29 mei
 - 3 juli of als jullie dat leuk vinden

gaan we 28 juni naar het Tuinfeest Utrecht.

Al de bijeenkomsten (behalve die van 28 juni) zijn in Barneveld (Langstraat 36). Je kunt binnenlopen tussen 17.30-18.00 uur. Of als je mee wilt helpen met koken, kom dan om 17.00 uur.

Rond 18.15 uur gaan we eten en om 21.00 uur sluiten we de avond af.

Aanmelden

Het is fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen met het eten, daarom wil ik jullie vragen om je aan te melden via een appje (06-24554359) of een mail (catecheet@rk-familie.nl). Bellen kan ook. Geef dan ook gelijk aan of je dieetwensen hebt.

Groetjes en hopelijk tot gauw,
Sebastiaan en Margje

JEUGDKAMP parochie Heilige Familie

Het jeugdkamp van de parochie Heilige Familie voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar zal dit jaar worden gehouden in de herfstvakantie, van 19 tot en met 23 oktober. Het jeugdkamp is een kleinschalig kamp, waarbij kinderen en tieners samenkomen om elkaar te ontmoeten, plezier te maken, een musical uit te voeren en te groeien in hun geloof. Meer informatie over aanmelding en de locatie volgt.



AGENDA

Jeugdkamp parochie Heilige Familie

Data: 9-23 oktober 2026

Leeftijd: 8-16 jaar



Aartsbisdom Utrecht

Deventer Broederenkerk	Zaterdag 6 juni	Programma 11:00 – 16:00 uur
---------------------------	--------------------	--------------------------------

Vormelingsdag

2026

www.jongaartsbisdom.nl



‘AAN DE SLAG MET DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST’

Vormelingsdag op 6 juni

Het Aartsbisdom Utrecht houdt zaterdag 6 juni de Vormelingsdag voor vormelingen die zijn of worden gevormd van september 2025 tot en met juni 2026. De Vormelingsdag wil tieners bij elkaar brengen en hen laten ervaren dat zij niet alleen zijn. Ook is deze dag bedoeld om de vormelingen te laten zien wat het geloof en de Kerk hun te bieden hebben. Dit aan de hand van een interactief programma met sport, spel en verdieping. De Vormelingsdag voor alle vicariaten vindt dit jaar plaats in Deventer. “Er staat de tieners deze dag een mooi programma te wachten: we gaan aan de slag met de zeven gaven van de Heilige Geest”, aldus de organisatie.



AGENDA

De Vormelingsdag in en rond de Broederenkerk in Deventer

Broederenstraat 18
10.30 uur tot ongeveer 16.00 uur
Deelname is gratis; voor de lunch wordt gezorgd.
Meer informatie en het aanmeldformulier (graag vóór 23 mei opgeven) op: www.jongaartsbisdom.nl/vormelingsdag-op-6-juni-meld-je-nu-aan/

Tuinfeest voor jongeren op 28 juni

Jong Aartsbisdom houdt het jaarlijkse tuinfeest voor jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht rond het hoogfeest van de HH. Paulus en Petrus, op zondag 28 juni.

“Hopelijk genieten we die avond van zomerse temperaturen en kunnen we samen tijdens een gezellige barbecue het seizoen van 2026 afsluiten. Het zou geen JA-activiteit zijn zonder een Eucharistieviering, daar beginnen we mee. Daarna gaan we in kleinere groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan. Wat dit gesprek precies inhoudt, leggen we die middag aan jullie uit. We nemen ruim de tijd voor dit gesprek. Daarna steken we de barbecue aan en gaan we gezellig aan tafel, spelen een spelletje en voeren mooie gesprekken met elkaar tot het donker wordt”, vertelt jongerenwerker Sarah Mijhad.

Programma

- 15.00 uur Ontvangst
- 15.30 uur Aanvang Heilige Mis
- 16.15 uur Goed Gesprek
- 17.30 uur Aan tafel
- 21.00 uur Einde



AGENDA

Tuinfeest voor jongeren

Zondag 28 juni 2026
Kosten € 10 (ter plaatse contant betalen of via Tikkie)
Tijd: van 15.00 tot 21.00 uur
Adres: Mgr. Van de Weteringstraat 9 in Utrecht.
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

EEN BEZOEK AAN HET MARIABEELD IN DE ST. ANDRIESKERK TE LEERSUM



Een schilderij uit de prachtige Kruisweg, geschilderd door parochiaan Wim Middelpaats.



Het huidige Mariabeeld wordt Madonna Germania genoemd.



Tegenwoordig hangt tegenover het altaar een kruis met corpus.

De bezoekers zijn blij met haar aanwezigheid

Omdat Els Schrijver van de redactie, helaas door ziekte verhinderd is, heeft ondergetekende, in haar plaats, de St. Andrieskerk te Leersum bezocht en daar een Eucharistieviering bijgewoond. Daarna heb ik een gesprek gehad met Mary Flentge en Jan van Wees, beiden sinds jaar en dag verbonden met deze locatie.

In Leersum heeft de kerk geen aparte Mariakapel en dat heeft te maken met de geschiedenis van deze kerk, haar architect en de tijdgeest ten tijde van de bouw in 1965.

De architect, prof. Van der Grinten, heeft zijn visie op de kerkruimte als volgt omschreven: De samenkomst van de gemeenschap maakt de kerk. Het gebouw is niet meer dan een platform voor ontmoeting. Niets aan de inrichting zou dwingend een richting moeten aangeven.

Een te expliciet rooms-katholiek karakter werd daarom vermeden. Dit kerkgebouw brak met veel traditionele opvattingen. Buiten het altaar om was er geen enkel beeld, geen enkele versiering, zelfs geen enkele opvallende kleur, omdat dit alles zou afleiden van het samenzijn om de Tafel des Heren.

Geen Mariakapel

Dat verklaart dat de architect geen Mariakapel in zijn ontwerp heeft opgenomen en dat is tot op vandaag nog steeds zo. Vanaf het begin waren er voor- en tegenstanders van het moderne ontwerp van de kerk, waarin de parochianen rondom het altaar zitten.

Het totaal ontbreken van katholieke versiering, beelden, staties en Mariabeeld werd door de parochianen zeer gemist. Er was zelfs geen Godslamp aanwezig en al het meubilair, inclusief het altaar was verplaatsbaar.

Jan van Wees vertelde dat zijn moeder in de jaren zeventig geld had geschonken voor een Mariabeeld. De pastoor kocht daar een klein, modern beeld voor dat alleen hij mooi vond. De parochianen vonden het niks. Toch heeft dat beeld er vijftwintig jaar gestaan.

Katholieke symbolen

Gaandeweg de tijd werd de kerk meer en meer voorzien van katholieke symbolen.

Aan de buitenkant een kruis, achter het altaar een persoonlijk door Jan van Wees gemaakt houten kruis zonder corpus. Dat was eigenlijk een proefkruis, maar het hangt er nog steeds. Tegenwoordig hangt tegenover het altaar wel een kruis met corpus en versiert een wandtapijt met het Laatste Avondmaal een van de wanden. Ook de Godslamp is weer aanwezig.

Verder is een prachtige Kruisweg te zien, geschilderd door parochiaan Wim Middelpaats. Mary Flentge en Jan van Wees hebben zich ervoor ingezet dat de kerk een nieuw Mariabeeld zou verwerven ter vervanging van het oude beeld.

Daarom is in 2001, in opdracht van de kerk, het huidige Mariabeeld gemaakt door Oswald Demetz in Zuid-Tirol/Italië. Ze wordt Madonna Germania genoemd. De Madonna Germania is een fijn bewerkt, klassiek houtsnijwerk uit Zuid-Tirol. De jonge Maagd houdt het kind op haar rechterarm en buigt haar hoofd zachtjes naar beneden. Het kind daarentegen lijkt speels te schoppen en zich naar zijn moeder te wenden – een scène vol tederheid en vitaliteit.

Haar plaats is achter in de kerk en ze wordt omringd door bloemen en kaarsen.

De bezoekers van de kerk zijn blij met haar aanwezigheid. Hiermee wordt maar weer eens duidelijk dat de geest en het gedachtegoed van de jaren zestig is veranderd en dat katholieke parochianen behoefte blijven houden aan warme, katholieke versieringen in hun kerk.

Zelfs prof. Van der Grinten zei het industriële ontwerpen vaarwel en werd een vioolbouwer in Amersfoort. De kerk is te bezoeken tijdens de vieringen en incidenteel tijdens speciale evenementen. Het adres van de kerk is: St. Andrieskerk, Planterslaan 15a in Leersum.

Kunny Mulder

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

Met Pinksteren vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. Voor veel mensen is de Geest iets vaags en zweverigs. Dat heeft te maken met onze cultuur: voor ons staat geest tegenover materie en lichaam. In de cultuur van de Bijbel is dat anders: daar wordt één woord (ruach) gebruikt voor wind, adem en geest. Zo bij de schepping van de wereld, toen een goddelijke wind over de wateren zweefde (Gen. 1:2), en zo ook bij de schepping van de mens, toen God zijn adem in de neusgaten van de uit stof gemaakte mens blies (Gen. 2:7). Waar geest is, is leven, en waar geest ontbreekt, rest alleen nog de dood. De Kerk belijdt de Heilige Geest als degene 'die Heer is en leven geeft.'

Geest staat dan niet tegenover materie, maar manifesteert zich juist in en door materie. Wind en adem zijn gebonden aan materie. Als Gods Geest Maria overschaduwde (Luc. 1:35), begint nieuw leven in haar. Gods Geest zet ons aan tot vergeving van zonden (Joh. 20:22-23) en maakt zo nieuw leven mogelijk. Die Geest wil ook ons overschaduwden en door ons tot klinken komen. Op de lagere school leerde ik een gedicht van Jacqueline van der Waals dat dit prachtig uitdrukt:



MARCEL SAROT

Foto: Simone de Vette



De herdersfluit

*Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen langs mijn pad een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel, zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.
Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!*

Zalig Pinksteren!
Marcel Sarot, diaken



WOORD VAN DE PASTOR

SAMEN OP BEDEVAART NAAR LOURDES

Parochianen in Lourdes met in het midden pastoor Thanh.

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik aan het inpakken om over twee dagen op bedevaart naar Lourdes te gaan met onze parochiegroep, die deze keer uit 25 personen bestaat. We zijn van 25 april tot en met 2 mei in Lourdes met nog ongeveer 1.500 pelgrims uit het gehele aartsbisdom Utrecht. Als we over ruim een week weer thuis zijn teruggekeerd, ligt dit parochieblad bij de drukker om medio mei bij u op de deurmat te vallen.

Meerdere keren ben ik in Lourdes geweest. Maar nu voor de eerste keer als pastoor van en met een parochiegroep vanuit de parochie Heilige Familie. Ik ben zeer verheugd om er deel van uit te maken. In Lourdes kom ik ambtshalve alsook privé graag. Bij thuiskomst vervulden me niet zelden gevoelens van heimwee. Deze keer zal dat ook niet anders zijn, vermoed ik.

Plek van geloof

Men zegt weleens dat Lourdes je kan raken als je als pelgrim er een bezoek brengt. Lourdes is een plek van geloof. Misschien is Maria wel in Lourdes aan Bernadette verschenen opdat er een plaats zou zijn waar mensen gemakkelijk tot geloof kunnen komen. Er zijn daar zoveel gelovige en biddende mensen bijeen! Als je al dat geloof ziet, wordt het gemakkelijker om ook zelf te geloven. Helemaal omdat je in Lourdes ook even uit je gewone leven met de dagelijkse sleur weg bent. Je krijgt alleen al daardoor een frissere kijk op de dingen, komt er wat los van, waardoor je je er opnieuw toe kunt verhouden. Al wil ik ook niet uitsluiten dat God aan mensen die naar Lourdes komen, bijzondere genade zal schenken. God wil ons, via Maria, nabij zijn.

Op de eerste plaats

Wat mij ook zal raken in Lourdes is dat

zieken en gehandicapten er op de eerste plaats komen, letterlijk en figuurlijk. In Lourdes zijn zij niet alleen de zieke of gehandicapte, maar worden zij op de eerste plaats benaderd als mens, als een mens die toevallig (ook) ziek is of gehandicapt. In Lourdes zijn mensen méér dan hun ziekte of handicap. In Lourdes is plaats voor iedere mens. De meeste pelgrims keren als 'nieuwe mensen' huiswaarts. Zieken ervaren dat ze méér zijn dan hun ziekte. Alleen al hieruit ontvangen zij kracht. Veel helpers en vrijwilligers ervaren dat ze méér zijn

dan mantelzorgers. Zij ontvangen kracht om hun zorgtaken te dragen. In Lourdes heerst een sfeer van nieuw perspectief. Ondanks lijden, verdriet, het gemis van een dierbare, problemen in het gezin of de familie, voelen pelgrims zich getroost en gesterkt.

Onze parochiegroep neemt een bescheiden Heilige Familie-parochiekaars mee. Deze dragen we bij aankomst aan Maria op, samen met de vele intenties die we met ons meenemen, waaronder ook die van (mede)parochianen. Maria van Lourdes, bid voor ons, bid voor onze naasten, voor onze parochie, voor onze kerk en wereld!

Pastoor Thanh Ta



Onze parochiekaars in Lourdes.



Parochianen bisdom Utrecht in Lourdes met pastoor Thanh, negende van rechts.

‘JE KIEST VOOR ELKAAR, MAAR OOK VOOR EEN IDEEAAL’

De Essenburgh in Hierden



broeders in opleiding. Aangekomen in Hierden bleek dat zij ook werk moesten verzetten als bouwvakkers.

Het naastgelegen koetshuis werd verbouwd tot priorij, met 31 kamers, er werd een verdieping opgebouwd. In de loop van de jaren vijftig is het koetshuis definitief gereed voor bewoning. Het kasteel werd ingericht als studiehuis, en later kwam hier het Vormingscentrum. In 1952 waren er in totaal zo'n 220 broeders, van wie uiteindelijk twintig in Hierden gingen wonen.

Integratie in Hierden

Op mijn vraag aan Klaas: "Wisten jullie waar jullie terecht kwamen, kenden jullie Hierden?", luidde het korte antwoord: "Nee, geen idee".

Het bleek een grote overgang van het katholieke Brabant naar de behoudende protestantse Veluwe. Broeders die om en nabij de abdij woonden, uit parochies kwamen waar iedereen katholiek was, kwamen terecht in een heel andere omgeving.

In de begintijd was er toch wel veel vijandigheid. De broeder die naar Harderwijk moest fietsen om bij de zusters van het Piusziekenhuis de eucharistie te vieren werd uitgescholden, de boeren kwamen klagen dat de koeien minder melk gaven vanwege de wapperende habijten. Om die reden besloten de Norbertijnen, begin 1960, om hun habijt buiten de priorij uit te laten.

Een van de broeders uit die begintijd was broeder Leo. Hij werkte op de boerderij op het landgoed. Deze broeder Leo werd uiteindelijk op handen gedragen door de Hierdense bevolking. Je kunt wel zeggen dat door broeder Leo de integratie in Hierden een boost kreeg. Maar ook Toon van de Ven, kok en voetballer van VV Hierden en later scheidrechter, was een graag geziene gast bij de Hierdernaren.

Binnen de grenzen van de parochie van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef bevindt zich het klooster van de Norbertijnen op het landgoed De Essenburgh in Hierden (Harderwijk). Hoog tijd om eens kennis te maken met priorij de Essenburgh en de Norbertijnen.

Ik ben in gesprek gegaan met Klaas Fongers, prior van de Essenburgh en van de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther

De begintijd

In de naoorlogse jaren bleek de abdij van Heeswijk Dinther te klein voor de bijna tweehonderd mannen die er toen woonden. Er werd een zoektocht gestart naar een dependance, ergens in Nederland.

De toenmalige abt ging op onderzoek en kwam uiteindelijk terecht in Hierden, bij kasteel De Essenburgh. In februari 1950 kocht de orde het leegstaande, zeer vervallen kasteel. Op 11 juli 1950, toen nog het hoogfeest van Sint-Norbertus, stichter van de orde, (nu 6 juni) werden na het ochtendgebed 25 namen genoemd die naar De Essenburgh in Hierden gestuurd zouden worden. Het waren jonge



Kasteel De Essenburgh



Priorij De Essenburgh. Foto's: Els Schrijver

Religieus leven

De Norbertijnen leiden een vita mixta - gemengd leven - dat betekent contemplatie (gebed) en actief leven buiten het klooster, naast het kloosterleven behielden de Norbertijnen hun baan.

Klaas: "In een gemeenschap leven betekent dat je kiest voor elkaar, maar ook voor een ideaal. En dat gaat met vallen en opstaan. Door te kiezen voor het leven in een kloostergemeenschap proberen we te laten zien wat we delen en hoe dat je verrijkt. Je moet wel leren zonder bezit te leven. Gezamenlijk bezit geeft ook verantwoordelijkheid".

In 1992 werd gesproken over toelating van vrouwen in de orde. Janny Verwijs was de eerste vrouw die zich meldde. Zij had zich verdiept in de norbertijner spiritualiteit en wilde zich hierbij aansluiten. Ook de vrouwen kozen voor een vita mixta, gemengd leven. Maar lid worden van een mannengemeenschap was een brug te ver. Janny werd de eerste participant. Later volgden Willemien van Bussel en Liesbeth Dercksen. Woonden de vrouwen eerst op de tweede verdieping van de priorij, uiteindelijk werd hun eigen klooster gebouwd: Mariëngaard. Dat vrouwen toetraden tot de kloostergemeenschap was een verrijking, de gemeenschap werd inclusiever. Ook het taalgebruik veranderde.

Liturgie vernieuwing

Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft grote veranderingen teweeggebracht. De liturgie veranderde. De plaats van het altaar veranderde, werd meer naar voren geplaatst. De priester stond in het vervolg met zijn gezicht naar de mensen toe. De taal in de liturgie werd Nederlands. De Norbertijnen hadden al eerder veranderingen aangebracht in de litur-

gie. In hun liturgische ruimtes stond het altaar al meer naar voren en celebreeerde de voorganger met het gezicht naar de mensen toe.

De Norbertijnen hebben dan ook een grote bijdrage geleverd aan de veranderingen in de liturgie. Zij ondersteunden parochies, niet alleen priesters maar ook besturen en parochianen. Zij zetten toerustingscursussen op. De Norbertijnen in Hierden zetten de plaatselijke katholieke gemeenschappen op, vooral in de polder. In de omgeving van Harderwijk gingen de paters naar de diverse parochies en ondersteunden daar de priesters en gingen daar ook voor. Met name de polder heeft veel te danken aan de paters.

In Harderwijk werd in 1982 norbertijn Coen Negenborn benoemd als pastor van de Catharinaparochie. Hierdoor ontstond een nauwe band met de Essenburgh. Na het overlijden van Coen Negenborn hebben de paters de Harderwijker geloofsgemeenschap nog lang ondersteund. Ook Ermelo kon rekenen op steun van de Essenburgh. Theo van de Vossenbergh was jarenlang geestelijk verzorger van het Ziekenhuis St. Jansdal.

Toekomst

Klaas onderscheidt zo'n vier groepen rondom de Gemeente. Allereerst de Gemeente zelf, drie mannen en drie vrouwen van Mariëngaard, vormen de kern.

Daarnaast zijn er participanten. Sinds 1990 ontwikkelden zich nieuwe vormen van kloosterleven. Mannen en vrouwen willen actiever betrokken worden in het kloosterleven zonder volledig in te treden. Zij leven volgens de regels van de gemeenschap en nemen van tijd tot tijd deel aan het dagelijks leven, gebed en werk. Zij dragen ook een gebedsmantel.

De derde groep wordt gevormd door de Bron-gemeenschap. Dit is een groep mannen en vrouwen die zich nauw betrokken voelen bij de kloostergemeenschap. Op gezette tijden worden gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, waarin een film wordt bekeken en besproken, regelmatig eten en drinken zij samen. Daarnaast doen zij hand- en spandiensten voor de gemeenschap.

En ten slotte de vrijwilligers die wekelijks mede zorgdragen voor het onderhoud van het landgoed. Zij worden zeer gewaardeerd door de kloostergemeenschap.

Wie is Klaas Fongers?

In 1999 is Klaas op De Essenburgh komen wonen. En hij is in 2004 gewijd tot priester door Bisschop De Korte. Klaas is eerst getrouwd geweest. Hij vertelde dat hij pas laat geantwoord heeft aan zijn roeping. Hij is prior van de Abdij van Berne en van De Essenburgh, daarnaast provisor (econoom) van de orde van Norbertijnen wereldwijd. En reist daarom ook naar Rome en Amerika.

Els Schrijver

Redactie

Naast het interview met de prior Klaas Fongers, heb ik ook gebruik gemaakt van het boek: 'Rijke baronnen en bezitloze paters', geschreven door Martijn Pijnenburg, Harderwijker, historicus en parochiaan. In zijn boek beschrijft hij de geschiedenis van landgoed De Essenburgh en de geschiedenis van de huidige bewoners en hun bijdrage aan de toenmalige parochies en locaties. Er is zoveel te vertellen over de Norbertijnen dat kon ik niet allemaal kwijt in mijn verhaal.



VOORJAARSBIJEENKOMST DRUK BEZOCHT

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst voor locatieraden en pastoraatsgroepen van onze parochie op woensdagavond 22 april is de totstandkoming van het beleidsplan besproken en is het gepresenteerd door pastoor Thanh en Tom Koot, coach, trainer en consultant van xband. Na de pauze gingen Margje Hengeveld en Marian van der Laan in op de invulling van onze missionaire parochie. De voorjaarsbijeenkomst, die door bijna zestig leden van locatieraden en pastoraatsgroepen uit onze parochie werd bezocht, is gehouden in Leerhotel het Klooster in Amersfoort.



De parochiedag van onze gehele parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef zal dit jaar worden gehouden op zondag 4 oktober vanaf 10.30 uur in en rond de St. Jozefkerk in Achterveld. Op deze dag van Sint Francis is het thema ontleend aan zijn gebed om vrede: 'Instrument van vrede'. De dag begint met een eucharistieviering, waarin het pastoraal team

voorgaat. Het projectkoor onder leiding van Carla Schulte zal tijdens deze viering zingen. Tijdens het middagprogramma zijn er activiteiten. Het Achterveldse koor Vivente nodigt alle parochianen uit om dan mee te zingen met vrolijke liedjes. Meld u aan om mee te zingen: bestuur@vivente-achterveld.nl Meer informatie over onze parochiedag volgt.



CURSUS VOOR LEKENVOORGANGERS EN ANDEREN BEGONNEN

De basiscursus voor lekenvoorgangers, lectoren, nieuwe katholieken en andere geïnteresseerden is zaterdag 25 april van 13.30 tot 16.30 uur van start gegaan in De Kom bij de St. Jozefkerk aan de Hamersveldseweg 51 in Leusden. Parochianen kunnen nog meedoen aan de volgende cursusdagen van deze module op de zaterdagen 23 mei en 20 juni, op dezelfde tijd en plaats, die wordt gewijd aan exegese (bijbeluitleg). De daaropvolgende modules van deze tweejarige cursus zullen onder andere gaan over praktische liturgie, preekkunde en geloof. Wilt u zich nog aanmelden, dan kan dat via secretariaat@rk-familie.nl Meer informatie op onze website rk-familie.nl



VAN DE BESTUURSTAFEL

Informatie van het bestuur naar aanleiding van de vergaderingen op 10 maart en 7 april 2026

- Pastoor Thanh meldt dat door het pastoraal team (PT) besloten is dat de vrijwillige weekendvoorgangers scholings- en bijscholingscursus krijgen aangeboden en een aanstelling krijgen.
- Naar aanleiding van de landelijke conferentie Missionaire Kerk op 12 en 13 maart wordt in onze parochie een project gestart onder leiding van Pastor Thanh, 'Missionaire Kerk'.
- Belangrijk is en blijft dat we als kerk met onze locatie 'Gastvrij' zijn en dat we bijeenkomsten faciliteren waarbij deelnemers gastvrij ontvangen worden. Ook moet er ruimte zijn voor gezamenlijke maaltijden en dergelijke.
- Badkamer van de pastorie in Barneveld wordt vernieuwd.
- SIM-aanvraag Driebergen-Rijsenburg is akkoord, de machtiging wordt aangevraagd.
- Vervanging CV-ketel Zeist is akkoord en machtiging wordt aangevraagd.
- Het orgel in Zeist heeft enkele gebreken, waardoor het niet goed bespeelbaar is. Bestuur is akkoord met de reparatie en de machtiging wordt aangevraagd.
- Er is een verzoek vanuit Driebergen-Rijsenburg gekomen om het rommelhok om te bouwen tot Mariakapel.
- Besloten is tot aanschaf van vier nieuwe computers voor het secretariaat, de oude computers waren verouderd en te klein in capaciteit.
- De St. Theresiakerk in Maarn viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan.
- Het Beleidsplan is door het PT en het bestuur aangenomen en deze definitieve versie wordt gepresenteerd in de voorjaarsbijeenkomst op 22 april.
- Door het aftreden van een bestuurslid belegd onroerend goed moet gezocht worden naar een nieuwe kandidaat, bij voorkeur uit Regio Zuid, omdat die ondervertegenwoordigd is in het bestuur.
- Er is een concept procesbeschrijving voor een strategisch huisvestingsplan.
- Parochiedag staat gepland op 4 oktober. Het thema is: Instrument van vrede.
- Er is schade geconstateerd aan het metselwerk van de toren van Zeist. Offertes worden opgevraagd.





'OPEN DEUREN NAAR DE SAMENLEVING'

Annemarie Damen en Gina Peters missionair en diaconaal actief in geloofsgemeenschap Doorn en parochie

"Zie je Annemarie dan zie je Gina en andersom", horen ze dikwijls vanuit de omgeving. Al als dertigers zijn ze goeie vriendinnen. Annemarie Damen woont in Langbroek, Gina Peters in Doorn. In hun geloofsgemeenschap willen ze zich, net als in ons gehele parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef, inzetten voor de missionaire kerk.

Vanaf het moment dat ze elkaar kennen, zetten Annemarie Damen en Gina Peters zich in voor de parochie. Ze doen dat bijvoorbeeld met kledingbank We Share in Doorn. Daarnaast houden ze iedere donderdag de inloopkerk en elk jaar in september de vredesviering. In de Nicolaasschool in Doorn vertellen ze kinderen van alle groepen ieder jaar wat de feestdagen inhouden. Ze werken mee aan de opvang van Oekraïners in het dorp en werken samen aan een "bloeiende geloofsgemeenschap".

Geraakt

Samen begonnen Gina en Annemarie met de communie- en vormselvoorbereiding van kinderen en jongeren en het koor Onderweg. We hadden "dikke pret", vertelt Annemarie. Maar de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 in New York was de aanleiding voor het opstarten van een gebedsgroep. De groep, die nog steeds bestaat, komt sindsdien iedere maandagochtend bij elkaar om samen in de St. Martinuskerk in Doorn te bidden voor persoonlijke intenties, voor medemensen en (wereld)vrede. Ook leden van de protestantse Maartenskerk in Doorn doen hieraan mee.

Annemarie was gelovig, maar de bewustwording en het verlangen om God en zijn kerk en zijn medemens te dienen kwam in 2018 echt tot leven, vertelt ze. Samen met Gina volgde ze de Alphacursus in Barneveld, een van de eerste die vanuit

de katholieke kerk werd aangeboden. Annemarie voelde zich geraakt. "De Bijbel en het geloof kwamen voor mij tot leven. De avonden hebben een mooie opbouw en de maaltijd maakt de verbinding compleet. We voelden ons geliefd door het team, die deze cursus voor gelovigen en niet-gelovigen leiden. Daarna heb ik besloten me in te zetten voor kerk en samenleving."

Nieuwsgierig en verlangend

"Dat geraakt worden, heb ik op jongere leeftijd beleefd", zegt Gina. "Ik ben opgegroeid in een traditioneel katholiek gezin. Als eind twintiger kwam ik in contact met iemand die vergroeid was met de Bijbel, wat me eerst nieuwsgierig en vervolgens verlangend maakte. Daarna werd ik aangeraakt tijdens een jongerenweekend. Een diepe vrede en vreugde die ik sindsdien ervaar en alle verstand te boven gaat, zoals in Filippienzen 4 staat.



De Alpha in Barneveld gaf voor mij wel meer verdieping, allerlei thema's werden uit- en doorgespit." Gina en Annemarie werden lid van een oecumenische gebedsgroep, met mensen uit verschillende kerkgenootschappen. "We hebben God hard nodig", merkt Gina op. "Ook als kerken onderling."

"Belangrijk is", benadrukt Gina, "dat we voordat we iets gaan ondernemen eerst bidden, want uiteindelijk is God degene die het werk zegent."

Van volgers van de Alphacursus werden ze mede-cursusleiders bij de Alphacursus, samen met Marian van der Laan, in Driebergen.

Licht gebracht

In de coronatijd waarin de kerken moesten sluiten, ontstond bij Gina en Annemarie het idee voor de open kerk. Ze plaatsten een muurtje buiten de Martinuskerk waarin mensen briefjes konden stoppen, die na verloop van tijd ritueel werden verbrand door pastoor Harrold Zemann. Dit muurtje, dat in het dorp ook wel bekend staat als de klaagmuur, krijgt nu een plek in de kerk.

Na een gesprek met hen meldde pastoor Zemann hen in 2021 aan bij het Ariënsinstituut in Utrecht, Annemarie voor de opleiding tot diaconaal assistent, Gina voor die tot catecheet. "Mijn hart ligt onder andere in het voorgaan", zegt ze. "Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over."

Ondertussen volgden de gebeurtenissen elkaar ook op wereldwijde schaal op. "Toen corona ophield, viel Poetin Oekraïne aan", stelt Annemarie vast. Al gauw meldden zich de eerste Oekraïense vluchtelingen in de asielopvang in Doorn. "Zo'n dertig tot veertig vrouwen met kinderen. De mannen moesten daar blijven. We waren gastvrij en sloten vriendschap. Dit heeft onze geloofsgemeenschap echt een boost gegeven", blikt Gina terug. "De Oekraïners hebben leven gebracht in de parochie. Iedere zondag komen ze naar de viering en op donderdagmiddag schuiven ze aan tafel tijdens de Inloopkerk. Lief en leed wordt met ons gedeeld. De vrouwen houden van (spontaan) zingen en zijn altijd bereid om een handje te hel-

pen als er een activiteit wordt gehouden. Ze hebben ons echt licht gebracht."

Kledingbank

De Oekraïners kwamen in de winter naar Doorn. De lente brak aan, de temperatuur steeg en het ontbrak hen aan zomerkleding. Diverse parochianen brachten op verzoek van Gina en Annemarie kleding naar de Inloopkerk. De Oekraïense vrouwen konden vervolgens naar hartenlust gratis kleding uitzoeken. Het idee om een kledingbank te starten werd geboren.

Het toeval wil dat Annemarie vanuit haar opleiding daarna stage ging lopen bij de kledingbank St. Egidio in Apeldoorn. Vervolgens zetten Gina en Annemarie kledingbank We Share op in Doorn. Annemarie: "Gods wegen zijn wonderlijk mooi gegaan".

Voor de kledingbank staan nu zo'n dertien tot vijftien vrijwilligers klaar voor rond de vijfhonderd bezoekers. "De kleding is een middel", zegt Gina, "om contact te maken met de bezoekers. Ons doel is hen ook een andere warmte te geven, liefde en aandacht." Vanuit die gedachte houdt Gina ook, samen met de Nederlandse Gereformeerde Kerk, maaltijden voor alleengaanden, waarbij rond de dertig tot veertig mensen aanschuiven. "Als je in Gods wijngaard wilt werken, gaat het automatisch", geeft Annemarie aan. En in dit verband moeten ze, geven beiden aan, zeker ook Ans Damen, de schoonzus van Annemarie noemen.

Vertrouwen

Annemarie is gepensioneerd, nadat ze drieënveertig jaar als kapster heeft gewerkt, waarvan de laatste twintig jaar als zelfstandige. Nu is ze oppas voor haar zes kleinkinderen en gastvrouw bij een hospice. En ze houdt van lezen en koken, bij voorkeur voor veel mensen tegelijk. Gina werkt bij Bartimeus, een instelling voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Ze geniet van verschillende bezigheden waaronder schrijven. Zo heeft ze onlangs een tweede boek geschreven over haar werk bij Bartimeus, waar ze binnenkort - na vijfenvestig jaar - met pensioen gaat.

Op de Missionaire Parochie Conferenties laten ze zich inspireren. Het werk voor de kerk doen ze graag samen. "We hebben elkaar nodig om nieuwe initiatieven op te starten. Ook Jezus zond twee aan twee mensen uit", zegt Annemarie "Je hebt elkaar nodig om de kerk te dragen en elkaar te bemoedigen", vult Gina aan. "Daarbij werken we vanuit Doorn samen met Maarn, Leersum en Driebergen-Rijnsenburg. Uiteindelijk zijn we als gehele parochie Heilige Familie samen één lichaam in Christus. We zijn blij met de vrijwilligers die, op wat voor wijze ook, een positieve bijdrage leveren. Op die manier zijn we een bloeiende geloofsgemeenschap. En verder? We laten we het aan God over." "Dat vertrouwen hebben we", zeggen beiden eenstemmig. "Er is al zoveel moois gebeurd."

Henk van IJken



De deelnemers aan de Missionaire Conferentie vanuit onze parochie, met tweede van links Annemarie Damen en zesde van links Gina Peters.



'GENOEG is GENOEG'

Generations nodigt parochianen uit mee te doen aan themaviëring

Koor Generations

Het koor Generations dat regelmatig zingt in de Sint Jozefkerk in Leusden, start met een themaviëring: 'Genoeg is genoeg'. De eerste uitvoering staat gepland op zondag 11 oktober in Woudenberg. Daarna volgen meer locaties in de parochie en mogelijk ook andere locaties. Het koor nodigt parochianen van harte uit om aan dit muzikale project mee te doen.

"Duurzaamheid is een groot en belangrijk onderwerp", licht een woordvoerder van het koor toe. "In deze viëring zoomen we in op één krachtige gedachte: wat is écht genoeg? Wanneer een klein deel van de wereld zoveel bezit en blijft nemen, raakt de balans zoek met onvrede en verdeeldheid als gevolg. Maar... we willen hoop brengen. Want als we samen staan en

onze schouders eronder zetten, kunnen we wél verschil maken." De aanwezigen bij de themaviëring kunnen een bijzondere viëring verwachten, met muziek die 'raakt en verbindt', zoals de liederen 'Price Tag', 'Earth Song', 'Waar zijn je dromen gebleven', 'Big Yellow Taxi' en misschien ook 'Colours of the Wind' en 'Schouder aan schouder'.

Generations is een gemengd koor met leden in de leeftijd van 13 tot 60 jaar. "Samen maken we het verschil. We hopen dat dit project je aanspreekt en verwelkomen je graag."

Lijkt het je mooi om hieraan mee te doen? Stuur dan een mail naar jklgenerations@hotmail.com

Zangers gezocht

Gregoriaanse zang in de kerk van H. Maria Zuivering Putten

In de kerk van de Heilige Maria Zuivering te Putten zingen we zes tot acht keer per jaar, meestal op zaterdagavond, in de Heilige Eucharistieviëring de aloude en nog altijd zeer gewaardeerde Gregoriaanse gezangen. Uit diverse kerken in de omgeving komen toehoorders naar deze viëringen om mee te viëren en te luisteren.

Dat lukt ons, omdat we nog steeds over een aantal goed geoefende en gemotiveerde zangers beschikken. Gezien de leeftijd van deze heren is dat best een compliment waard.

Door ziekte van partners hebben twee zangers moeten afhaken. Dat vinden wij, maar ook zichzelf, heel jammer. Juist omdat zij deze muziek met hart en ziel al zeer vele jaren zingen. We willen deze zang nog lang laten klinken. Daarom zijn wij op zoek naar een paar enthousiaste zangers die het ook fijn vinden om deze traditionele kerkmuziek te laten horen. De repetities houden we op de donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in de Heilige Maria Zuivering in Putten. Steeds drie repetities per viëring, waardoor we redelijk verzekerd zijn van een goed resultaat.



Zangers gezocht

Verdere informatie en aanmelden:
josv.vliet@hetnet.nl
06-12951792





Kunstproject Feest van de Geest



Een van de kunstwerken bij het kunstproject Feest van de Geest.

Van Hemelvaartsdag (14 mei) tot en met Tweede Pinksterdag (25 mei) houden twaalf kerken op de Heuvelrug en in Woudenberg voor de elfde keer het kunstproject Feest van de Geest. In dit kunstproject, waaraan ook de rooms-katholieke geloofsgemeenschappen meedoen, gaat het erom mensen kennis te laten maken met de verbinding tussen kunstwerken, architectuur kerkgebouw en het feest van Pinksteren. Drieëntwintig kunstenaars zullen uiteenlopende kunstwerken tonen in verschillende kerken in Amerongen, Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Zeist en Woudenberg. Het thema van dit jaar is 'Elkaar verstaan'.

De deelnemende kerken zijn open op donderdag 14 mei, zaterdag 16, zondag 17, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaatsvinden. Meer informatie op de website: feestvandegeest.nl/heu



AGENDA

Feest van de Geest

14-25 mei 13.00-17.00 uur - Kerken op de Heuvelrug en in Woudenberg



Pinksteractie Week

NEDERLANDSE MISSIONARIS



Elk jaar is er de Pinksteractie van Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar loopt de Pinksteractie van 16 tot en met 25 mei. De opbrengsten van deze actie zorgen ervoor dat missionarissen en missionair werkers financieel ondersteund worden in hun bestaanszekerheid en persoonlijk welzijn. Erg belangrijk, want dat geeft hun alle ruimte en rust om zich volledig te richten op de ondersteuning van de meest kwetsbare medemens. Voorafgaand aan de Pinksteractie organiseert Week Nederlandse Missionaris op verschillende plekken Inspiratiebijeenkomsten waar missionair werkers vertellen over hun werk, drijfveren en inspiratie. Dit jaar staan pater Jan Joris

Rietveld (40 jaar missionaris in de droge Cariristreek in Noordoost-Brazilië) en Mariëlle Beusmans (25 jaar voorvechtster van vrede in Afrika) centraal tijdens de Pinksteractie. Zij zijn dan ook de speciale gasten op de Inspiratiedagen. De exacte data en locaties worden bekendgemaakt op www.weeknederlandsemissionaris.nl.

WNM: "Onze financiële bijdrage reikt veel verder dan geld alleen. We dragen wezenlijk bij aan het persoonlijk welzijn van de mensen die hun leven in dienst stellen van de meest kwetsbare medemens vanuit hun geloof en vanuit de overtuiging dat ieder mens meetelt."



ACTIVITEITEN

MOMENT VAN VERBONDENHEID

Boeldag op 30 mei in Harderwijk

Binnen onze Heilige Parochie Familie Jezus, Maria en Jozef willen we graag een mooie boeldag houden waarop we elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. De boeldag biedt daarnaast een kans om onze waardering uit te spreken voor de vele priesters, paters Norbertijnen, voorgangers en vrijwilligers die zich met liefde inzetten voor onze rooms-katholieke gemeenschap.

Wat de boeldag van de Heilige Catharinakerk in Harderwijk zaterdag 30 mei bijzonder maakt, is het samenwerken met een enthousiaste groep jongeren uit Utrecht. Zij helpen met het zwaardere werk, zodat onze oudere parochianen vooral kunnen genieten van koffie en iets lekkers.

We hopen dat deze dag een warme, gezellige en verbindende gebeurtenis mag worden voor onze hele parochiegemeenschap.

Dorry van der Geest



THEMA 'RUIJITE GEVEN'

Bedevaart naar Kevelaar op 27 juli



De Broederschap van Kevelaar Amersfoort en omstreken en 't Gooi houdt maandag 27 juli een dagbedevaart naar Kevelaar. Het thema voor dit jaar is: 'Ruimte Geven'. De bedevaart biedt een gevarieerd programma aan, waarin ook tijd is voor ontspanning.

Voorgangers zijn dit jaar onder anderen pastoor Thanh Ta, pastoor N. van der Peet, Fred Kok en Antoinette Bottenberg.

De bedevaartgangers vertrekken rond 8.00 uur op diverse opstapplaatsen en zijn naar verwachting rond 21.30 uur weer thuis.

Mocht u interesse hebben voor deze dagbedevaart, dan kunt u zich aanmelden bij uw plaatselijke broedermeester (voor de voormalige Lucasparochie) of via het mailadres: achterveldnaarkevelaar@kpnmail.nl



Bedevaart Kevelaar (archieffoto) Foto: Henri Schouten.

Bellen kan ook: 06-53942312. Na aanmelding ontvangt u het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 11 juli.

De buskosten bedragen € 50 per persoon.

De broederschap houdt dit jaar ook een gezamenlijk diner met alle pelgrims, de kosten hiervoor bedragen € 30. Kinderen krijgen korting op de reis en het diner. Tot ziens in Kevelaar.

*Namens het bestuur,
Ton Ossendrijver*

PELGRIMSREIS NAAR PRAAG VIA DUITSLAND

Vanuit Hoevelaken vertrekt dinsdag 15 september een luxe touringcar voor een tiendaagse pelgrimsrondreis samen met Fred Kok. Tijdens deze reis bezoeken wij diverse bijzondere steden en pelgrimsplaatsen, met als eindbestemming het prachtige Praag.

Tijdens de reis is er gelegenheid tot wandelen, waaronder een avondwandeling, een stadswandeling met rondleiding, een wandeling rond het Laacher See en een pelgrimswandeling van circa 8 kilometer naar het graf van de heilige Bonifatius. Daarnaast zijn er gezamenlijke momenten van bezinning en vieringen onderweg.

Praktische informatie

Prijs onder voorbehoud van wijzigingen en op basis van dertig deelnemers € 1.850 met toeslag € 400 voor een eenpersoonskamer, gedeelde kamers is mogelijk om de extra kosten uit te sparen. Vertrekdatum: dinsdag 15 september 2026 vanuit Hoevelaken (vertrektijd volgt nog). Aanmelden kan bij: Mirjam Schouten, 06-41885727, mjcschouten@icloud.com Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op deze bijzondere pelgrimsreis.

Willie van Kooij



Praag. Foto: Tjeerd Mulder



AGENDA

Pelgrimsreis Praag

15 september 2026

Meer informatie: <https://boeken.drietour.nl/duitsland/maatwerkreis-duitsland-tsjechie-o.l.v.-mw.-w.-van-kooij-mirjam-schouten-en-pastor-f.-kok>

Voor actuele rooster zie de website

rk-familie.nl

Achterveld -
Barneveld 2^e di v.d. maand 9:30 uur EV
Driebergen-R. Elke wo 9:30 uur WCV
 (Petrus & P.zaal)
Doorn
Ermelo 4^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV
Harderwijk 3^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV
Hoevelaken 1^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV

Leersum -
Leusden Elke do 9:30 uur Rozenkransgebed
Maarn 1^e vr v.d. maand 9:30 uur EV
Nijkerk -
Putten 2^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV
Woudenberg Elke wo 9.30 uur WCV
Zeist 2^e do v.d. maand 9:30 uur EV

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Zaterdag 16 mei					
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	J. Wissink, priester	Cantores Gregoriani
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	EV	Sebastian G., priester	Samenzang
Zondag 17 mei					
09:15	St. Jozefkerk	Achterveld	EV	Thanh Ta, priester	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Sebastian G., priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	C. v. Loon	
10:00	De Goede Herder	Ermelo	GV	Parochianen	Scola
10:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	
10:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	GV	Parochianen	In de Eshof Pauluskerk
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	K. Faber	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	Cantores
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	C. v. Loon	Theresiakoor
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	EV	Thanh Ta, priester	Cantores
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	ZIZ	Parochianen	
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Cantores
Zaterdag 23 mei					
19:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	Thanh Ta, priester	
19:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	Sebastian G., priester	
Zondag 24 mei Eerste Pinksterdag					
09:15	St. Jozefkerk	Achterveld	EV	Thanh Ta, priester	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	EV	Sebastian G., priester	Gez. Viering Leersum en Maarn, Triangel
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	M. Sarot, diaken	
10:00	De Goede Herder	Ermelo	OV	Parochianen	Cantorij Zendingkerk
10:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	GV	Parochianen	Pauluskerk
10:30	St. Jozefkerk	Leusden	OV	Thanh Ta, priester	Winkelcentrum Hamershof
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Catharinakoor
11:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	B. Piepers, past. Werker	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. Sarot, diaken	Emmauskoor
Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag					
11.00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	
Zaterdag 30 mei					
13:30	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Thanh Ta, priester	ouderen, St. Caeciliakoor

Verklaring afkortingen:

EV = Eucharistieviering
WCV = Woord- en
 Communieviering

GV = Gebedsviering
OV = Oecumenische viering
ZIZ = Zin in Zondag

EHC = Eerste Heilige
 Communie
OL = Openlucht

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Zondag 31 mei					
11:00	St. Jozefkerk	Achterveld	EHC	Thanh Ta, priester	De Vlindertjes
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	Parochianen	St. Caeciliakoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	B. Piepers, past. Werker	Scola
10:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	Parochianen	
11:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	WCV	M. Sarot, diaken	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	WCV	R. Bouwman, diaken	
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	C. v. Loon	
10:00	St. Theresiakerk	Maarn	OV	E. Rietveld en ds. Jochemsen	Theresiakoor
11:00	H. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	Parochianen	St. Catharinakoor
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	B. Piepers, past. Werker	Samenzang
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	C. v. Loon	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Cantores
Zaterdag 6 juni					
19:00	St. Martinuskerk	Doorn	EV	J. Wissink, priester	
19:00	H. Catharinakerk	Nijkerk	EV	Sebastian G., priester	Mediant , Driebergen
Zondag 7 juni					
10:00	St. Jozefkerk	Achterveld	WCV	Parochianen	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Thanh Ta, priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	Samenzang
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	Sebastian G., priester	
10:00	St. Pauluskerk	Hoevaken	WCV	Parochianen	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. Sarot, diaken	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	EV	Thanh Ta, priester	
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	R. Bouwman, diaken	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Themakoor
Zaterdag 13 juni					
19:00	De Goede Herder	Hoewelaken	EV	Sebastian G., priester	
19:00	St. Jozefkerk	Leersum	EV	Thanh Ta, priester	
Zondag 14 juni					
10:00	St. Jozefkerk	Achterveld		Parochianen	Samenkomst
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	Parochianen	Gezinsviering
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	EV	Thanh Ta, priester	
11:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EHC	Sebastian G., priester	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	Samenzang
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	R. Bouwman, diaken	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. v.d. Horst	Theresiakoor
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	Parochianen	St. Catharinakoor
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	Parochianen	Samenzang
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	C. v. Loon	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	C. v. Loon	Cantores
Zaterdag 20 juni					
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	J. Wissink, priester	
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	EV	Thanh Ta, priester	Gregoriaans
Zondag 21 juni					
09:15	St. Jozefkerk	Achterveld	WCV	S. Benders	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Thanh Ta, priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	C. v. Loon	
10:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	Parochianen	Cantores
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	M.Sarot, diaken	Cantores

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
10:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	Parochianen	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	Werkgroep	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	Elly Rietveld	Theresiakoор
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	M. Sarot, diaken	Cantores
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Themakoор
Zaterdag 27 juni					
19:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	J. Wissink, priester	
Zondag 28 juni					
10:00	St. Jozefkerk	Achterveld	OL	Parochianen	In De Glind, De vliedertjes
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	Parochianen	St. Caeciliakoор
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep	
10:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	Parochianen	Pastor Bonus
10:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	Parochianen	Cantores
11:00	De Eshof	Hoevelaken	OV	Parochianen	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. Sarot, diaken	Gez. Viering Doorn en Leersum, Triangel
11:00	H. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	Parochianen	St. Catharinakoор
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	Parochianen	De Toverbal
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	Thanh Ta, priester	Emmauskoор
Zaterdag 4 juli					
19:00	St. Martinuskerk	Doorn	EV	Thanh Ta, priester	
19:00	H. Catharinakerk	Nijkerk	EV	Sebastian G., priester	extern koор
Zondag 5 juli					
09:15	St. Jozefkerk	Achterveld	WCV	R. Bouwman, diaken	
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	S. Benders	St. Caeciliakoор
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	Sebastian G., priester	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	N. Morphey, past. Werker	
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	N. Morphey, past. Werker	
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	R. Bouwman, diaken	Pauluskoор
10:00	St. Andrieskerk	Leersum	OV	M. Sarot, diaken	Openluchtdienst
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. v.d. Horst	Theresiakoор
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	EV	Thanh Ta, priester	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	Sebastian G., priester	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Cantores
Zaterdag 11 juli					
19:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	EV	Sebastian G., priester	
19:00	St. Andrieskerk	Leersum	EV	J. Wissink, priester	
Zondag 12 juli					
10:00	St. Jozefkerk	Achterveld	WCV	Parochianen	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Thanh Ta, priester	St. Caeciliakoор
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	EV	Sebastian G., priester	
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	EV	Thanh Ta, priester	Cantores
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	R. Bouwman, diaken	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	C. v. Loon	
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	R. Bouwman, diaken	
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	Parochianen	Samenzang
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	OV	M. v.d. Horst	Voorhof
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	C. v. Loon	Cantores

Kids Kant PINKSTEREN



DE GROTE PINKSTER SPEURTOCHT
Met Pinksteren gebeurde er iets
bijzonders: er kwam wind, vuur en
iedereen hoorde erbij!
Kijk goed naar de plaat en ga op
speurtocht:

Bijbelverhalen Pinksteren

1. De komst van de Heilige Geest (Handelingen 2)
2. De belofte van Jezus (Handelingen 14:8)
3. Iedereen hoort erbij (Handelingen 2:5-12)



Opdracht 1

Hoeveel vuurtjes
zie je in de lucht?
En welk vuurtje zit
het dichtst bij de
duif?

Opdracht 2

Welke kinderen helpen
elkaar of spelen écht
samen?

★ Bonusvraag: Wie maakt
iemand anders blij? Hoe zie
je dat?

Opdracht 3

Kun jij 5 verschillen
vinden tussen de
kinderen? (kleding,
haar, wat ze
doen...)

© 2018 Wierboon in het Nieuw-Testamentisch Instituut. Het is toegestaan dit materiaal te verspreiden en te kopiëren, mits de afbeeldingen en teksten niet worden aangepast. Het is niet toegestaan het materiaal te verspreiden of te kopiëren in andere talen of culturen. Het is niet toegestaan het materiaal te verspreiden of te kopiëren in andere landen. Het is niet toegestaan het materiaal te verspreiden of te kopiëren in andere landen.