

THEMA: **PASEN EN
HEMELVAART**



Installatie pastoor Thanh
en presentatie pastor Sebastian



Pasen en hemelvaart: nieuw leven



Op verhaal komen in
Mariakapel Barneveld



RIK FAMILIE BAND

Inspiratie en informatie van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

RK-FAMILIE.NL

Jaargang 2/Nummer 2

2026

SECRETARIAAT

e-mail: secretariaat@rk-familie.nl, tel. 033-4941261
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.30 – 12.00 uur
Postadres Parochie: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening:
NL81 RABO 0385938705 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Familie

BESTUUR

Pastoor Thanh Ta, voorzitter e-mail: thanh.ta@rk-familie.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter e-mail: vicevoorzitter@rk-familie.nl
Marjon Duurland, secretaris e-mail: secretaris@rk-familie.nl
Olaf Kesler, penningmeester e-mail: penningmeester@rk-familie.nl
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed, begraafplaatsen e-mail: belegdonroerendgoed@rk-familie.nl
Frans Smout lid e-mail: frans.smout@rk-familie.nl
Tjeerd Mulder, lid/communicatie e-mail: communicatie@rk-familie.nl
Bart van der Knaap, gebouwen e-mail: gebouwen@rk-familie.nl

TEAM VAN PASTORES

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)
Thanh Ta, Pastoor e-mail: thanh.ta@rk-familie.nl
Pastor Sebastian, Priester e-mail: sebastian@rk-familie.nl
Rini Bouwman, Diaken e-mail: rini.bouwman@rk-familie.nl
Marcel Sarot, Diaken e-mail: m.sarot@rk-familie.nl

VERTROUWENSPERSOON

Ingrid Middelkoop, tel. 06-14808633
van maandag t/m vrijdag
e-mail: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

UITVAART

Achterveld: 0342-451420
Barneveld/Voorthuizen: 06-81725715
Driebergen: 06-22265661
Ermelo: 06-53399866
Harderwijk: 06-20735121
Hoevelaken: 033-2537528
Leusden: 033-4941261
Nijkerk: 06-24673347
Putten: 06-82006268 of 06-23371736
Doorn, Leersum, Maarn, Woudenberg, Zeist: 06-22265661

ZIEKENZALVING

telefoon: 06-22265661

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl
Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230 t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

REDACTIE

Pastoor Thanh, Tjeerd Mulder, Els Schrijver, Jos van Vliet, Henk van IJken
Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: redactie@rk-familie.nl

RK FAMILIEBAND

Jaargang 2, nummer 2
2026

PASEN EN HEMELVAART

Oplage 6180 exemplaren, digitaal 1063 exemplaren
Volgende uitgave: 16 mei 2026 van de
R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.
Kopijdatum deadline: 16 april 2026
De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten, niet of in een volgend nummer te plaatsen.
Website: www.rk-familie.nl
Vormgeving en begeleiding:
www.flitzmedia.nl, Zeist



Coverfoto: Pastor Sebastian is zondag 18 januari in de St. Jozefkerk in Achterveld gepresenteerd als priester en vicaris van onze parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. In dezelfde viering werd pastoor Thanh geïnstalleerd.
Foto: Simone de Vette.



RK FAMILIE BAND
Inspiratie en informatie van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN VAN DE R.-K. PAROCHIE HEILIGE FAMILIE JEZUS, MARIA EN JOZEF



Achterveld, St. Jozef
e-mail: achterveld@rk-familie.nl
tel.: 0342-451420



Barneveld, St. Catharina
e-mail: barneveld.voorthuizen@rk-familie.nl
tel.: 0342-412050



Barneveld, Voorthuizen kerkcentrum Odulf
e-mail: barneveld.voorthuizen@rk-familie.nl
tel.: 0342-412050



Doorn, St. Martinuskerk
e-mail: doorn@rk-familie.nl
tel.: 0343-412148



Driebergen-Rijsenburg, St. Petrus' bandenkerk
e-mail: driebergen@rk-familie.nl
tel.: 0343-514708



Ermelo, De Goede Herder
e-mail: ermelo@rk-familie.nl
tel.: 0341-553584



Harderwijk, H. Catharina
e-mail: harderwijk@rk-familie.nl
tel.: 0341-412410



Hoevelaken, St. Paulus
e-mail: hoevelaken@rk-familie.nl



Leersum, St. Andrieskerk
e-mail: leersum@rk-familie.nl
tel.: 0343-451331



Leusden, St. Jozef
e-mail: leusden@rk-familie.nl
tel.: 033-4941261



Maarn, St. Theresiakerk
e-mail: maarn@rk-familie.nl
tel.: 0343-441210 (antwoordapparaat)



Nijkerk, St. Catharina
e-mail: nijkerk@rk-familie.nl
tel.: 033-2451262



Putten, H. Maria Zuivering
e-mail: putten@rk-familie.nl



Woudenberg, H. Catharinakerk
e-mail: woudenberg@rk-familie.nl
tel.: 033-2862000 (antwoordapparaat)



Zeist, St. Josephkerk
e-mail: zeist@rk-familie.nl
tel.: 030-6922113

Voor meer informatie van de locatie zie rk-familie.nl

Beste medeparochianen,

Pasen is het feest van nieuw leven, niet alleen in de toekomst maar nu al, merkt diaken Rini Bouwman in zijn overdenking op. Tijdens het Paastriduüm – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake – dat eraan voorafgaat, staan we in onze parochie Heilige Familie dit jaar in het bijzonder stil bij het lijden van Christus. We doen dat tijdens Eucharistievieringen met koren uit onze parochie in de St. Jozefkerk aan de Hamersveldseweg 51 in Leusden en de St. Petrus' Bandenkerk aan het Kerkplein 5 in Driebergen-Rijsenburg.

In het Eucharistisch Centrum, de St. Jozefkerk in Leusden, is het orgel aan restauratie toe, vertelt organist Piet Oudejans. Om daarvoor geld bij elkaar te spelen, geeft hij samen met in ieder geval organist Frank Schotel, en waarschijnlijk ook nog andere muzikanten, een orgelconcert op zondag 12 april om 15.00 uur. In dit parochieblad vertelt hij meer over het orgel, het concert en de restauratie.



Foto: Pixabay

U kunt zich aanmelden voor bedevaarten. Als u lekenvoorganger wilt worden in onze parochie of als u lekenvoorganger bent en u uw kennis wilt opfrissen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe cursus die vanaf Pasen start. Wij wensen u een goede paastijd toe.

De redactie van RK Familie Band

INHOUD:



FOTOPAGINA

Dankwoord pastoor Thanh en pastoor Sebastian 4-5
Afscheid pastoraal werker Nelleke Spiljard 6

PAASTRIDUÛM

In Leusden en Driebergen-Rijsenburg 7

JONGEREN

Alpha-Connect in Driebergen-Rijsenburg 8
Vormselviering in Achterveld 9
Jong 12+ naar Doetinchem 10
Jong 18+ groeit 11
Kinder- en tienerkamp 11

KAPELLEN

Mariakapel St. Catharinakerk Barneveld 12

BESPIEGELINGEN

Column diaken Rini Bouwman: Pasen, nieuwe leven 13
Franciscaans Jubeljaar geopend in Assisi 14
Tweet van paus Leo XIV 14

BESTUURSZAKEN

Van de bestuurstafel 15

CURSUS

Voorgangers gezocht 15

VRIJWILLIGER IN BEELD

Corrie Stallinga Ermelo 16-17

VASTENACTIE

Pastoor Thanh bezoekt scholen 18

ACTIVITEITEN

Maria-wandelingen 19
Chrismamis Apeldoorn 19

MUZIEK

Benefiet orgelconcert Leusden 20-21

TENTOONSTELLING

Kruiswegstaties Jan Toorop 21

REIZEN

Bedevaart Kevelaer 22
Bedevaart Banneux 22
Lourdesbedevaart 22
Pelgrimsreis Praag 23

ROOSTER

Maart - Mei 2026 24-27

KINDERPAGINA

Kids Kant 28



INSTALLATIE PASTOOR THANH, PRESENTATIE PASTOR SEBASTIAN



Van links naar rechts: pastoraal werker Nelleke Spiljard, pastoor Thanh, diaken Rini Bouwman, hulpbisschop Mgr. Woorts, pastor Sebastian en diaken Marcel Sarot.



Dankwoord pastoor Thanh.



Dankwoord pastor Sebastian.



Pastoor Thanh is zondagochtend 18 januari geïnstalleerd en pastor Sebastian gepresenteerd in de Sint Jozefkerk in Achterveld. Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, leidde de feestelijke Eucharistieviering waarin hij hen officieel benoemde. De foto's zijn gemaakt door Simone de Vette. Bekijk meer foto's op: rk-familie.nl/nieuws

Dankwoord pastoor en pastor

Op het moment van schrijven zijn we precies een maand geïnstalleerd c.q. gepresenteerd als uw nieuwe pasto(o)r. Met heel veel vreugde en dankbaarheid kijken we terug op die bijzondere dag: zondag 18 januari 2026 in de Sint Jozefkerk te Achterveld. Wij danken nogmaals allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de viering en de activiteiten daaromheen. Dank ook voor de attenties en de vele hartelijke woorden die gesproken zijn.

In de afgelopen tijd probeerden we zoveel als mogelijk kennis te maken met vrijwilligers en parochianen. We zijn trots en verheugd bij alle goede intenties, talenten en mogelijkheden die aanwezig zijn in de parochie op de verschillende locaties. We voelen ons gedragen door velen. Dank daarvoor.

Voor wat betreft verhuizing. Pastor Sebastian woont sinds 12 januari van dit jaar tijdelijk in de pastorie in Maarn, in afwachting op de definitieve verhuizing naar Barneveld. Pastoor Thanh woont nog in Zevenaar, en zal verhuizen naar Leusden als de woning hier is opgeleverd; het streven is juni. We danken allen die zich hiervoor inzetten.

Met een hartelijke groet,
Pastoor Thanh Ta en Pastor Sebastian Gnanapragasam



Pastoor Thanh (links) en pastor Sebastian ontvangen symbolisch de sleutel van de parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.



Het team van voorgangers en misdienaren.



Diaken Marcel Sarot (rechts) spreekt Nelleke Spiljard toe. Foto: Clemens Festen. Meer foto's op: rk-familie.nl/nieuws

AFSCHEID PASTORAAL WERKER *Nelleke Spiljard*



Nelleke Spiljard heeft zondag 1 februari in een gezamenlijke Eucharistieviering met pastoor Thanh en diaken Marcel Sarot in de St. Petrus' Bandenkerk in Driebergen-Rijsenburg afscheid genomen als pastoraal werker van de parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. Zij is met pensioen gegaan.

DE GOEDE WEEK



Volledig Paastriduüm op twee locaties



Het pastoresteam nodigt iedereen uit de vieringen van het Paastriduüm (2-3-4 april) met elkaar samen te vieren. Naast het **Eucharistisch Centrum St. Jozefkerk in Leusden** vindt ook in de **St. Petrus' Bandenkerk in Driebergen** het volledige Paastriduüm plaats. Deze vieringen zijn allen regionaal, dus voor de hele parochie.

Het Paastriduüm begint met het feest van **Witte Donderdag 2 april om 19.00 uur**. Witte Donderdag is de dag waarop de kerk de instelling van de eucharistie viert; het Laatste Avondmaal van Jezus wordt herdacht.

De Goede Vrijdag 3 april is een dag die geheel gewijd is aan het mysterie van het Kruis. Het is een dag van ingetogenheid. De viering van Kruisverering begint om 19.00 uur. 's Middags worden op vele locaties kruiswegstaties gebeden door vrijwilligers.

Het Paastriduüm krijgt haar hoogtepunt in de viering van de **Paaswake 4 april om 21.00 uur**. Het is een viering vol met symbolieken: van duister naar licht, van zonde naar verlossing, van dood naar leven. Wij herdenken onze deelname aan het paasmysterie van de Heer door ons doopsel te hernieuwen.

Tijdens het volledige Paastriduüm zullen de pastores samen voorgaan: pastoor Thanh en diaken Rini Bouwman gaan dit jaar drie dagen achter elkaar samen voor in het Eucharistisch Centrum St. Jozefkerk in Leusden; pastor Sebastian en diaken Marcel Sarot gaan dit jaar drie dagen achter elkaar samen voor in de St. Petrus' Bandenkerk in Driebergen-Rijsenburg.

Kerkkoren uit verschillende locaties verlenen hun medewerking bij het muzikaal opluisteren van het Paastriduüm. Dit jaar zijn dat **Catharinakoor Nijkerk, koor Ruach Leusden, Caeciliakoor Barneveld, Koor Triangel uit Doorn, Leersum, Maarn en Woudenberg, Themakoor Zeist, koor Mediant Driebergen met Emmauskoor Maarn**. Zie verder het vieringenrooster om exact te zien waar en welk koor tijdens het Paastriduüm zingt.

Op Paasmorgen worden in alle veertien kerken van onze parochie vieringen gehouden waar u ook van harte welkom bent. Ik wens ons allen inspirerende voorbereidingen toe. Wellicht tot ziens, met een vriendelijke groet, mede namens het pastoraal team.

Pastoor Thanh



Alpha-Connect

SAMEN ETEN, SAMEN VERDIEPEN, SAMEN VERBONDEN

Na iedere Alpha-cursus gebeurt iets moois. Mensen leren elkaar kennen, delen hun vragen en verhalen, ontdekken opnieuw geloof, vertrouwen en verbondenheid. Maar wat gebeurt er daarna?

Om een vervolg te geven, organiseren wij Alpha-Connect: twee bijzondere avonden voor oud-Alpha cursisten. Een moment om elkaar weer te ontmoeten, herinneringen op te halen, samen te eten en opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Geen cursus, geen verplichting – maar een gastvrije tafel waar ruimte is voor gezelligheid en diepgang.

We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Rond de tafel ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Daarna is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping. Gewoon samen optrekken als mensen die elkaar al iets van hun levensverhaal hebben toevertrouwd.

Van harte welkom, het Alpha-team



AGENDA

Data:

**Donderdag 21 mei
en donderdag 25 juni**

Aanvang:

18.00 uur

Locatie:

**Parochiecentrum Petrus'
Bandenkerk, Rijsenburgselaan 4,
Driebergen-Rijsenburg**

Aanmelden bij:

**Marian van der Laan –
parochiecatecheet
WhatsApp: 06-54902728**



ALPHA CONNECT

Samen verder op weg

Voor iedereen die eerder een Alpha-cursus volgde!

-  **Gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur.**
-  **Aansluitend inspirerend thema dat er écht toe doet.**
-  **Locatie: Petrus Bandenkerk
Rijsenburgselaan 4,
Driebergen-Rijsenburg**
-  **Donderdag 21 mei**
-  **Donderdag 25 juni**

**Aanmelden bij: Marian van der Laan
WhatsApp: 06 54902728**

Van harte welkom!

Jongeren hebben er zelf voor gekozen



Groepsfoto vormelingen. Foto's: Etienne Oldeman Photography

Zondag 8 februari: vijftien jongeren ontvangen in St. Jozefkerk Achterveld van Mgr. Hoogenboom het Sacrament van het Heilig Vormsel.

In september zijn we met twaalf jongeren begonnen met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Al gauw kwamen daar nog drie jongeren bij, waardoor we uiteindelijk met een groep van vijftien jongeren op weg gingen naar Achterveld: Adella, Bora, Christina, Daniëlla, Felien, Femke, Gabriëlle, Hans Alberto, Hugo, Isabel, Jan, Lea, Meander, Sophie en Wilbert.

Groeien en leren

Het project 'Vormselkracht' was onze leidraad voor de voorbereiding. We leerden wat het betekent om bij Jezus te horen. Dat God van ons houdt en dat je fouten mag maken wanneer je bij Jezus hoort. Fouten horen erbij om te groeien en te leren. Maar ook spijt hebben en vergeving vragen.

Verder mogen we ons thuisvoelen in Zijn Huis, de Kerk, en we worden geroepen om daaraan te bouwen en er voor onze naasten te zijn. Dat hoeven we niet alleen te doen, maar daarvoor krijgen we de kracht van de Heilige Geest. Dat is een genade van God, waar we steeds weer om mogen vragen. Het is dezelfde Heilige Geest die ook de leerlingen van Jezus

ontvingen met Pinksteren. Met het sacrament van het Heilig Vormsel hebben de jongeren er zelf voor gekozen om Jezus te volgen en de Heilige Geest te ontvangen.

Zichtbaar teken

In de preek vertelde Mgr. Hoogenboom daar ook over, dat God van ons houdt en dat een sacrament een zichtbaar teken daarvan is en dat Hij ons niet vergeet. Wij staan door onze doop geschreven in de palm van zijn Hand. Het zegel van de Heilige Geest dat vormelingen ontvangen behoedt, beschermt en leidt ons op onze levensweg. Geloven is je helemaal toevertrouwen aan God in de kracht van die Heilige Geest.

Proficiat!

Tijdens de viering was het extra bijzonder dat Jan en Daniëlla ook hun Eerste Communie deden. We wensen alle jongeren en hun ouders van harte proficiat!

Margje Hengeveld-Vogels, catecheet



Vormsel Daniëlla.



Vormsel met Jan en Daniëlla.



Mgr. Hoogenboom met misdienaars.



Jongeren op bezoek bij pastoor Zemann (rechts op de foto).



Met pastoor Zemann (tweede van links).



12+ groep bij de abdij in Doetinchem.

PASTOOR ZEMANN LEIDDE ONS ROND DOOR MOOIE, GROTE PASKERK

Jong 12+ 1 februari naar Doetinchem

We gingen zondag 1 februari met de jongerengroep naar de abdij in Doetinchem. Ieder reed vanuit zijn of haar woonplaats naar de Paskerk in Doetinchem, want daarnaast woont pastoor Harrold Zemann.

Na een rit van ruim één uur kwamen we bij pastoor Harrold Zemann aan.

We gingen eerst lekker lunchen, Margje had lekkere eiersalade meegenomen en Kunny lekkere worteltaart, die hadden Margje en Kunny zelfgemaakt, het was erg lekker. Daarna kregen we van pastoor Harrold een rondleiding door de mooie, grote kerk, waarna we doorgingen naar de abdij in Doetinchem, wat vijftien minuten rijden was.

Elke dag hetzelfde

Daar kregen we een rondleiding door één van de monniken. Hij liet ons het klooster zien en liet zijn dagindeling zien, die eigenlijk elke dag hetzelfde was.

De dagindeling bestaat uit: vroeg opstaan, lezing, eten/ gebed, morgengebed, lezing, eucharistieviering, arbeid, middaggebed, eten, ontspanning, arbeid, avondgebed en dagsluiting. We mochten meedoen met het avondgebed, de Vespers, interessant om mee te maken.

Toen de Vespers klaar was gingen we weer richting huis. Het was een leuke dag om dit een keer mee te maken!

Groetjes, Liz van Eck



AGENDA

Onze volgende bijeenkomsten zijn op:

Data:

20 maart, 8 mei, 19 juni BBQ bij Kunny

In verband met het eten is het fijn als je je aanmeldt bij:
catecheet@rk-familie.nl

Of bij de leiding, alias 'Lijding Jongeren':

Kunny Mulder, Petri Roest, Ivonne Granneman of Margje Hengeveld.

*Tot snel,
Groetjes van ons alle 4!*

‘Jong 18+’

GEZELLIG en INSPIREREND

Inmiddels is het vier maanden geleden dat we de jongerengroep 18+ gestart zijn. We zijn van een groep van vijf naar tien personen gegroeid, de leiding niet meegerekend. De deelnemers komen uit verschillende delen van onze parochie en variëren in leeftijd van 18 tot 35 jaar. De ontmoetingen met elkaar zijn gezellig en inspirerend.

Wees welkom

Wees welkom om een keer aan te schuiven en te kijken of dit iets voor jou is. De volgende bijeenkomsten zijn: **vrijdag 17 april, vrijdag 29 mei, vrijdag**

3 juli, of als jullie dat leuk vinden, gaan we **zondag 28 juni** naar het Tuinfeest van Jong Katholiek in Utrecht.

Al de bijeenkomsten (behalve die van 28 juni) zijn in Barneveld (Langstraat 36). Je kunt binnenlopen tussen **17.30-18.00 uur**. Of, als je mee wilt helpen met koken, kom dan om **17.00 uur**. **Rond 18.15 uur gaan we eten en om 21.00 uur sluiten we de avond af.**

Aanmelden

Het is fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen met het eten.

Daarom wil ik jullie vragen je aan te melden via een appje (06-24554359) of een mail (catecheet@rk-familie.nl). Geef dan gelijk aan of je dieetwensen hebt.

*Groetjes en hopelijk tot gauw,
Sebastiaan en Margje*



AGENDA

Volgende bijeenkomsten:
**vrijdag 17 april, 29 mei
en 3 juli of 28 juni**

MELD JE SNEL AAN

KINDER- EN TIENERKAMP

Het Aartsbisdom Utrecht houdt een kinder- en tienerkamp, beide van zaterdag 1 tot en met donderdag 6 augustus op Kampeerboerderij De Heidebloem aan de Oude Deventerweg 8a in Haarle.



AGENDA

Kinder- en tienerkamp

Data:
1-6 augustus

Aanmelden:
kan tot 30 juni via www.jongaartsbisdom.nl

Meer informatie:
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com



Ja JONG AARTSBISDOM UTRECHT

ZOMERKAMPEN 2026

1 t/m 6 augustus

KINDERKAMP 7-12 jaar



TIENERKAMP 13-16 jaar



Meld je snel aan!

WWW.JONGAARTSBISDOM.NL

EEN BEZOEK AAN DE MARIAKAPEL IN DE ST. CATHARINAKERK IN BARNEVELD

Vrijdag 23 januari bracht ik een bezoek aan de St. Catharinakerk in Barneveld. En dit bezoek stond in het teken van de Mariakapellen of Mariabeelden in onze parochie van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. Riet Borsboom had mij voor deze vrijdagmorgen uitgenodigd. Op de vrijdagochtend wordt in Barneveld de wekelijkse koffieochtend gehouden, waar mensen van verschillende kerkgenootschappen elkaar in een welkome en hartelijke sfeer treffen. Vervolgens heeft Ellen Diks mij verteld over het hoe en waarom van het huidige Mariabeeld.

Kevelaer

In de jaren negentig kwam de toenmalige pastor, Jan Onland, op het idee om een nieuw Mariabeeld aan te schaffen. Op advies van Coen Negenborn, Norbertijn en pastor van Harderwijk, zijn Jan en Ellen, met Henk Weijts, ook Norbertijn, naar Kevelaer afgereisd. Bij de aanschaf van dit beeld is een kapel ingericht. Achter de deuren van de hoofdingang werd deze kapel gerealiiseerd. Om verbinding te houden met de liturgische ruimte is een glazen wand geplaatst. Daarvoor moest wel een prachtige eikenhouten deur verdwijnen, zo werd mij verteld.

Na de verbouwing is de Mariakapel officieel geopend op maandag 1 mei 2000. Jan Onland en Henk Weijts gingen samen voor. Henk Weijts heeft het beeld ingezegend.

*'Even op
verhaal komen'*

Een aantal broeders en zusters van klooster de Essenburgh, was hierbij aanwezig.

Zegeningsgebed

Van Liesbeth Dercksen, ook Norbertijn, ontving ik nog het Zegeningsgebed dat toen werd uitgesproken:

Eeuwige God, Steeds weer zijn mensen op zoek naar oaseplekken in hun leven, om even op verhaal te komen. Om te ervaren, dat ons leven ons geschonken is om niet, gratis.

Wij zegenen deze plek, dat ze een ruimte mag worden, waar mensen in de hectiek van de dag even kunnen schuilen bij de beeltenis van Maria, de moeder van uw zoon, Jezus, die steeds met mensen onderweg was en aan mensen liet ervaren dat God begaan is met ieder mens en die nu met u leeft tot in eeuwigheid. Amen.

Zuiverheid

Het Mariabeeld in de kapel is nieuw, maar de houding van Maria is uit de gotiek.

De blauwe mantel is het teken van zuiverheid, de rode robe verwijst naar het goddelijke, de appel die het kind vasthoudt is een beeld van de verlossing door zijn kruisdood.

In de Mariakapel ligt ook een schriftje waarin bezoekers iets kunnen opschrijven, een intentie, een gebed, een vraag. Uit dit schriftje bleek dat de kapel bezocht wordt door veel mensen, niet alleen uit Nederland maar ook mensen van een andere geloofs-overtuiging. Er staat een mandje met allerlei Bijbelteksten, ter inspiratie.

Een groepje vrijwilligers zorgt elke dag voor het openen en sluiten van de kapel.

De kapel is dagelijks toegankelijk van 9.00 – 18.00 uur.

Langstraat 36 Barneveld

*Els Schrijver
Redactie*

VERTROUWEN OP NIEUW LEVEN

*Pasen: het feest van
het nieuwe leven*



RINI BOUWMAN

COLUMN

Als u dit leest, staan we vlak voor Pasen. Pasen, het feest van het nieuwe leven. We vieren met Pasen het feest van onze opgestane Heer, Jezus Christus. Jezus, die we ook Zoon van God noemen. Hij trok rond door het Joodse land, Hij verkondigde zijn geloof in het Koninkrijk Gods. Hij genas mensen, die ziek waren naar lichaam of geest. Zijn succes werd zo groot, dat hij een gevaar werd voor de religieuze en wereldse leiders. Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld. Maar na drie dagen stond Hij op uit de dood. Het werd Pasen. Het is het mysterie van ons geloof.

Nieuw aards leven

Vanuit de opstanding van onze Heer mogen ook wij hopen en vertrouwen op een nieuw leven. Het gaat dan niet alleen over een nieuw leven na de dood. Het gaat ook over een nieuw leven dat mensen mogen ervaren hier in dit aardse leven.

*Pasen: het vertrouwen op
een nieuw leven na de dood*

Vanuit ons geloof mogen wij erop vertrouwen dat de dood niet het laatste woord heeft, het is een nieuw begin. God laat immers niet varen het werk van Zijn handen.

Of in de prachtige eenvoudige woorden op de grafsteen van een dichter: "Ik geloof in het eeuwige leven, want eens gegeven blijft gegeven."

Of op een andere manier gezegd in de laatste woorden van de Duitse dominee/theoloog Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ter dood veroordeeld door het Nazi-regime. Toen hij werd opgehaald om geëxecuteerd te worden, sprak hij die prachtige geloofswor- den: "Niet het einde, maar een nieuw begin." Wat een geloof, spreekt uit die woorden. En ik hoop dat wij, als gelovige mensen, hem dat na kunnen zeggen. Het geloof, het vertrouwen dat wij ook na dit leven hier op aarde in de handen van God zijn en doorleven. Ook voor ons bestaat er een Pasen.

*Pasen: het vertrouwen
op een nieuw leven in het
hier en nu*

Voor mij bestaat er ook een Pasen in het leven hier en nu. Ik zie het gebeuren in mijn werk onder andere in mijn contacten met mensen, die Rooms-Katholiek willen worden. Mensen die soms door diepe dalen zijn gegaan. Mensen, die opstaan tot een nieuw leven na een leven gedo- mineerd door verslaving. Mensen, die loskomen van een verschrikkelijke jeugd of na een zware depressie. Die ergens op hun levensweg nieuwe kracht vinden om tot een ander, nieuw leven te komen. Daarbij aangezet door een ontwakend geloof.

Het is in mijn pastorale werk, maar ook in mijn eigen geloofsleven een voort- durende bron van vreugde dat ik deze mensen mag ontmoeten.

*Pasen: voor ieder van ons
het vertrouwen
op een nieuw leven*

Voor ieder van ons geldt dat ook wij ook mogen vertrouwen op een nieuw leven. Wij mogen vertrouwen op een God die ons tot nieuw leven kan wekken. Die ons elke keer weer onze fouten en misstap- pen vergeeft. Die ons elke keer weer steunt in het zoeken en vinden van een nieuw leven.

Zo'n Pasen wens ik ons allen van harte toe.

Diaken Rini Bouwman

Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms, na bittere tranen, onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. Waar onderdijs een stukje moestuin lag met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan: daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt

Franciscaans Jubeljaar geopend in Assisi

2026 Jubileumjaar Sint Franciscus

Paus Leo XIV heeft een Franciscaans Jubileumjaar uitgeroepen voor het gedenken van de achthonderdste verjaardag van het overlijden van Sint Franciscus van Assisi. Dit jubeljaar loopt van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027.



Ook in Nederland en Vlaanderen zal de franciscaanse familie dit jubeljaar vieren met de uitgave van 'Francesco Magazine', artikelen op de website. De franciscanen en de muzikale jongerenbeweging KOEMI hebben een familiemusical over het leven van Franciscus van Assisi gemaakt, die vanaf 4 oktober op de planken wordt gebracht.



AGENDA

www.minderbroedersfranciscanen.net

Data musical:
franciscus-musical.org

Jubileumjaar:
10 januari 2026 tot 10 januari 2027



TWEET PAUS



Leo P.P. XIV

We need to recognize our sins to convert. This itself is a sign and testimony of the Resurrection, as it means we will not remain among the ashes, but that we will rise up and rebuild. Only then will the Easter Triduum, which we will celebrate as the summit of the Lenten journey, unleash all its beauty and meaning. This will take place if we participate, through penance, in the passage from death to life, from powerlessness to the possibilities of God.

We moeten onze zonden erkennen om ons te bekeren. Dit is op zichzelf een teken en getuigenis van de Opstanding, want het betekent dat we niet in de as zullen blijven liggen, maar dat we zullen opstaan en herbouwen. Pas dan zal het Paas-triduum, dat we vieren als het hoogtepunt van de vastentijd, al zijn schoonheid en betekenis onvouwen. Dit zal gebeuren als we, door middel van boetedoening, deelnemen aan de overgang van dood naar leven, van machteloosheid naar de mogelijkheden van God.

Februari 2026



Als u vragen hebt aan bestuursleden, dan kunt u die via het parochiesecretariaat aan hen stellen: secretariaat@rk-familie.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL

Informatie van het bestuur naar aanleiding van de vergaderingen op 6 januari en 10 februari 2026

1. Het conceptbeleidsplan is besproken op dezelfde manier zoals het ook in de parochie besproken wordt. Met wat aanvullingen is het concept goed bevonden.
2. Het in gereedheid brengen van extra kantooruimte in Leusden, zodat secretariaat, financiën en ledenadministratie op één locatie gehuisvest zijn, is in volle gang.
3. De ombouw van de woning aan de Hamersveldseweg in Leusden tot pastorie is ook gestart.
4. Gesproken wordt met de locatie Barneveld over wat met gebouw Odulf gaat gebeuren.
5. Museum Catharijne Convent beheert de kerkcollectie in opdracht van het bisdom en heeft een lijst van de volledige inventaris gedigitaliseerd.
6. Een projectgroep Eucharistisch Centrum (EC) wordt gevormd. De projectgroep zal bestaan uit personen die zich bezig houden met het materiële aspect (gebouw en inrichting) maar ook het pastoraal-liturgische aspect. Vertegenwoordigers van deze werkgroep zullen een afspiegeling moeten zijn van de gehele parochie.
7. Afgelopen jaar is onderzocht of een kerk-app iets zou kunnen zijn voor onze parochie. Omdat deze apps ontworpen zijn voor één locatie en niet voor een structuur zoals in onze parochie en het laten aanpassen van de app te kostbaar is, is besloten een dergelijke kerk app niet voor onze parochie in te richten.
8. Familiedag Parochie Heilige Familie wordt ook dit jaar gehouden, datum moet nog worden vastgesteld.
9. Inmiddels is het conceptbeleidsplan besproken in Zuid, Midden en Noord. De opkomst was bij elke bijeenkomst groot, er zijn vele goede suggesties gekomen om het plan te verbeteren. Alle besprekingen zijn in goede sfeer en constructief verlopen. Nu wordt gewerkt om deze verbeterpunten in het plan te verwerken.

Het uiteindelijke beleidsplan zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst woensdag 22 april 2026 worden gepresenteerd.



VOORGANGERS GEZOCHT!

Basiscursus over Bijbel, liturgie, preekkunde, geloofservaring/-leer en kerk na Pasen van start. Lekenvoorgangers, lectoren, nieuwe katholieken en anderen worden uitgenodigd

De zondagse vieringen zijn voor ons allen van groot belang. Wij prijzen ons gelukkig dat wij, wanneer er niemand van het pastoraal team beschikbaar is, een beroep kunnen doen op vrijwillige voorgangers. Zonder hen zouden wij veel vieringen moeten schrappen. Daarom vinden wij het van belang te investeren in hun opleiding.

Op dit moment is een tweejarige leergang in voorbereiding, met per halfjaar steeds drie dagdelen opleiding. Deze middagen zullen deels uit theorie, deels uit praktische oefening bestaan. Op termijn zouden wij graag zien dat in principe al onze vrijwillige voorgangers deze opleiding hebben gevolgd.

Na de Pasen willen wij beginnen.

Wanneer (voorlopig): zaterdag 25 april, 23 mei en 20 juni 2026.

Tijd: van 13.30-16.30 uur

Waar: in De Kom in Leusden, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Voor wie: Graag nodigen wij alle pastoraatsgroepen uit om na te denken over mogelijke nieuwe vrijwillige voorgangers, hen te benaderen en te wijzen op de cursus. Ook bestaande lekenvoorgangers, lectoren, nieuwe katholieken en andere belangstellenden heten wij graag welkom. Zij kunnen indien gewenst ook per module meedoen; de cursus dient daarmee als verdieping en/of opfrissing.

De eerste module zal worden gewijd aan exegese (bijbeluitleg). Daarbij gaat het over vragen als: Hoe zit de Bijbel in elkaar? En hoe het lectionarium? Welke literatuurgesprek tref ik in de Bijbel aan en wat betekent dit voor hun interpretatie? Hoe ga ik te werk bij de interpretatie van een Bijbeltekst? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?



Lekenvoorganger Ank Bos. Foto: Els Schrijver

Wij hopen op inspirerende middagen. Inlichtingen bij Marcel Sarot, m.sarot@rk-familie.nl, 06-11512703, opgave bij het secretariaat uiterlijk 19 april, secretariaat@rk-familie.nl

Indien belangstellenden zich buiten hun pastoraatsgroep melden, dan neemt het pastoraal team contact met u op voor overleg.

Mede namens de voorbereidingsgroep en het pastoraal team, Diaken Marcel Sarot



‘HET DRAAIT OM VERBINDING EN BETROKKENHEID’

Corrie Stallinga, veelzijdig vrijwilliger in rooms-katholieke geloofsgemeenschap De Goede Herder in Ermelo.

In de tijd dat ze met haar man Douwe in Duitsland woonde, ondervond Corrie Stallinga (74 jaar) hoe belangrijk het is om echt voor elkaar klaar te staan. De Nederlandse vrouwen, van wie de mannen

voor de krijgsmacht in Duitsland werkten, “droegen de plaatselijke gemeenschap”, vertelt ze. “We konden altijd op elkaar terugvallen”, ook al kwamen mensen er als totaal onbekenden wonen. “Je maakte

meteen kennis en vervolgens betekende je iets voor elkaar. Familie had je er niet, maar wel vrienden.” Haar man was vier jaar voor Defensie bij onze Duitse oosterbure gestationeerd.

Maar aan die vier jaar waarin ze in Duitsland woonden, kwam in 1983 een eind. Douwe werd overgeplaatst en het gezin ging mee naar Ermelo. "In het begin had ik heimwee naar de gemeenschap in Duitsland. Na een week of zes zijn we teruggegaan en hebben we die periode afgesloten."

Gereformeerd

Corrie was in Duitsland actief in de kerk met bezoekwerk. Het welkom in De Goede Herder in Ermelo was warm: "wat leuk dat jullie hier komen wonen en kerken."

Corrie en Douwe trouwden in 1978. In Duitsland kregen ze samen twee dochters, Annemarie (inmiddels 45 jaar) en Martine (42 jaar). Hun zoon Gert (41 jaar) kwam even later in Ermelo ter wereld. Inmiddels hebben ze drie kleinkinderen. Corrie groeide op in Lies, een buurtschap tussen Breda en Etten-leur in. Het centrum van Lies bestond uit De Pastoor van Arskerk, het zusterklooster met een meisjesschool, een aparte jongensschool (dat was nog zo in die tijd) en een klein seminarie. En niet te vergeten een café. De kloosterlingen verrichtten veel werkzaamheden in de kerk. Nadat de kloosterzusters waren vertrokken, namen de parochianen het onderhoud van de kerk over. In het buurtschap was een hecht verenigingsleven waar zij ook deel aan nam. Het klooster, de kerk en het seminarie hebben inmiddels een andere functie gekregen.

Haar man leerde ze in Breda kennen. "Hij was gereformeerd en dat was in die tijd nog wel een dingetje." Ze vroegen en kregen dispensatie van de toenmalige bisschop Ernst, waarna de plaatselijke pastoor Ingenhousz hun huwelijk in de Rooms Katholieke Kerk voltrok. "Om niemand te kwetsen, er waren immers veel gereformeerden bij, woog hij zijn woorden zeer voorzichtig af."

Stille krachten

In de kerk in Ermelo zette Corrie zich algauw in voor de kinderliturgie van het kinderkoor en de zondagse kinderdienst. Ze maakt daarnaast als wijkvertegenwoordiger deel uit van een actieve groep van zo'n twintig vrijwilli-

gers. "Als wijkvertegenwoordiger onderhoud je de sociale contacten en bezoek je zieken in je wijk. Het bezorgen van het kerkblad, de Actie Kerkbalans, het rondbrengen en ophalen van de enveloppen, horen er ook bij."

Ongeveer twintig jaar terug heeft zij samen met een paar parochianen de coördinatie van de schoonmaakgroep opgepakt. Dat houdt in: twee keer per jaar een grote schoonmaak met vrijwilligers die zich dan melden. Voor de wekelijkse schoonmaak maakt Corrie een planning. Daarnaast poetst een groep het kerkelijke goud- en zilverwerk. "Zoveel stille krachten doen op de achtergrond hun werk", merkt Corrie op, die zelf ook in de redactie van het kerkblad van De Goede Herder zit.

Lekenvoorganger

Een jaar of tien geleden waren er weinig voorgangers in de kerk. Een groep parochianen volgde cursussen voor lekenvoorgangers die door Fred Kok en Antoinette Bottenberg werden gegeven in Leusden. "Ik had net als de anderen in het begin wel koudwatervrees om voor te gaan. Maar zo kan ik een steentje bijdragen om onze kerk open te houden." Sinds die tijd gaat ze gemiddeld zo'n zes keer per jaar voor.

Samen met een aantal vrouwen en mannen onderhoudt Corrie de kerktuin, waarvan de bloemen zomers geschikt en wel de zondagse vieringen opluisteren. "Van het een komt het ander. Ik ben gepensioneerd en vind het leuk om dit samen met anderen te doen. Het draait allemaal om verbinding en betrokkenheid."

Kringloop

In de tijd dat ze nog ongehuwd was, werkte ze in de thuiszorg. In Ermelo kennen velen haar nog van haar werk bij de Albert Heijn, waar ze op alle afdelingen opdook, "Ik deed alles. Maar de zorg liet me toch niet los." Corrie keerde terug naar de thuiszorg en later naar Sonneheerd, tegenwoordig Bartiméus. "Met veel genoeg en warmte kijk ik terug op deze periode. Er werden kleinkinderen geboren, wat een rijkdom is dat om mee te mogen maken." Corrie stopte met het werk en ging oppassen zolang

dat nodig was. Inmiddels redden de kinderen zichzelf.

Toch bleef er ruimte over om zo nu en dan nog iets extra's te doen. Ze werd gastvrouw bij een uitvaartonderneming. "Heel bijzonder werk, waarbij je omgaat met mensen in een kwetsbare tijd." In de vrijetijd die haar resteert, sport ze graag: ze tennist en wandelt, maakt met haar man Douwe fietstochten en ze bezoeken geregeld musea. Ze speelt piano en zingt samen met Douwe in het koor Pastor Bonus onder leiding van dirigent Jos van Vliet. In het projectkoor van de parochie Heilige Familie zong ze mee bij het afscheid van pastoor Harrold Zemann.

En dan is er nog de kringloop, met twee winkels in Ermelo. Corrie ging in de jaren tachtig meehelpen op de boeldagen. Herbruikbare spullen en boeken worden nu in twee winkels verkocht. Vanuit de verschillende kerken in het dorp verlenen vrijwilligers medewerking. Corrie is er regelmatig te vinden. "Ook onze kerk deelt in de winst, dat is een mooie bijkomstigheid."

Haar man Douwe noemt zichzelf inmiddels "katholiek, niet rooms". Hij is koster in De Goede Herder, schenkt koffie met het koffieteam voor zo'n veertig tot vijftig kerkgangers, en bij Eucharistievieringen nog meer.

"Als vrijwilligers heb je elkaar nodig", merkt Corrie ten slotte op.

"Je zoekt verbinding met elkaar. Zo bouw je een gemeenschap op.

Dat kreeg ik al mee van mijn ouders, die heel actief waren in de kerk in Lies, en in Duitsland heb ik zelf geleerd hoe waardevol dat is."

Henk van IJken

Pastoor Thanh bezoekt basisscholen Putten en Achterveld

Vastenproject voor Hmong-kinderen Vietnam loopt bijna ten einde



Pastoor Thanh vertelde op de Gabriëlschool in Putten over de Vastenactie.

Sinds begin van de Veertigdagentijd dit jaar houden de locaties van de voormalige Sint Lucas een Vasten-campagne voor de Hmong-kinderen, een achtergesteld minderheidsvolk in het noorden van Vietnam, het geboorteland van pastoor Thanh. Daarnaast ondersteunen ook de parochies uit Apeldoorn/Twello en Zevenaar dit Eigen doel vastenproject van onze parochie Heilige Familie.

Als mede-initiator van dit project is pastoor Thanh de acht locaties van onze parochie én het bisdom rondgetrokken om de situatie van dit minderheidsvolk onder de aandacht te brengen. Ook bezocht en gaf pastoor Thanh informatie aan kinderen op de R.K. Gabriëlschool in Putten en de St. Jozefschool in Achterveld. Beide basisscholen ondersteunen namelijk ook dit project, met als motto: kinderen helpen kinderen.

Alle anderen kunnen hun gift direct overmaken naar de landelijke Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van 'VASTENACTIE', onder vermelding van 'projectnummer 403077'.

De vermelding van projectnummer '403077' is VOORWAARDE voor de vermeerdering met 50 procent van uw donatie door de Landelijke Vastenactie.



Pastoor Thanh bezoekt ook de St. Jozefschool in Achterveld voor de Vastenactie.

Tot Pasen, het einde van de Vastentijd, kunt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de economische- en sociale leefomstandigheden van Hmong-kinderen in Vietnam: door gebed, maar ook door uw financiële bijdrage. Parochianen uit de locaties van de voormalige Sint Lucas konden/kunnen hun gift overmaken naar het rekeningnummer van hun eigen geloofsgemeenschap.

Doneren via de QR-code van de landelijke Vastenactie voor dit specifieke project is ook mogelijk:



IN HET VOETSPoor VAN MARIA

Maria-wandelingen in mei en oktober met pastoor Thanh

In de Maria-maanden mei en oktober lopen we in Driebergen-Rijsenburg de 'Voetspoor van Maria'-wandeling, een bijzondere traditie die we graag in ere willen houden: samen wandelen door het prachtige Seminariepark, met als eindpunt de Lourdesgrot.

De Heidetuin is in deze maanden een lust voor het oog. De stilte van het park, de kleuren van de natuur en het rustige tempo van de wandeling nodigen uit om het hart te openen en tot innerlijke rust te komen. Wandelen, bidden en ontmoeten – dicht bij Maria en dicht bij de Heer.

Tijdens deze wandeling bidden we in stilte de rozenkrans. Bij ieder geheim staan we even stil, met een korte overweging. Zo lopen we stap voor stap mee op het 'voetspoor van Maria': in haar geloof, haar overgave en haar vertrouwen op God.

Onze gids tijdens deze wandeling is pastoor Thanh Ta, die ons begeleidt en helpt om de mysteries van de rozenkrans te verdiepen.

Data en vertrekpunt

- Zaterdag 16 mei – verzamelen 11.00 uur
- Zaterdag 17 oktober – verzamelen 11.00 uur

Verzamelpaats: voor de St. Petrus' Bandenkerk in Driebergen-Rijsenburg.

Iedereen is welkom: jong en oud, vertrouwd met het rozenkransgebed of juist nieuwsgierig. Kom mee en laat u dragen door gebed, stilte en de schoonheid van Gods schepping.

Aanmelden

marianvanderlaan1951@gmail.com
06-54902728

Marian van der Laan



Maria.
Foto: Pixabay



AGENDA

Mariawandeling

- Zaterdag 16 mei 11.00 uur
- Zaterdag 17 oktober 11.00 uur

Verzamelen voor de St. Petrus' Bandenkerk in Driebergen-Rijsenburg.



Chrismamis op 1 april in Apeldoorn

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 1 april in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom.



AGENDA

**Chrismamis
Woensdag 1 april 19.00 uur
Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn**



Inspirerend om op dit orgel te spelen

Piet Oudejans is een van de organisten tijdens het benefietconcert voor het orgel van het Eucharistisch Centrum, de Sint Jozefkerk in Leusden, op zondag 12 april om 15.00 uur. Foto: Wim van Dijk.

Organisten geven benefietconcert voor restauratie orgel Sint Jozefkerk in Leusden

“Het is zeker de moeite waard om het orgel in de Sint Jozefkerk in Leusden voor het nageslacht te behouden”, zegt Piet Oudejans (74), die sinds 2012 kerkorganist is op dit orgel. “Ik speel er met veel plezier op. Het is een mooi instrument, waarop je heel zacht, maar ook met een groots en majestueus klankbeeld kunt spelen.”

In het Eucharistisch Centrum van onze parochie zal het orgel echter niet vanzelf blijven klinken. Er is onderhoud nodig, en om dat mede te bekostigen, houdt Piet Oudejans samen met organist Frank Schotel zondag 12 april om 15.00 uur een benefiet orgelconcert in de Leusdense Sint Jozefkerk voor de gehele parochie. Ze doen dit in ieder geval samen met de professionele zanger Coert van den Berg, wiens moeder jaren organist is geweest in de Sint Jozefkerk, en mogelijk ook met andere muzikanten.

Scheuren en verwerking

Uit onderzoek van een deskundige op het gebied van orgelbouw van de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR), die de restauratie professioneel begeleidt, is gebleken dat het orgel allereerst moet

worden schoongemaakt. De elektrische bedrading is aan vervanging toe, omdat die voor een deel bloot is komen te liggen. Oudejans: “Volgens mensen die er verstand van hebben, mag het een wonder heten dat tot nog toe geen kortsluiting is ontstaan”.

Het orgel bestaat uit twee klavieren met toetsen. In de windlades van het bovenklavier zijn scheuren ontstaan. De membranen van het orgel, die essentieel zijn voor het functioneren, moeten worden vervangen. Het gaat om zo’n vijftienhonderd in totaal. De loden leidingen naar de frontpijpen van het orgel zijn gaan lekken doordat ze verveerd zijn. “Hiervan moeten meerdere worden vernieuwd.”

Een klus die zeker drie maanden in beslag zal nemen, een tijd waarin het orgel niet bespeelbaar zal zijn. De kosten bedragen rond een halve ton, waarvan een deel uit hiervoor bestemde gelden en subsidies afkomstig is, terwijl een ander deel door de organisten bij elkaar zal worden gebracht door een benefietconcert te geven.

Barokorgel

Piet Oudejans speelt al vanaf zijn zestiende orgel. Hij kreeg orgellessen van Hein Hof, de in november vorig jaar overleden organist, die onder andere in Amersfoort en in de Sint Jozefkerk in Leusden kerkorgel speelde. Oudejans zelf was op meerdere plaatsen organist voordat hij in Leusden begon.

Het orgel in de Sint Jozefkerk in Leusden werd in 1865 door de Duitse orgelbouwer Wilhelm Rütter voltooid. Van oorsprong is het een mechanisch barokorgel. Vanaf 1923 werd het, met komst van de elektriciteit, elektro-pneumatisch aangedreven.

Klank van orkest

Een grotere verandering was de komst van de centrale verwarming in de kerk, in 1934, waardoor delen van het orgel letterlijk uitdroogden. Omdat het hierdoor niet meer bespeelbaar was, volgde een jaar later een volledige restauratie en een modernisering. De klankkleur verschoof van barok naar romantisch: de klank zou die van een volledig symfonieorkest moeten benaderen. Daarom werden registers toegevoegd die klinken als instrumenten



Orgel Sint Jozefkerk Leusden. Foto's: Wim van Dijk.

uit een orkest, zoals fluit, trompet en hobo.

“Toch heeft ons orgel ook nog weldege-lijk het historische, barokke klankbeeld behouden”, zegt Piet Oudejans. “Or-gelwerken van Bach zullen tijdens het concert zeker te horen zijn.”

Het orgel in de Sint Jozefkerk vindt hij nog altijd ‘inspirerend’ om op te spelen. Om het voor de toekomst te behouden,

staat de restauratie binnen afzienbare tijd op het programma. Voordat het zo-ver is, zamelen de Leusdense organisten eerst nog geld in met onder andere een benefiet orgelconcert. Alle parochianen van de parochie Heilige Familie worden uitgenodigd om te genieten van dit concert en om met hun bijdrage de restau-ratie van het orgel van ons Eucharistisch Centrum mede mogelijk te maken.

Henk van IJken



AGENDA

Benefiet orgelconcert

Data: Zondag 12 april om 15.00 uur

Locatie: Sint Jozefkerk, Hamersveldseweg 51 in Leusden

Kaarten: 15 euro per persoon
(De volledige opbrengst is bestemd voor de restauratie van het kerkorgel)



TENTOONSTELLING

Veertien kruiswegstaties Jan Toorop in Singer Laren

Singer Laren presenteert dit voorjaar ‘De werelden van Jan Toorop’. Uniek in de expositie is de presentatie van alle veertien kruiswegstaties die Toorop maakte voor de Sint Bernulphuskerk in Oosterbeek. Toorop maakte ze in de jaren 1916-1919, een hoogtepunt in zijn katholieke oeuvre.



Foto: Tjeerd Mulder



AGENDA

‘De werelden van Jan Toorop’ is tot en met 10 mei te zien in Singer Laren, Oude Drift 1 Laren, www.singerlaren.nl, dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00 uur (zie de website voor afwijkende openingstijden op feestdagen). Online reserveren van een ticket met tijdslot/starttijd is, volgens het museum, verplicht.



OPENING BEDEVAARTSEIZOEN KEVELAER

Het Kevelaerse bedevaartseizoen begint zaterdag 11 april met een Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Jozefkerk in Achterveld, waarin pastoor Thanh voorgaat en het Kevelaerkoor zingt. Na de viering kunnen de aanwezigen informatie inwinnen over bedevaarten. En ze kunnen zich dan alvast inschrijven voor de bedevaart naar Kevelaer van dit jaar op maandag 27 juli. De Broederschap van Kevelaer Amersfoort en Omstreken en 't Gooi beantwoordt graag al uw vragen.



AGENDA

Opening bedevaartseizoen Kevelaer
St. Jozefkerk Achterveld
Zaterdag 11 april 19.00 uur



Op bedevaart naar Banneux

De voorjaarsbedevaart vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux (samen met bisdom Haarlem-Amsterdam) vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 19 mei. De najaarsbedevaart vanuit het Aartsbisdom (samen met bisdom Haarlem-Amsterdam) van 28 augustus tot en met 1 september.



AGENDA

Meer informatie:
rktwentecentraal.nl/op-bedevaart-met-bisdom-utrecht-naar-banneux
maria-laetitia.nl/bedevaarten-2026-naar-banneux
www.caritas-banneux.nl



Lourdesbedevaart Aartsbisdom Utrecht

Het Aartsbisdom Utrecht houdt van 25 april tot en met 2 mei 2026 een diocesane bedevaart naar Lourdes. Op het programma staan de Mis aan de Grot, deelname aan de Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie, de Internationale Mis in de Pius X basiliek en een viering van Barmhartigheid. Het Huis voor de Pelgrim organiseert de bedevaart.

Meer informatie: rk-familie.nl/lourdesbedevaart-aartsbisdom-utrecht-2026



AGENDA

Aanmelding en informatie:
Jacqueline Bouma uit Zeist is contactpersoon voor onze Parochie Heilige Familie. Opgave of informatie: j.huige@ziggo.nl of 06-11423355

GAAT U MET ONS MEE OP DEZE BIJZONDERE PELGRIMSREIS?

Officiële aankondiging pelgrimsreis Praag 2026

Foto: Pixabay

Na de vooraankondiging informeren wij u hierbij graag uitgebreid over de pelgrimsreis naar Praag, die in september 2026 zal plaatsvinden.

Samen met pastor Fred Kok maken wij een tiendaagse pelgrimsrondreis per luxe touringcar, die vertrekt vanuit Hoevelaken. Tijdens deze reis bezoeken wij bijzondere steden en pelgrimsplaatsen, met als eindbestemming Praag.

Praag is een schitterende stad, bekend om haar indrukwekkende historische gebouwen, kerken en intieme, soms mysterieuze pleinen. Niet voor niets wordt het de stad van de honderd torens genoemd: een unieke bouwkundige mengeling, gedomineerd door het oudste kasteel van Europa.

Globaal reisprogramma

Dag 1: Hoevelaken – Trier; Dag 2: Trier – Abdij Maria Laach; Dag 3: Limburg an der Lahn – Würzburg; Dag 4: Würzburg – Bamberg – Pilsen; Dag 5: Pilsen – Praag; Dag 6 en 7: Praag; Dag 8: Praag – Bayreuth; Dag 9: Bayreuth – Fulda; Dag 10: Fulda – Hoevelaken.

Wandelen en bezinning

Tijdens de reis is er gelegenheid tot wandelen, waaronder: een avondwandeling, een stadswandeling met rondleiding, een wandeling rond het Laacher See en een pelgrimswandeling van circa 8 kilometer naar het graf van de heilige Bonifatius. Daarnaast zijn er gezamenlijke momenten van bezinning en vieringen onderweg.

Praktische informatie

- Prijs onder voorbehoud van wijzigingen en op basis van dertig deelnemers € 1.850 met toeslag € 400 voor een eenpersoonskamer. Gedeelde kamers zijn mogelijk om de extra kosten uit te sparen.

- Vertrekdatum: dinsdag 15 september 2026 vanuit Hoevelaken (vertrektijd volgt).

Presentatie- en informatieavond

Donderdag 9 april, 20.00 uur

Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: De Kom, Hamersveldseweg 51, Leusden (het zaaltje naast de St. Jozefkerk)

Tijdens deze avond wordt het volledige programma toegelicht, u hoort wat inclusief is en er is ruimte voor vragen.

Aanmelden

U kunt zich nu al aanmelden of tijdens de informatieavond. Wij kunnen maximaal dertig pelgrims meenemen.

Aanmelden kan bij:

Mirjam Schouten, 06-41885727, mclschouten@icloud.com

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op deze bijzondere pelgrimsreis.

*Hartelijke groet,
Willie van Kooij*



AGENDA

**Tiendaagse Pelgrimsreis Praag
Vanaf 15 september 2026 vanuit Hoevelaken**

**Presentatie- en informatieavond:
Donderdag 9 april, 20.00 uur De Kom in Leusden**

Voor actuele rooster zie de website

rk-familie.nl

Achterveld -
Barneveld 2^e di v.d. maand 9:30 uur EV
Driebergen-R. Elke wo 9:30 uur WCV
 (Petrus & P.zaal)
Doorn -
Ermelo 4^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV
Harderwijk 3^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV
Hoevelaken 1^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV

Leersum -
Leusden Elke do 9:30 uur Rozenkransgebed
Maarn 1^e vr v.d. maand 9:30 uur EV
Nijkerk -
Putten 2^e wo. v.d. maand 9:30 uur EV
Woudenberg Elke wo 9.30 uur WCV
Zeist 2^e do v.d. maand 9:30 uur EV

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Zaterdag 28 maart					
19:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	Sebastian G., priester	Cantores
Palmzondag 29 maart					
10:00	St. Jozefkerk	Achterveld	GV	Parochianen	Vivente en De Vlindertjes
11:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	B. Piepers, past.werker	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	M. v.d. Horst	
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	Sebastian G., priester	Cant. pres. communicantjes
09:15	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	Scola
09:15	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	B. Piepers, past.werker	Pauluskoor
09:15	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	Ruach
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. Sarot, diaken	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. Sarot, diaken	
10:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	GV	Parochianen	St. Catharinakoor
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	De Toverbal
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	
11:00	St. Josephkerk	Zeist	WCV	C. v. Loon	Emmauskoor
Witte Donderdag 2 april					
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen	EV	Sebastian G., priester; M. Sarot, diaken	Triangel regionale viering
19:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	OV	B. Piepers, past.werker	Pauluskoor
19:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester; R. Bouwman, diaken	St. Catharinakoor regionale viering
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	
09:30	St. Josephkerk	Zeist	GV	M. v.d. Horst	Cantores
Goede Vrijdag 3 april					
19:00	St. Jozefkerk	Achterveld	GV	Parochianen	Vivente
19:30	St. Catharinakerk	Barneveld	GV	Parochianen	St. Caeciliakoor
15:00	St. Martinuskerk	Doorn	KRW	Werkgroep	

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
15:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen	KRW	Pastoraatsgroep	
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen	KRH	Sebastian G., priester; M. Sarot, diaken	Themakoor regionale viering
14:30	De Goede Herder	Ermelo	KRW	Parochianen	
14:30	H. Catharinakerk	Harderwijk	KRW	Parochianen	
15:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	KRW	Parochianen	
19:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	OV	B. Piepers, past.werker; ds. E. Boot	De Eshof
15:00	St. Andrieskerk	Leersum	KRW	M. Sarot, diaken	
14:55	St. Jozefkerk	Leusden	KRW	Parochianen	
19:00	St. Jozefkerk	Leusden	KRH	Thanh Ta, priester; R. Bouwman, diaken	Ruach regionale viering
15:00	St. Theresiakerk	Maarn	KRW	E. Rietveld en dominee	
19:30	St. Theresiakerk	Maarn	OV	E. Rietveld en dominee	Ontmoetingskapel
15:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	KRW	Parochianen	
19:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	GV	Parochianen	Samenzang
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	Cantabile
19:30	De Voorhof	Woudenberg	OV	M. v.d. Horst en dominee	
15:00	St. Josephkerk	Zeist	KRW	M. v.d. Horst en F. Kelder	Emmauskoor
Paaswake zaterdag 4 april					
21:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen	EV	Sebastian G., priester; M. Sarot, diaken	Mediant en Emmauskoor regionale viering
19:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	Cantores
21:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester; R. Bouwman, diaken	St. Caeciliakoor regionale viering
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	Cantabile
Eerste Paasdag zondag 5 april					
11:00	St. Jozefkerk	Achternveld	WCV	S. Benders	Vivente
11:00	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Sebastian G., priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	EV	Thanh Ta, priester	
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen	WCV	Werkgroep	Cantores
10:00	De Goede Herder	Ermelo	GV	Parochianen	Pastor Bonus
11:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	Panta Rhei
10:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	WCV	B. Piepers, past.werker	Pauluskoor
09:15	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	Generations
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. Sarot, diaken	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Catharinakoor
11:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	R. Bouwman, diaken	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	Werkgroep	
11:00	St. Josephkerk	Zeist	EV	Thanh Ta, priester	Themakoor
Tweede Paasdag maandag 6 april					
09:15	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	Cantores
Donderdag 9 april					
10:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen	EV	Thanh Ta, priester	Paasv. zieken/ouderen
Zaterdag 11 april					
19:00	St. Jozefkerk	Achternveld	EV	Thanh Ta, priester	Kevelaerkoor
19:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	EV	Sebastian G., priester	
19:00	St. Andrieskerk	Leersum	EV	J. Wissink, priester	

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Zondag 12 april					
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	Parochianen	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	M. Sarot, diaken	
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	M. v.d. Horst	Mediant
09:15	De Goede Herder	Ermelo	EV	Sebastian G., priester	Cantores
11:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	Thanh Ta, priester	Cantores
09:15	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	Ruach
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	R. Bouwman, diaken	Cantores
11:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	R. Bouwman, diaken	Samenzang
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	Sebastian G., priester	
11:00	St. Josephkerk	Zeist	WCV	C. v. Loon	Afrikaans koor
Zaterdag 18 april					
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	Thanh Ta, priester	Cantores Gregoriani
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	EV	Sebastian G., priester	Gregoriaans
Zondag 19 april					
10:00	St. Jozefkerk	Achternveld	GV	Parochianen	De Vlindertjes
11:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	B. Piepers, past.werker	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	EV	Sebastian G., priester	
09:15	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	Scola
11:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	R. Bouwman, diaken	Cantores
09:15	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	B. Piepers, past.werker	
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	Generations
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	EV	Thanh Ta, priester	
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	EV	Sebastian G., priester	St. Catharinakoor
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	ZIZ	Parochianen	
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	Werkgroep	
11:00	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Emmauskoor
Zaterdag 25 april					
19:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	Sebastian G., priester	Cantores
19:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	J. Wissink, priester	
Zondag 26 april					
11:00	St. Jozefkerk	Achternveld	WCV	B. Piepers, past.werker	Vivente
11:00	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Sebastian G., priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	M. Sarot, diaken	Liturgisch Projectkoor
09:15	De Goede Herder	Ermelo	WCV	B. Piepers, past.werker	Cantores
10:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	GV	Parochianen	Pauluskoor
09:15	St. Jozefkerk	Leusden	WCV	Sebastian G., priester	Cantores
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	Werkgroep	Gez. viering, Triangel
09:15	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	N. Morpey, past.werker	Cantores
11:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	N. Morpey, past.werker	Samenzang
11:00	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. Sarot, diaken	Themakoor
Zaterdag 2 mei					
19:00	St. Martinuskerk	Doorn	EV	J. Wissink, priester	
19:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	EV	Sebastian G., priester	Ad Musica, Woudenberg
Zondag 3 mei					
09:15	St. Jozefkerk	Achternveld	EV	Sebastian G., priester	
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Caeciliakoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	Thanh Ta, priester	Vakantiekoor

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
10:00	De Goede Herder	Ermelo	GV	Parochianen	Scola
10:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	Cantores
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	R. Bouwman, diaken	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	Generations
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. Sarot, diaken	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. v.d. Horst	
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	Sebastian G., priester	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Cantores
Zaterdag 9 mei					
19:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	EV	Sebastian G., priester	
19:00	St. Andrieskerk	Leersum	EV	Thanh Ta, priester	
Zondag 10 mei					
10:00	St. Jozefkerk	Achterveld	GV	Parochianen	
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	Parochianen	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	K. Faber	
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep	Mediant
11:00	De Goede Herder	Ermelo	EV	Thanh Ta, priester	Pastor Bonus
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	Thanh Ta, priester	Cantores
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	Ruach
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	Werkgroep	
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Catharinakoor
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	R. Bouwman, diaken	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	Werkgroep	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	Sebastian G., priester	Cantores
Hemelvaart donderdag 14 mei					
11:30	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Thanh Ta, priester	Cantores
Zaterdag 16 mei					
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	J. Wissink, priester	Cantores Gregoriani
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	EV	Sebastian G., priester	Samenzang
Zondag 17 mei					
09:15	St. Jozefkerk	Achterveld	EV	Thanh Ta, priester	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	Sebastian G., priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	C. v. Loon	
10:00	De Goede Herder	Ermelo	GV	Parochianen	
10:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	Cantores
10:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	GV	Parochianen	Pauluskoor
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	K. Faber	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	Sebastian G., priester	Cantores
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	C. v. Loon	
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	EV	Thanh Ta, priester	Cantores
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	ZIZ	Parochianen	
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	
09:15	St. Josephkerk	Zeist	WCV	M. v.d. Horst	Cantores

Verklaring afkortingen:

EV = Eucharistieviering

WCV = Woord- en Communieviering

PGV = Parochianen gaan voor

GV = Gebedsviering

GZV = Gezinsviering

ZIZ = Zin in zondag

OV = Oecumenische viering

BV = Boeteviering

EHC = Eerste Heilige Communie

KRW = Kruisweg

KRH = Kruishulde

