



 JumpXL

 Maria Kapel

 Vastenactie

THEMA:

HOOOP

RK-FAMILIE.NL



RIK FAMILIE BAND

Inspiratie en informatie van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

Jaargang 1
Nummer 1

SECRETARIAAT

Anita Snik, Simone Beerens e-mail: secretariaat@rk-familie.nl

tel. 033-4941261

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Bankrekening: NL81 RABO 0385938705 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Familie

Raquel Greeven e-mail: info@rk-familie.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist

BESTUUR

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter e-mail: h.zemann@rk-familie.nl

Johannes Tuinhof, vicevoorzitter e-mail: vicevoorzitter@rk-familie.nl

Marjon Duurland, secretaris e-mail: secretaris@rk-familie.nl

Olaf Kesler, penningmeester e-mail: penningmeester@rk-familie.nl

Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed, begraafplaatsen

e-mail: belegdonroerendgoed@rk-familie.nl

Dimitry Melchior, lid/gebouwen e-mail: gebouwen@rk-familie.nl

Frans Smout lid e-mail: frans.smout@rk-familie.nl

Tjeerd Mulder, lid/communicatie e-mail: communicatie@rk-familie.nl

TEAM VAN PASTORES

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor e-mail: h.zemann@rk-familie.nl

Johan Rutgers, Priester e-mail: johan.rutgers@rk-familie.nl

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker e-mail: n.spiljard@rk-familie.nl

Rini Bouwman, Diaken e-mail: rini.bouwman@rk-familie.nl

Marcel Sarot, Diaken e-mail: m.sarot@rk-familie.nl

VERTROUWENSPERSOON

Ingrid Middelkoop, tel. 06-14808633

van maandag t/m vrijdag

e-mail: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

UITVAART

Achterveld: 0342-451420

Barneveld/Voorhuizen: 06-81725715

Driebergen: 06-22265661

Ermelo: 06-57195550

Harderwijk: 06-20735121

Hoevelaken: 033-2537528

Leusden: 033-4941261

Nijkerk: 06-24673347

Putten: 06-82006268 of 06-23371736

Doorn, Leersum, Maarn, Woudenberg, Zeist: 06-22265661

ZIEKENZALVING

telefoon: 06-22265661

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl

Website: www.caritas-stlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230 t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

REDACTIE

Pastor Johan Rutgers, Tjeerd Mulder, Els Schrijver, Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: redactie@rk-familie.nl

RK FAMILIEBAND | Hoop

Jaargang 1, nummer 1

Oplage 6855 exemplaren, digitaal 588 exemplaren
Volgende uitgave: 5 april 2025 van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.

Kopijdatum deadline: donderdag 13 maart 2025

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten, niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.rk-familie.nl

Vormgeving en begeleiding: www.flitzmedia.nl, Zeist



Coverfoto: Fotocredits Simone de Vette



RK FAMILIE BAND

Inspiratie en informatie van de R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN VAN DE R.-K. PAROCHIE HEILIGE FAMILIE JEZUS, MARIA EN JOZEF



Achterveld, St. Jozef

e-mail: achterveld@rk-familie.nl



Barneveld, St. Catharina

e-mail: barneveld.voorhuizen@rk-familie.nl



Doorn, St. Martinuskerk

e-mail: doorn@rk-familie.nl



Driebergen-Rijsenburg, St. Petrus' bandenkerk

e-mail: driebergen@rk-familie.nl



Ermelo, De Goede Herder

e-mail: ermelo@rk-familie.nl



Harderwijk, H. Catharina

e-mail: harderwijk@rk-familie.nl



Hoevelaken, St. Paulus

e-mail: hoevelaken@rk-familie.nl



Leersum, St. Andrieskerk

e-mail: leersum@rk-familie.nl



Leusden, St. Jozef

e-mail: leusden@rk-familie.nl



Maarn, St. Theresiakerk

e-mail: maarn@rk-familie.nl



Nijkerk, St. Catharina

e-mail: nijkerk@rk-familie.nl



Putten, H. Maria Zuivering

e-mail: putten@rk-familie.nl



Woudenberg, H. Catharinakerk

e-mail: woudenberg@rk-familie.nl



Zeist, St. Josephkerk

e-mail: zeist@rk-familie.nl

Voor meer informatie van de locatie zie
rk-familie.nl

Voor u ligt het nieuwe parochieblad,

het eerste nieuwe parochieblad met een andere uitstraling en inhoud dan de oude parochiebladen van de gefuseerde parochies.

Helaas is de redactie op dit moment onder bemenst. Er is ruimte en behoefte aan één of twee vrijwilligers die deel willen uitmaken van de redactie. Het is ook mogelijk een bepaalde rubriek te gaan beheren. We hopen dat mensen zich daarvoor zullen melden. Als u zich hiervoor wilt opgeven, dan kunt u dat doen bij de redactie via onderstaand adres.

Het zal enige tijd vergen een parochieblad te kunnen maken zoals de redactie die voor ogen heeft. Ook dit moet groeien. Nieuwe berichten voor het parochieblad kunt u sturen naar:

redactie@rk-familie.nl

De "oude" redactie mailadressen zijn gelinkt aan het nieuwe redactieadres, zodat er geen berichten verloren gaan. Het eerste volgende parochieblad verschijnt op 5 april. Kopij kunt aanleveren t/m 13 maart.

Het is belangrijk om nog even een aantal feitjes met betrekking tot de communicatie met u te delen:

Website

Vanaf 1 januari 2025 heeft de nieuwe parochie ook een nieuwe website onder de naam www.rk-familie.nl

Na een fusie duurt het altijd even voordat alle communicatiemiddelen zijn gestroomlijnd en daadwerkelijk samengevoegd. Een nieuw logo met bijbehorende briefpapier is gerealiseerd en gedeeld met alle aangesloten locaties. Nu volgen de oude websites die zullen worden vervangen door de nieuwe website. Totdat deze laatste volledig is gevuld, blijven de "oude" websites van de gefuseerde parochies nog bestaan en zijn nog te raadplegen. Nieuwe berichten voor de nieuwe website kunt u sturen naar: redactie@rk-familie.nl

Nieuwsbrief

De twee-wekelijkse nieuwsbrief van de voormalige Maartensparochie blijft daar verschijnen om eenieder van actuele informatie te voorzien, zij het vooralsnog



in een eenvoudiger vormgeving dan u gewend bent. Zodra in de vacature voor "communicatiewerk" is voorzien, zal dit worden aangepast. Voor berichten voor deze nieuwsbrief kunt u het hiervoor genoemde redactieadres redactie@rk-familie.nl gebruiken.

Nu de fusie eenmaal een feit is, kunnen alle locaties, als 1 grote familie elkaar gaan versterken. Wat de 1 niet (meer) lukt, lukt wellicht samen wel. We hebben een mooie aanvangsviering gehad op 4 januari 2025. Hier waren vele parochianen van alle locaties aanwezig en de sfeer was heel plezierig. We kunnen er daarom alle vertrouwen in hebben dat de fusie ons sterker maakt in deze woelige wereld.

De redactie.

INHOUD:



VAN DE REDACTIE

Voorwoord	03
Uitleg Logo	04
Startviering nieuwe parochie	04

JONGEREN

Eerste Heilige Communie Vormelingen	05
JongerenGroep – JumpXL	06
Sound of Silence	08

KAPELLEN

Maria kapel Putten	09
--------------------	----

BESPIEGELINGEN

HOOP	10
Pelgrims van Hoop	10

BOEKBESPREKING

Paus Franciscus, Carlo Muso: Hoop, de autobiografie	12
---	----

TWEET PAUS

12

REIZEN

Pelgrimsreis in mei naar Lourdes: een reis vol hoop en inspiratie	13
Voor aankondiging Pelgrimsreis naar Parijs in september	13

MUZIEK

The Passion met Milk and Honey	14
Passieconcert Kleinkoor Caprice	14
12 april 2025	14

TENTOONSTELLING

Expositie 'Tussen hemel en oorlog' in Museum Catharijneconvent	15
--	----

VASTENACTIE

Vastenactieproject(en)	16
Engelenkoor Kerst in Woudenberg	16

ROOSTER

Vieringenrooster	17-19
22 februari – 6 april	

KIDS

Kids kant HOOP	20
----------------	----



UITLEG LOGO

Uitleg van het logo van onze nieuwe R.-K. parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef:

Kruis

In het centrum van ons geloof staat het kruis; van oorsprong een martelwerktuig, voor ons als christenen een victorietafen. Zoals Jezus op zijn weg naar Calvarië het kruis niet uit de weg is gegaan, maar omarmde, zo worden wij als gelovigen en leerlingen van Jezus aangespoord hetzelfde te doen. Zoals Mattheüs het in zijn evangelie schrijft: *"Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen."* (Mt. 16,24)

Hand/arm

Onder het kruis zien we de alles-dragende en ondersteunende hand en arm van God. Ons leven houdt hij in zijn hand en zijn arm slaat hij beschermend om ons heen. Zoals Job zegt tegen zijn vrienden: *"Alle leven is in zijn hand, elk wezen dankt Hem zijn adem."* (Job 12,10)

Drie figuren

De drie figuren kunnen we op meerdere manieren interpreteren. Op de eerste plaats zijn zij de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. Over de kleuren kunnen we a.d.h.v. de christelijke iconografie meerdere dingen zeggen maar in het logo kunnen we ze als volgende duiden:

- De **groene** figuur is **Jozef**. Hij is gehuld in de kleur van de hoop en het (nieuwe) leven.
- De **gouden** figuur is **Jezus**. Hij is gehuld in de kleur van het goddelijk leven en het hemelse licht.
- De **rode** figuur is **Maria**. Zij is gehuld in de kleur van het leven en de liefde en het vuur van de heilige Geest waarmee zij is vervuld.

Als tweede interpretatie kunnen we de drie figuren zien als de kerk, de verzameling van gelovigen, die als pelgrims van hoop samen onderweg zijn in het leven van alle dag.

Startviering nieuwe parochie



De startviering van de nieuwe parochie op 4 januari is goed bezocht.



De eucharistieviering, met veel samenzang, werd geleid door vicaris Johan Rutgers. Van het pastoraal team waren aanwezig de diakens Rini Bouwman en Marcel Sarot en pastoraal werker Nelleke Spiljard. Pastoor Harrold Zemann was door ziekte verhinderd.

De viering begon met het plechtig binnenbrengen van een kaars door afvaardigingen van alle vijftien locaties. Na afloop werd het nieuwe logo getoond en uitgelegd, waarna iedere locatie de vlag met het logo en de nieuwe naam ontving. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.





TIP: Als er kinderen in jullie geloofsgemeenschap zijn die zich voorbereiden op hun Eerste Communie informeer dan eens hoe ze dat vinden, of wat ze al geleerd hebben. Zij zijn onze 'Hoop voor de toekomst'!

Eerste Heilige Communie

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn weer begonnen. Dit gebeurt op 4 plaatsen in de parochie van de Heilige Familie, namelijk in Achterveld waar onderstaande groep is gestart o.l.v. Carina Kramer, Evelyne Beumer en Karin Visser. In Ermelo/Harderwijk en in Putten/Nijkerk is de voorbereiding o.l.v. diaken Rini Bouwman en in Driebergen pastor Johan Rutgers.

De voorbereiding in Achterveld

Na een informatieve ouderavond in december zijn we in januari met 19 kinderen gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. De kinderen komen uit Leusden, Achterveld, Barneveld, Voorthuizen, Hoevelaken, Terschuur, de Glind en Scherpenzeel.

Zo één keer in de twee à drie weken komen deze kinderen bij elkaar in Achterveld. Inmiddels hebben we twee van de tien bijeenkomsten gehad. Daarin hebben de kinderen geluisterd naar verhalen uit de bijbel, waarin één thema centraal staat. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen ze een opdracht mee naar huis, die in het werkboekje staat die de kinderen hebben gekregen. Zo zijn de kinderen op een creatieve manier bezig met onderwerpen die met de Eerste Communie

te maken hebben, bijvoorbeeld over dat de naam van God die "Ik -zal-er-zijn" is en het thema maaltijd/te eten geven, in het verhaal over 'Manna in de woestijn'. Maar ze krijgen ook iets te horen over bidden en over het kerkgebouw. Dan gaan we speuren door de kerk en krijgen ze een rondleiding. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden. Tijdens die avonden kijken we met de ouders naar een onderwerp dat de kinderen ook behandelen en krijgen ze praktische informatie over de Eerste Communie voorbereiding en viering die op zondag 22 juni in Achterveld zal zijn.

Karin Visser en Margje Hengeveld



AGENDA

Eerste Heilige Communievieringen in de parochie:

Zondag 11 mei om 11.00 uur in Ermelo

Zondag 25 mei om 11.00 uur in Nijkerk

Zondag 22 juni om 11.00 uur in Achterveld

Zondag 29 juni om 11.00 uur in Zeist



VORMELINGEN

Samen met pastoor Harrold Zemann en Reinoud Hilhorst hebben we afgelopen jaar een leuke groep van 21 jongeren uit de toen nog St. Lucas- en St. Maartenparochie, voorbereid op het Sacrament van het Vormsel. Op 17 november zijn ze door rector Patrick Kuipers gevormd. In zijn overweging legde hij aan de hand van een powerbank de betekenis van de Heilige Geest uit. Zoals de powerbank je mobiel oplaadt en zorg voor nieuwe energie, zo wil de Heilige Geest ook met je zijn, om je verder te helpen in het leven, te zorgen dat je vooruit kunt in verbondenheid met Hem. Vanuit zijn kracht van de Heilige Geest mag je als christen leven.

De voorbereiding van de vormelingen werd extra bijzonder doordat Ivana Jeles zich bij het secretariaat meldde. Ze had als veertienjarige de wens om gedoopt te worden en als voorbereiding daarop nam ze deel aan de voorbereiding van de vormelingen. Tijdens een van de laatste voorbereidingsavonden is ze in het bijzijn van haar ouders, familie, vriendin en de vormelingen gedoopt door pastoor Harrold Zemann. Een bijzonder moment. Voor haar, maar ook voor de groep en met elkaar hebben we dat ook gevierd met taart die de ouders van Ivana meegebracht hadden en met cadeautjes die de vormelingen voor haar hadden meegebracht. In de vormselviering

ontving Ivana uiteindelijk ook nog voor de eerste keer de Heilige Communie. Het was feest op feest op feest!

Na het vormsel zijn we nog twee keer bij elkaar gekomen. Je kon merken dat de groep aan elkaar gewend was. Ze hadden plezier met elkaar en kletsten honderd uit en wilden graag de periode afsluiten met een leuke activiteit. Gekozen werd voor JumpXL en dat gaan we binnenkort doen met elkaar. We zijn nu aan het kijken welke dag dat wordt.

Een groot deel van de jongeren gaf aan het leuk te vinden om eens in de zoveel tijd (bijv. 6 weken) bij elkaar te blijven komen en er waren ook ouders die hierbij willen gaan helpen. Dat betekent dat we in onze kersverse parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef een Jongerengroep gaan opstarten! JumpXL zal een opstapje worden voor de nieuwe Jongerengroep.

Ben jij tussen de **12 en 18 jaar** en zou je wat meer willen weten over de **Jongerengroep** of zou jij je gelijk op willen geven voor deze groep, stuur dan een mailtje naar mij: catecheet@rk-familie.nl, dan nemen we contact met jou op.

Margje Hengeveld (catecheet R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef)

Hieronder verslagen van vier Jongeren die een stage hebben moeten doorlopen

Het kerkhof schoonmaken

Een opdracht van de vormselvoorbereiding was om een keer vrijwilligerswerk rondom de kerk te doen. Mijn broer Thijmen en ik gingen voor het vrijwilligerswerk het katholieke kerkhof schoonmaken in Putten. Samen met mijn vader en een ander groepje mannen hebben we ervoor gezorgd dat het kerkhof er weer netjes bijlag. Dat was ook wel nodig, want er lagen erg veel bladeren. We begonnen met harken. We harkten het blad op één plek om vervolgens het blad in de kruiwagen te doen. Als de kruiwagen vol zat, leegden we hem in de bladkorven die de gemeente had klaargezet. Je kon alle graven weer zien nadat het meeste blad van het kerkhof eraf was. Het laatste blad was moeilijk weg te halen met een hark, dus gebruikten we de bladblazer. Nadat het kerkhof schoon was, gingen we met zijn allen naar de kerk om koffie, thee en een koekje te nemen. Daar was genoeg tijd om gezellig bij te kletsen. Dat ging vooral over de jeugd van de oudere mensen. Na wat te drinken ging iedereen weer naar huis toe. Tot volgende maand. Dan zijn Thijmen en ik er ook weer bij, want we vinden het leuk om vrijwilligerswerk te doen.

Chiel Bakker



Foto: Pixabay

Hier het verslag van mij en Caroline

Tijdens de voorbereiding op ons vormsel hebben we een stage gelopen. We konden stagelopen bij vrijwilligers. Dit mocht je doen met verschillende vrijwilligers, bijvoorbeeld: meezingen bij een koor, helpen in het tuinonderhoud, helpen koffie schenken, helpen bij collecteren en tellen of helpen bij kindernevendiensten.

Ik en Caroline hebben bij Dorpskerk De Glind stagegelopen met de kindernevendienst.



Foto: Pixabay

We hebben ons thuis voorbereid. Toen zijn we naar de kerk gegaan. Tijdens de dienst gingen we naar een andere ruimte en daar zijn we gestart met het verhaal. Daarna zijn we de druiventrossen gaan inkleuren en uitknippen. Toen we terug waren in de kerk hebben we deze aan een witte boom gehangen zodat deze leek op de wijngaard uit het verhaal. Nadat de kerk afgelopen was gingen Caroline en ik opruimen. We vonden het leuk om dit te doen.

Maartje Beumer



Het Vormsel

Het vormsel is erg leuk om te doen omdat je meer leert over God en andere interessante dingen van het geloof. De eerste keer toen ik binnenkwam bij de eerste bijeenkomst wist ik nog niet zo goed wat ik kon verwachten. Dit werd snel duidelijk voor mij en had ik vrienden/vriendinnen gemaakt. Het was heel gezellig om met zijn allen op een leuke manier over het geloof te spreken. Elke bijeenkomst leerden we iets nieuws over het geloof en dat werd in spelletjes en andere leuke manieren gedaan denk daarbij aan zoeken naar papiertjes waar dingen op staan of aan brainstormen over onderwerpen met je groepje. Ook het vormsel zelf was erg leuk om te doen. In de laatste bijeenkomst overlegden wij met ons allen wie wat wilde/ging doen bij het vormsel. Er was een zangkoor van 4 kinderen, er waren 2 lezingen, een collecte en kinderen mochten dingen op het altaar zetten. Ik heb zelf een lezing gedaan met een ander meisje. Het moment dat je de Heilige geest tot je neemt vond ik een heel mooi moment omdat je dan pas echt beseft waarvoor je de doop, communie en het vormsel hebt gedaan. Ik vond het heel bijzonder om te beleven en wens alle nieuwe kinderen die het vormsel gaan doen heel veel plezier!

Fleur Stoffels



AGENDA:

16 februari om 11.00 uur:
Gezinsviering in Barneveld

15 maart om 19:00 uur:
Opfris mis Putten zaterdag

17 mei van 11.00-16.00 uur:
Vormelingsdag van het Bisdom



Laten we iets nieuws beginnen!

De komende tijd gaat een groepje parochianen zich buigen over het oprichten van een Jongerengroep voor de Heilige Familie parochie. Ongeveer eens in de 6 weken willen we een bijeenkomst organiseren waarbij ontmoeting, geloof en activiteit centraal zullen staan. Het kan zijn dat we de ene keer samen gaan koken en eten, of een escaperoom gaan doen. Of dat we gaan roeien of een andere parochie gaan uitdagen met een partijtje bowlen.

Jongeren mogen zelf aan gaan geven wat ze leuk vinden en meedenken over de invulling van de bijeenkomsten.

Binnenkort gaan we met de vormelingen JumpXL doen en dat wordt gelijk een soort opstapje voor de nieuwe Jongerengroep.

JumpXL

Wil je daaraan meedoen neem dan contact op via onderstaande mailadres.

Wil je meedenken en meehelpen om de Jongerengroep op te richten? Mail mij

dan ook via het mailadres dat hieronder vermeld staat.

Ben jij tussen de **12 en 18 jaar** en zou je wat meer willen weten over de **Jongerengroep** of zou jij je gelijk op willen geven voor deze groep, stuur dan een mailtje naar mij:

catecheet@rk-familie.nl, dan nemen we contact met jou op.

Margje Hengeveld (catecheet R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jezus)

Sound of Silence

Eind augustus gaat het jeugdkamp in Doorn weer van start! Er staan superleuke kinder- en tieneractiviteiten op het programma, zoals zingen, dansen, spellen in het bos, sketches, leren over Jezus en de Bijbel, Marshmallows roosteren, een minimusical uitvoeren en nog veel meer! Ben jij er ook bij? Meld je snel aan want vol=vol. Voor meer informatie zie de website rk-familie.nl

Vragen? Mail naar jeugdkamphfamilie@gmail.com

Data: 26-30 augustus 2025

Leeftijd: 8-16 jaar

Locatie: Scouting Torheim in Doorn

Prijs: €85,-





Mariakapel Putten van de geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering.

In 2020 is de huidige Mariakapel ingewijd door Johan Rutgers. Door corona was de kapel in de kerk niet meer bereikbaar en men heeft toen een nieuwe plek gemaakt in het voorportaal van de kerk. In tegenstelling tot de meeste Mariakapellen is in Putten geen Mariabeeld geplaatst, maar een Maria-icoon: Moeder Gods van Altijddurende bijstand. Dit icoon is door Fransje Scheijde gemaakt. Geschilderd op een stuk van de kerkbank, uit de H. Maria Zuivering Kerk (meer over het icoon: www.rk-familie.nl)

Naast de inzegening van de kapel is ook het icoon in 2020 gewijd.

Op 21 januari werd ik in Putten ontvangen door Fransje Scheijde. Fransje is, naast de maker van het icoon, ook een van de mensen die ervoor zorgen dat de kapel er netjes en schoon uitziet en bezoekers zich welkom voelen. En dat blijkt wel. In de loop der jaren hebben veel bezoekers allerlei cadeautjes achtergelaten: Mariabeeldjes, schildertjes, maar ook spulletje uit erfenissen, spullen die door overleden dierbaren zijn nagelaten. Er is een vitrinekast aangeschaft om al die spullen tentoon te stellen.

Fransje verzorgt de gebeden in de kapel, ter inspiratie, passend bij de hoogtepunten of bijzonderheden door het jaar; Kerst, Pasen, maar ook Moederdag, Vaderdag, koningsdag, enz. Ook liggen er kleine gebedsprentjes, die men na een bezoek mag meenemen.

Er ligt een schrift, waarin bezoekers hun gedachten en ervaringen delen met anderen. Ook is het mogelijk uit een boekenkast boeken te lenen.

De Mariakapel in Putten is een uitnodigende, intieme ruimte om je te bezinnen, te bidden en troost te vinden. Voor veel mensen is Maria een voorbeeld van liefde, iemand met doorzettingsvermogen, van overgave. Maria troost mensen en geeft ze kracht om moeilijkheden het hoofd te bieden.

De kapel is dagelijks te bezoeken van 09.00 -18.00 uur.
Adres: Brinkstraat 87



Egel in de kapel



HOOP

Spe gaudentes. 'Laat de hoop u blij maken', schrijft de apostel Paulus aan de jonge christengemeenschap in Rome ergens nipt voorbij de helft van de eerste eeuw ^[1]. Maar, wat is hoop eigenlijk en waarin verschilt dit van optimisme?

Kort door de bocht gezegd, gaat 'optimisme' over een positieve verwachting in het concrete hier en nu. Zo ben ik optimistisch dat het mooi weer wordt vandaag, of, dat de hutspot die ik volgens mijn moeders aanwijzingen zelf klaarmaak prima zal smaken. Hoop, daarentegen, is een zogenoemde 'theologische deugd', denk aan 'geloof, hoop en liefde' en is wat de Catechismus van de Katholieke Kerk noemt 'de vertrouwvolle verwachting van de goddelijke zegening' ^[2]. Anders gezegd, de 'hoop' heeft alles met God en de bovennatuurlijke werkelijkheid van doen.

Hoop, in de christelijke zin van het woord, is dus niet los te maken van God en ons geloven in hem. Zo schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs aan het einde van zijn loflied op de liefde, dat wat uiteindelijk overblijft 'geloof, hoop en liefde' zijn – al is het de liefde die zelfs na het geloof en de hoop

niet zal vergaan ^[3]. Maar deze gedachtegang bewaar ik graag voor een volgend artikel.

In dit heilige Jubeljaar waarin we als *Pelgrims van Hoop* met elkaar onderweg mogen zijn. Wil ik in dit eerste pastorale artikel van dit nieuwe parochieblad voor onze gloednieuwe *R.-K. parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef* blijven stilstaan bij wat mijzelf hoop geeft en/of brengt en daardoor jou als lezer uitdagen na te denken over wat jou hoop geeft of brengt.

Want de vraag naar wat ons hoop geeft is niet onbelangrijk. Zo werd ons als pastores onlangs op een bisdomsbijeenkomst ook gesteld: "Wat geeft jou hoop?". En terwijl ik naar de mooie dingen zat te luisteren die collega's deelden, kwam er bij mezelf niets naar boven. Mijn hoofd en hart zaten op dat moment té vol met van alles en nog wat. De ontwikkelingen in de parochie, een ingewikkelde situatie in de privésfeer en niet te vergeten, alle sores op het grotere wereldtoneel. Dus toen ik bijna aan het einde van de ronde de beurt kreeg, vertelde ik wat over waar ik van geniet in het pastorale dienstwerk, maar kwam

ik voor mijn gevoel niet écht uit bij wat mij nou hoop geeft, draagt en gaande houd in het leven van alle dag.

Tot mij de volgende morgen, toen ik met de hond wandelde en wat meer rust voelde vanbinnen, ineens te binnen schoot wat mij hoop geeft. Ik moest denken aan het motto van de Kartuzierorde: "*Stat crux dum volvitur orbis.*" ~ "Het kruis staat (stil) terwijl de wereld (door)draait".

Want wat onze situatie en omstandigheden ook mogen zijn, het kruis staat overeind. Jezus doet zijn naam -God Redt- gestand, hoe heftig de stormen in de grote wereld om ons heen en in ons eigen leven dichtbij ook mogen zijn. Dát geeft mij hoop en die hoop wil ik als priester en als mens, zo goed als ik kan van harte delen met jou, als lezer en pelgrim van Hoop.

Pastor Johan Rutgers

[1] Vgl. De Bijbel, Willibrordvertaling 1978, Romeinenbrief 12,12

[2] Vgl. Catechismus van de Katholieke Kerk 2028, alinea 2090

[3] Vgl. De Bijbel, W78, 1 Korinthiërsbrief 13,13

Pelgrims van HOOP

2025 is een Heilig Jaar dat als thema heeft: Pelgrims van Hoop. Pelgrimeren is in beweging komen, onderweg zijn, het oude vertrouwde verlaten en op weg gaan naar iets nieuws als mensen die hoop hebben, die iets of iemand verwachten.

Het Jubeljaar is een bijzonder jaar dat in verschillende religieuze en culturele tradities wordt gevierd. In de Bijbel, specifiek in het Oude Testament, wordt het Jubeljaar elke vijftig jaar gevierd. Tijdens dit jaar werden slaven vrijgelaten, schulden kwijtgescholden en eenmaal noodgedwongen verkocht land teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren. Dit was bedoeld om sociale en economische ongelijkheid te verminderen en om een nieuw begin te markeren voor de gemeenschap.

In onze katholieke traditie wordt een Jubeljaar ook wel een Heilig Jaar ge-

noemd, dat meestal om de 25 jaar wordt uitgeroepen door de Paus. Tijdens zo'n jaar worden gelovigen uitgenodigd om extra te bidden, pelgrimstochten te maken en zich te bezinnen op hun geloof. En dit jaar, 2025, is het weer zover. Ook nu worden gelovigen uitgenodigd om hun geloof te vernieuwen, boete te doen en de genade van God te ontvangen. Het Jubeljaar begon met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Deze plechtigheid was op dinsdag 24 december 2024.

Thema van het Heilig Jaar 2025

Het Jubeljaar 2025 is een gelegenheid voor de kerk om de boodschap van verzoening en hoop te verspreiden, vooral in deze uitdagende tijden.

Paus Franciscus noemt "het Jubeljaar een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk." Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond, "Gods

heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God."

Daarom moeten wij Pelgrims van Hoop worden. Je op weg begeven wordt gekenmerkt door onze zoektocht naar de zin van ons leven. Een pelgrimstocht te voet helpt ons weer de waarde van stilte, de inspanning, de eenvoud van het leven te ontdekken. De tekenen van deze tijd vragen erom veranderd te worden in tekenen van hoop. De Paus noemt daarbij allerlei groepen die wachten op een teken van hoop: gedetineerden, zieken, jongeren, migranten, vluchtelingen, ouderen, armen. Paus Franciscus benadrukt dat hoop en vriendelijkheid het hart van het evangelie raken. En waarmee kunnen wij de wapens beter bestrijden dan met deze eigenschappen.



Foto: Freepick



Het ontwerp van het logo staat op naam van Giacomo Travisani.

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.



Paus Franciscus, Carlo Muso: HOOP, DE AUTOBIOGRAFIE



Onlangs is het boek *Hoop*, de autobiografie over het leven van Paus Franciscus uitgekomen bij uitgever Ambo Anthos. Stijn Fens, vroegere redacteur katholicisme van het dagblad *Trouw* heeft in de editie van *Trouw* van 13 januari 2025 een recensie geschreven over de inhoud van dit boek. Hieronder volgt daarvan een korte samenvatting.

Het is een uniek boek zegt Fens. Hij vertelt dat dit boek een heel persoonlijk inkijkje geeft in het doen en denken van de paus, die in wezen altijd de persoon Jorge Bergoglio is gebleven. Er wordt volgens de schrijver ook niet voortdurend naar de bijbel of theologische geschriften verwezen maar juist naar films, gedichten en romans.

De grootouders en vader van de paus, verhuizen van Piemonte, Italië, naar Argentinië. De boot waarmee zij oorspronkelijk zouden reizen verging, net als de Titanic, waarbij honderden immigranten verdronken of door de haaien verslonden werden. Bij toeval was de familie niet aan boord omdat zij hun ticket hadden teruggegeven daar zij hun bezittingen nog niet allemaal verkocht hadden.

De paus vertelde dat hij de Goddelijke voorzienigheid daarvoor nog altijd dankbaar was. Het verklaart direct waarom de paus de immigranten, zoals in Lampedusa, zo'n warm hart toedraagt.

Hij onthult dat ook hij weleens verliefd is geweest op een vrouw. Maar zijn roeping tot priester bleek groter. Verder vertelt hij dat hij het moeilijk vindt om zijn emoties direct te tonen. Hij klapt dicht. En kan pas later zeggen wat hij vindt. Dat verklaart waarom hij soms zo secundair reageert.

Hij behoort tot de orde van de Jezuiten. In de tijd van de junta in Argentinië was hij provinciaal-overste. Na de junta, in de jaren 90 raakte hij "uitgerangeerd" mede omdat hem verwijten werden gemaakt over het niet verdedigen van 2 priesters die door de politie ontvoerd en gemarteld waren. Hij heeft deze aantijgingen altijd ontkent en gesteld dat hij juist wel zijn best had gedaan voor beide priesters. In het boek gaat hij kort op die periode in. Na deze periode wordt hij tijdelijk naar Córdoba gestuurd als pastoor en biechtvader. Na thuiskomst wordt hij hulpbisschop en is zijn sterrijzende. Hij vertelt, tegen de regels in, uitvoerig de gang van zaken van het conclaaf waarin hij tot paus werd gekozen. Ook dat is een unieke onthulling.

De paus noemt zichzelf een zondaar die tekort is geschoten. Hij schaamt zich daarvoor. Daarmee neemt hij zichzelf de maat. Dat is uniek voor een paus. Voorheen bleef een paus op afstand. Het ambt beschermde de persoon van de paus. Volgens Fens klimt hij eigenlijk uit het ambt en laat zichzelf steeds meer als mens zien. Dat heeft ook zijn nadelen.

Want iets afstand is ook nodig om als plaatsvervanger van God te fungeren.

De paus heeft zich ook uitgesproken over zijn uitvaart. Dat moet allemaal veel eenvoudiger. Alleen waardigheid, maar net als elke andere christen. Dus niet teveel pauselijke rituelen.

Volgens Fens is het boek geen lief verhaal maar een stevig verhaal. Maar ook hoopvol en soms aangrijpend. Maar door Fens wel van harte aanbevolen!



TWEET PAUS



God never ceases to dream that we will become men and women of hope, harmony and peace, as people who are not overcome by adversity. May we have the courage to dream for ourselves what God dreams for us!

God houdt nooit op te dromen dat wij mannen en vrouwen van hoop, harmonie en vrede worden, als mensen die niet overwonnen worden door tegenspoed. Mogen wij de moed hebben om voor onszelf te dromen wat God voor ons droomt!

29 januari 2025



Pelgrimsreis in mei naar Lourdes: EEN REIS VOL HOOP EN INSPIRATIE



Ga mee op pelgrimsreis naar Lourdes, waar geloof, hoop en verbondenheid samenkomen. Onder het inspirerende thema van het Jubeljaar 2025, "Pelgrims van Hoop", nodigen wij u uit voor een reis die uw hart zal raken en uw ziel zal voeden.

We reizen overdag met een comfortabele luxe touringcar en overnachten onderweg, zodat we ontspannen en uitgerust in Lourdes aankomen. De reis vindt plaats in de tweede helft van mei – een perfecte tijd om

te genieten van het milde weer en de serene sfeer van deze bijzondere bestemming.

Een verblijf vol spiritualiteit in Lourdes:

Tijdens ons verblijf in Lourdes dompelen we ons onder in de heilige atmosfeer van dit wereldberoemde bedevaartsoord. Samen bezoeken we ook Oud Lourdes, de heiligdommen en nemen we deel aan diverse plechtigheden, waaronder:

- De indrukwekkende lichtprocessie: een magisch moment van verbondenheid in de avond.
- Een viering aan de Grot van Massabielle: de plek waar Bernadette Soubirous de verschijningen van Maria heeft mogen ontvangen.
- De kruisweg: een inspirerende wandeling langs de staties die het lijden van Christus weergeven.

Tussen de plechtigheden door is er voldoende tijd om te ontspannen, elkaar te ontmoeten en samen te genieten van een kopje koffie op een van de vele sfeervolle terrassen.

Bijzondere excursies en wandelingen:

Daarnaast maken we een excursie naar de Grotten van Bétharram, een adembenemend natuurwonder vlakbij Lourdes. Er staat ook een wandeling gepland naar de plek waar Bernadette als jong meisje de schapen verzorgde. Daar staat in Batres nog altijd de originele schaapskooi, een stille getuige van haar eenvoudige, maar bijzondere leven.

Op de terugweg: een bezoek aan Bernadette:

Op de terugweg brengen we een ontroerend bezoek aan de heilige Bernadette. Zij ligt opgebaard in een glazen schrijn in de Kapel van het Klooster St. Gildard. Hoe bijzonder is het dat wij de gelegenheid krijgen om in dit klooster te overnachten? Zo dichtbij Bernadette slapen is een unieke ervaring die u nog lang zult koesteren.

Praktische informatie:

Deze reis is ondergebracht bij Christoffel Reizen. De exacte data en de prijs waren nog niet voorhanden bij het insturen van mijn artikel. U kunt zich wel alvast aanmelden of uw interesse kenbaar maken.

Wilt u meer informatie of alvast aanmelden? Neem contact op met **Mirjam Schouten tel. 06.41 88 57 27** mclschouten@icloud.com of met mij.

Beleef de kracht van het geloof, de warmte van de ontmoeting en de schoonheid van de heilige plekken. Samen gaan we op pad als Pelgrims van Hoop samen met Pastor Fred Kok.

Wij hopen u te kunnen ontmoeten bij de informatieavond, voor nu hartelijke groetjes, **Willie van Kooij tel. 06.21 410 286**, willievankooij@gmail.com

Vooraankondiging Pelgrimsreis naar Parijs in september



Maak je klaar voor een onvergetelijke pelgrimsreis naar Parijs samen met Pastor Fred Kok.

Een reis vol bezinning, inspiratie en bijzondere ontmoetingen. Vanuit het rustige Hoevelaken vertrekken we met de touringcar op een spirituele tocht die ons via het mooie Herselt en het laatste stuk lopend naar Scherpenheuvel (bekend om zijn serene sfeer en prachtige basiliek), naar de lichtstad Parijs brengt. Het is de perfecte voorbereiding op wat komen gaat.

Overnachting in Diest en dan op weg naar Parijs.

Een pelgrimsreis met vele hoogtepunten en spirituele ontmoetingen, zoals de Wonderdadige Medaille: een plek van genade aan de Rue du Bac in Parijs. Maar ook de prachtig herstelde Notre-Dame.

Praktische informatie:

Voor deze reis is het belangrijk dat u goed ter been bent. Het exacte programma, de datum in september en de prijs volgen, maar je kunt je alvast inschrijven of interesse tonen. Interesse, of alvast aanmelden dat kan bij; **Mirjam Schouten** mclschouten@icloud.com **06.41885727**

Vooraf houden wij een presentatieavond in april, ook deze datum en het adres wordt doorgegeven aan de hand van jouw gegevens en worden via de mail verstrekt. We zijn nu nog in overleg met de reisorganisatie.

Laat deze kans om nieuwe inzichten te ontdekken, je geloof te verdiepen en samen bijzondere momenten te beleven, niet aan je voorbijgaan. Parijs wacht op ons, heel graag tot ziens, voor nu hartelijke groetjes.

Willie van Kooij 06.21410286 willievankooij@gmail.com

The Passion met **MILK AND HONEY**

Dit jaar zal het iets anders gaan dan in voorgaande jaren omdat Pastoor Zemann er voorlopig niet bij kan zijn en Leo Fijen zolang waarneemt als medevoorganger, wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor. Na twee succesvolle edities in 2023 en 2024 willen wij het paasverhaal weer op een bijzondere manier vertellen. Muziek verbindt, het heeft de kracht om mensen samen te brengen, om vreugde te verspreiden en om steun te bieden in moeilijke tijden. Laat je meenemen op een reis door het hart van Pasen, waarin het verhaal een nieuwe betekenis krijgt en toegankelijk wordt voor iedereen, ongeacht leeftijd, taal of kerkelijke achtergrond.

Naar het concept is van het tv-evenement The Passion van KRO-NCRV onderleiding van voorganger Leo Fijen en parochiecatecheet Marianne van der Laan.



Milk and Honey



AGENDA:

- 9 maart:** De Goede Herderkerk, Ermelo 16:00 uur
- 23 maart:** H. Maria Sterre de Zee, Volendam 16:00 uur
- 30 maart:** H. Maria Zuivering, Putten 15:00 uur
- 6 april:** Sint Maartenskerk, Maartensdijk 16:00 uur
- 13 april:** Sint Petrus' Bandenkerk, Driebergen-Rijsenburg 16:00 uur

PASSIECONCERT KLEINKOOR CAPRICE 12 APRIL 2025



Kleinkoor Caprice foto credit Peter Sitsen

Kleinkoor Caprice zingt tijdens een Passieconcert op 12 april indrukwekkende passiemuziek van Duitse componisten.

Op zaterdag 12 april 2025 brengt Kleinkoor Caprice tijdens een Passieconcert in de Immanuelkerk, Stationsstraat te Ermelo een prachtig programma passend bij de paastijd. Behalve drie mooie werken van Mendelssohn met

o.a. *Aus tiefer Not en Mitten wir im Leben sind* staat ook een het bijzondere motet *Fürwahr*, er trug unsere Krankheit van Hugo Distler op het programma. En natuurlijk mag Johann Sebastian Bach niet ontbreken: van hem zingt Kleinkoor Caprice het motet *Lobet den Herrn!*

Kleinkoor Caprice, onder leiding van Hans Noijens, is een ambitieus amateur kamerkoor dat haar passie voor zingen en koormuziek naar een zo groot mogelijk publiek wil brengen. In haar 40-jarig bestaan is Kleinkoor Caprice uitgegroeid tot een van de toonaangevende koren van de regio. De 30 zangers zijn stuk voor stuk enthousiaste muzikliefhebbers, die hun passie voor zingen vinden in een breed repertoire. Caprice zingt een grote diversiteit aan stijlen: van a capella koormuziek en Christmas Carols tot grote oratoriumwerken, van renaissancemuziek tot hedendaagse composities. Kleinkoor Caprice heeft momenteel een vacature voor twee bassen.

Meer informatie over en kaarten voor het Passieconcert op 12 april 2025 is te vinden op kleinkoorcaprice.nl.

„Canto Ostinato“ van Simeon ten Holt is een klassieke hit.

Ten Holt schreef het stuk oorspronkelijk voor piano. Het is bij uitstek een meditatief stuk. Geen enkele uitvoering is hetzelfde. Het aantal herhalingen, de dynamiek en de speelwijze laat de componist aan de uitvoerder(s). Aart Bergwerff is een veelzijdig concertorganist, die graag op zoek gaat naar nieuwe wegen heeft de compositie deze keer bewerkt voor vrouwenstemmen.

Wishful Singing bestaat uit vijf klassiek geschoolde zangeressen met loepzuivere stemmen. Met passie en expressie zingen ze werken uit de renaissance en barok tot volksmuziek en close harmony. Met Herman Finkers werden ze bekend met de uitvoering van zijn nieuwe Sint Jorismis en gregoriaanse gezangen uit de Graduale Novum. In de St. Joriskerk, Amersfoort zal Wishful Singing Canto Ostinato uitvoeren in het programma:

Canto Ostinato Immersive op zaterdag 15 maart 2025 / 19.30 uur. Vanwege het meditatief karakter zijn er behalve zitplaatsen ook ligplaatsen beschikbaar. Neem zelf een yogamatje, dekens en een kussen mee. Het ensemble beweegt zich tijdens de uitvoering door het publiek. Zet al je zintuigen op scherp en ervaar het meditatieve en tijdloze effect van de Canto Ostinato!
Voor meer informatie zie www.wishfulsinging.nl

Johan Sebastian Bach (1685 – 1750)

Componeerde heel veel beroemde stukken muziek: Brandenburgse Concerten (1721), Matthäus-Passion (1727), Weihnachtsoratorium (1734), Goldberg-varianties (ca. 1741) In de aankomende tijd zal de mooiste passiemuziek weer klinken. Het is in ons land een traditie geworden, dat vele koren op tal van plaatsen zijn Matthäus-Passion en Johannes-Passion weer zullen gaan uitvoeren. We melden er enkele.

Bachs Matthäus-Passion

De mooiste Passiemuziek gaat weer klinken. Er zijn vele uitvoeringen van dit klassieke topwerk in het land.



AGENDA:

- 06 april The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands in het Concertgebouw Amsterdam
- 28 maart Jacobikerk Utrecht
- 29 maart Afastheater Leusden etc.
- 11 april Nederlands Kamerkoor, Nationaal Kinderkoor en Concertgebouworkest Amsterdam

Bachs Johannes-Passion

- 12 april Capella Amsterdam in het Concertgebouw Amsterdam
- 14 april Ensemble Pygmalion o.l.v. Raphaël Pichon in het Concertgebouw Amsterdam

Expositie
‘TUSSEN HEMEL EN OORLOG’
in Museum Catharijneconvent



De expositie ‘Tussen hemel en oorlog’ laat zien hoe kunstenaars in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zochten naar vernieuwing en zingeving. Een zoektocht die de moderne kunst voorgoed veranderde, en waarin religie en spiritualiteit een onverwacht grote rol speelden. ‘Tussen hemel en oorlog’ brengt de hoogtepunten uit de Europese avant-garde kunst van 1918-1939 samen in een kleurrijke tentoonstelling die raakt en inspireert.

Zoektocht naar vernieuwing

1918: de Eerste Wereldoorlog heeft de wereld op zijn grondvesten laten schudden. Oude zekerheden zijn weggefallen, mensen zoeken naar troost, houvast en nieuwe kaders. De grote maatschappelijke onrust die volgt, heeft zijn directe weerslag op de beeldende kunst. In de zoektocht naar vernieuwing spelen religie en spiritualiteit een grote rol. Gedreven door hoop en een verlangen naar een nieuwe samenleving zoeken en verleggen kunstenaars hun grenzen. Kunst wordt gezien als het fundament voor een betere wereld en nieuwe manieren van samenleven. Van symbolisme en expressionisme tot Bauhaus en surrealisme: over de hele linie neemt de moderne kunst begin twintigste eeuw een vlucht.

Kunstenaars die u kunt tegenkomen in deze tentoonstelling zijn o.a. Carel Willink, Charley Toorop, Jacoba van Heemskerck, Wassily Kandinsky en vele anderen.

Wanneer:

Van 21 februari t/m 15 juni 2025, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht. Meer informatie via www.catharijneconvent.nl

VASTENACTIEPROJECT(EN)

Met Aswoensdag is de Veertigdagentijd begonnen. Daarin vragen we ook aandacht voor de Vastenactie, waarbij solidariteit voorop staat met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de meeste geloofsgemeenschappen in onze nieuwe parochie wordt gecollecteerd voor het centrale campagneproject van de Vastenactie. Dit project richt zich op de productie van bio-briketten in Oeganda. Hieronder wordt dit project toegelicht.



De geloofsgemeenschappen in Achterveld, Hoevelaken, Leusden en Putten hebben gekozen voor het door de Vastenactie opgenomen 'eigen project' van een voormalige priester uit Leusden en Achterveld. Dat project is voor "Medische zorg aan het minderheidsvolk Hmong in Vietnam". Informatie daarover staat in de eigen bladen.

De droom van Mary

In veel gebieden in Afrika wordt het eten nog gekookt op houtvuurtjes. Soms op een plaatsje buiten het huis, maar meestal ook binnen, in de ruimte waar ook wordt geleefd en vaak ook wordt geslapen. De rook van die houtvuurtjes is



heel ongezond. Naast fijnstof en bronchitis kan je er ook meningitis (hersenvliesontsteking) van krijgen. En de brandstof die wordt gebruikt, hout of houtskool, gaat vaak ten koste van het milieu. Voor 1 kilo houtskool heb je al snel 10 kg hout nodig. Daarvoor worden bomen en struiken gekapt en komt er veel CO₂ vrij.

Met het Vastenactieproject van dit jaar richten we ons op

vrouwen die briketten maken van groen-afval. Het project is een initiatief van Mary Biira, een inwonster van het dorp Kessesese. Veel vrouwen leren nu de briketten te maken en samen zijn ze een bedrijfje gestart.

De briketten hebben heel veel voordelen. Door het gebruik van groenafval ben je van het afval af en hoef je geen bomen te kappen. Bovendien branden briketten veel schoner dan hout of houtskool. Het is veel goedkoper dan houtskool. En het is een alternatief voor sprokkelhout, dat de vrouwen nu nog illegaal uit een nationaal park halen, met gevaar voor eigen leven. Met de verkoop van de briketten krijgen de vrouwen eigen inkomsten, waarmee ze hun gezin beter kunnen onderhouden.

Uw gift wordt erg op prijs gesteld: via de wekelijkse collecte, als overschrijving naar uw geloofsgemeenschap of rechtstreeks naar de Vastenactie onder vermelding van het project (koken met briketten Oeganda). Van harte aanbevolen door de werkgroepen MOV.

Dick Bouman/Harderwijk en Frans Groot/Leersum

VASTENACTIE NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Gouda
ovv koken met briketten Oeganda

Engelenkoor Kerst in Woudenberg



Het 'Engelenkoor' project bedacht door Trees Meijer was een groot succes afgelopen kerstperiode. Vanuit alle kanten zijn er engelen aangeleverd hetgeen een mooie aanvulling gaf op het priesterkoor. Iedereen nog bedankt daarvoor.



VASTE VIERINGEN

Achterveld	-
Barneveld	Elke dinsdag 9:30 u. EV.
Driebergen-Rijsenburg	Elke woensdag 9:30 EV. (Petrus & P.zaal)
Doorn	-
Ermelo	4e wo. v.d. maand 9:30 u. EV.
Harderwijk	3e wo. v.d. maand 9:30 u. EV.
Hoevelaken	1e wo. v.d. maand 9:30 u. EV.
Leersum	Vanaf 11 mrt elke dinsdag 19:30 Vesper
Leusden	Elke donderdag 9:30 u. Rozenkr.gebed
Maarn	Elke vrijdag 9:30 u. EV
Nijkerk	1e wo. v.d. maand 9:30 u. WCV.
Putten	2e wo. v.d. maand 9:30 u. EV.
Voorthuizen	-
Woudenberg	-
Zeist	Elke donderdag 9:30 u. EV.

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Zaterdag 22 febr					
19:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	J. Rutgers, priester	
19:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	J. Wissink, priester	Samenzang
Zondag 23 febr					
09:15	St.Jozefkerk	Achterveld	WCV	B. Piepers	St. Caeciliakoor
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	M. Sarot, diaken	Triangel
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep Dr.	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	Cantores
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	B. Piepers	Pauluskoor
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	J. Rutgers, priester	Generations
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	GV	Parochianen	St. Catharinakoor
10:00	H.Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	Samenzang
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	J. Rutgers, priester	Themakoor
Zaterdag 1 maart					
19:00	St. Martinuskerk	Doorn	EV	J. Wissink, priester	Parochiekoor
19:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	B. Piepers	Free, Hoevelaken
19:00	Kerkcentrum Odulf	Voorthuizen	EV	J. Rutgers, priester	Odulfkoor
Zondag 2 maart					
09:15	St. Jozefkerk	Achterveld	WCV	R. Bouwman, diaken	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	B. Piepers	St. Caeciliakoor
10:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	C. v. Loon, diaken	Carnavalsmis
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	Scola
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	J. Rutgers, priester	
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	EV	J. Rutgers, priester	Pauluskoor
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. Sarot, diaken	Andrieskoor
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	H. Zemann, priester	Cantores
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	E. Rietveld	Theresiakoor
11:00	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	B. Piepers	Cantabile
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. v.d. Horst	Samenzang
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	H. Zemann, priester	Cantores

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Woensdag 5 maart Aswoensdag					
19:30	St. Catharinakerk	Barneveld	WCV	R. Bouwman, diaken	
19:00	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	N. Spiljard, past. werk.	Parochiekoor
10:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	J. Wissink, priester	
19:30	Zendingskerk	Ermelo	GV	Parochianen	
19:30	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	Phanta Rei
09:30	St. Pauluskerk	Hoewelaken	EV	J. Rutgers, priester	
14:00	St. Andrieskerk	Leersum	EV	H. Zemann, priester	Andrieskoor
19:00	St. Jozefkerk	Leusden	GV	B. Piepers	Ruach
19:00	Ontmoetingskapel	Maarn	OV	M. Sarot, diaken	
19:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	GV	Parochianen	Cantores
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	EV	J. Rutgers, priester	Samenzang
19:30	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	C. v. Loon, diaken	Samenzang
19:00	St. Josephkerk	Zeist	EV	H. Zemann, priester	Cantores
Zaterdag 8 maart					
19:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	EV	J. Rutgers, priester	
19:00	St. Andrieskerk	Leersum	EV	H. Zemann, priester	Andrieskoor
19:00	St. Jozefkerk	Leusden	GV	Parochianen	Ruach
Zondag 9 maart					
10:00	St. Jozefkerk	Achternveld	GV	Parochianen	Vivente
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	J. Rutgers, priester	St. Caeciliakoor
09:30	Pastorie St. Martinuskerk	Doorn		A.K. Damen	Kleuterkerk
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	M. Sarot, diaken	
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	N. Spiljard, past. werk.	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	EV	J. Rutgers, priester	Pastor Bonus
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	S. Benders	
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	H. Zemann, priester	Generations
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	N. Spiljard, past. werk.	Theresiakoor
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	R. Bouwman, diaken	St. Catharinakoor
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	R. Bouwman, diaken	Samenzang
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	M. Sarot, diaken	Samenzang
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	H. Zemann, priester	Cantores
Zaterdag 15 maart					
19:00	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	EV	J. Rutgers, priester	
19:00	H. Maria Zuivering	Putten	EV	H. Zemann, priester	Opfrismis
19:00	Kerkcentrum Odulf	Voorthuizen	GV	Parochianen	Odulfkoor
Zondag 16 maart					
09:15	St. Jozefkerk	Achternveld	EV	H. Zemann, priester	St. Caeciliakoor
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	GV	Parochianen	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	Werkgroep D.	Parochiekoor
10:00	De Goede Herder	Ermelo	GV	Parochianen	Scola
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	N. Morpey	
11:00	St. Pauluskerk	Hoewelaken	WCV	N. Morpey	
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. v.d. Horst	Andrieskoor
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	J. Rutgers, priester	Ruach
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	M. v.d. Horst	
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	EV	H. Zemann, priester	Cantores
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	ZIZ	Parochianen	Parochiezaal
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	K. Faber	Samenzang
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	J. Rutgers, priester	Emmauskoor
Zaterdag 22 maart					
19:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	EV	J. Rutgers, priester	
19:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	EV	H. Zemann, priester	Samenzang

TIJD	LOCATIE	PLAATS	SOORT	VOORGANGER	BIJZONDERHEDEN
Zondag 23 maart					
09:15	St. Jozefkerk	Achternveld	WCV	R. Bouwman, diaken	De Vlindertjes
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	J. Rutgers, priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	Werkgroep Dr.	
10:00	De Goede Herder	Ermelo	GV	Parochianen	Cantores
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	R. Bouwman, diaken	Pauluskoor
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	J. Rutgers, priester	Cantores
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	EV	H. Zemann, priester	Triangel
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	GZV	Parochianen	Contagio
10:00	H. Maria Zuivering	Putten	GV	Parochianen	Cantabile
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	H. Zemann, priester	Themakoor
Zaterdag 29 maart					
19:00	Kerkcentrum Odulf	Voorthuizen	EV	H. Zemann, priester	Odulfkoor
Zondag 30 maart					
09:15	St. Jozefkerk	Achternveld	WCV	B. Piepers	
10:00	St. Catharinakerk	Barneveld	GV	Parochianen	St. Caeciliakoor
09:30	St. Martinuskerk	Doorn	WCV	K. Faber	Parochiekoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	N. Spiljard, past. werk.	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	WCV	R. Bouwman, diaken	
09:15	H. Catharinakerk	Harderwijk	WCV	R. Bouwman, diaken	
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	EV	H. Zemann, priester	Pauluskoor
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	Werkgroep L.	Andrieskoor
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	J. Rutgers, priester	Ruach
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	N. Spiljard, past. werk.	Theresiakoor
11:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	WCV	B. Piepers	Cantores
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	EV	H. Zemann, priester	Gregoriaaans
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	Werkgroep W.	Samenzang
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	J. Rutgers, priester	Cantores
Zaterdag 5 april					
15:00	St. Jozefkerk	Achternveld	EV	Opening Bedevaart	Vivente
19:00	St. Martinuskerk	Doorn	EV	J. Rutgers, priester	Parochiekoor
19:00	St. Catharinakerk	Nijkerk	EV	H. Zemann, priester	Mediant
19:00	Kerkcentrum Odulf	Voorthuizen	GV	Parochianen	Odulfkoor
Zondag 6 april					
09:15	St. Catharinakerk	Barneveld	EV	J. Rutgers, priester	St. Caeciliakoor
09:30	St. Petrus' bandenkerk	Driebergen-R.	WCV	C. v. Loon, diaken	
11:00	De Goede Herder	Ermelo	EV	J. Rutgers, priester	Pastor Bonus
10:00	H. Catharinakerk	Harderwijk	GV	Parochianen	
11:00	St. Pauluskerk	Hoevelaken	WCV	N. Morpey	
09:30	St. Andrieskerk	Leersum	WCV	M. Sarot, diaken	Andrieskoor
11:00	St. Jozefkerk	Leusden	EV	H. Zemann, priester	
11:00	St. Theresiakerk	Maarn	WCV	E. Rietveld	Theresiakoor
09:15	H. Maria Zuivering	Putten	WCV	N. Morpey	Samenzang
11:00	H. Catharinakerk	Woudenberg	WCV	C. v. Loon, diaken	Samenzang
09:15	St. Josephkerk	Zeist	EV	H. Zemann, priester	Cantores

Voor actuele rooster zie de website
rk-familie.nl

Verklaring afkortingen:

- EV = eucharistieviering
- WCV = Woord- en Communieviering
- PGV = Parochianen gaan voor
- GV = gebedsviering
- GZV = Gezinsviering
- ZIZ = Zin in zondag
- OV = Oecumenische viering



Kids Kant



HOOP



HOOP is een

lichtje in je HART
dat vandaag MOED geeft
en morgen KRACHT

Sint Clemens

Heel lang geleden leefde Sint Clemens. Hij was een paus in Rome en vertelde veel mensen over God. De Romeinen geloofden toen nog in andere goden, zoals Jupiter. Clemens bleef moed geven aan de christenen, ook al vonden de Romeinen dat niet goed. Hij werd verkocht als slaaf en kwam zo hij op een transportschip terecht. Ook daar praatte hij nog steeds over God. De kapitein werd boos en gooide Clemens in de zee met een anker om zijn nek zodat hij zou verdrinken. Maar er gebeurde iets bijzonders: de zee droogde op! Konden ze hem begraven in een kapel en hem eren. Sint Clemens is de beschermheilige van marmerbewerkers, steenhouwers, vuurtorenwachters, schippers en zeelieden. Mensen vragen hem om hulp bij onweer, storm en schipbreuk.



Hoop

E	P	E	L	F	M	G
R	D	I	E	M	I	K
S	V	E	A	N	R	S
H	S	O	R	E	G	U
T	O	P	K	V	L	Z
L	I	E	F	D	E	E
D	E	B	E	G	P	J

FEEST
GEBED
JESUS
KERK
LIEFDE
PELGRIM
VREDE

Oplissing

Bijbelverhalen over Hoop

Noach en de Ark (Genesis 6-9)

David en Goliath (1 Samuel 17)

Vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14)

