



# Lucasbrief

Parochieblad  
van de  
St. Lucasparochie

13 dec. 2024 t/m  
23 feb. 2025



**Iets nieuws  
beginnen**

Verder in dit nummer o.a.:

**Fusie, Vacature, Kerkbalans** 1e H. Communie 2025 Conferentie Missionaire Parochie  
**Troostplek** Op avontuur met Alpha Youth Kerstmarkt Achterveld Nieuwe locatie WJD@home



### Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens  
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

*Openingstijden:*

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

*Postadres Parochie:*

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705  
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

### Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter  
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johannes Tuinhof, vicevoorzitter  
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris  
e-mail: secretaris@stlucas.nu

Frans Smout, penningmeester  
e-mail: penningmeester@stlucas.nu

Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,  
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie

Lid/vrijwilligers: vacant

### Team van Pastores

*(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)*

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

### Vertrouwenspersoon

Ingrid Middelkoop

telefoon: 06 14 80 86 33

van maandag t/m vrijdag

e-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

### Procesbegeleider

Kristel de Fijter, telefoon: 06 107 105 69

bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

e-mail: procesbegeleider@stlucas.nu

### Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261

Achterveld : 0342-451420

Barneveld/Voorthuizen : 06-81725715

Nijkerk : 06-24673347

Putten : 06-82006268 of 06-23371736

Ermelo : 06-57195550

Harderwijk : 06-20735121

Hoevelaken : 033-2537528

### Parochiële Caritas Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl

Website: www.caritas-stlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230

t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

### Redactie

Pastor Johan Rutgers, Wil van Calck, Tjeerd Mulder,  
Els Schrijver, Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

### Lucasbrief

Jaargang 11, nummer 1 (tevens laatste Lucasbrief)

Oplage 4.840 exemplaren, digitaal 588 exemplaren

Volgende uitgave: 21 februari 2025 van de

Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.

Kopijdatum deadline: donderdag 30 januari 2025

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,  
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu



Vormgeving: MegaDruk Putten

## Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

### St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken

Correspondentieadres:

Postbus 102, 3870 CC Hoevelaken

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

### De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo

telefoon 0341-553584

e-mail: ermelo@stlucas.nu

### Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen

Overige gegevens, zie

St. Catharina Barneveld

### St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld

telefoon 0342-451420

e-mail: achterveld@stlucas.nu

### H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten

e-mail: putten@stlucas.nu

### St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk

telefoon 033-2451262

e-mail: nijkerk@stlucas.nu

### St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

telefoon 033-4941261

e-mail: leusden@stlucas.nu

### St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld

telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

### H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

telefoon 0341-412410

e-mail: harderwijk@stlucas.nu

# Verwachting

Wij christenen zijn zozeer gewend de oudtestamentische Messias verwachting te duiden vanuit Jezus, en daarvan selectief die delen te lezen die naadloos op Jezus van toepassing zijn, dat gemakkelijk de gedachte kan ontstaan dat het onbegrijpelijk is dat de joden Jezus niet als Messias hebben herkend. Als je het Oude Testament echter los van Jezus leest en je verdiept in wat er bekend is van de Messias verwachting in de eerste eeuw, dan verdwijnt dit onbegrip. Die Messias verwachting was gevarieerd. Sommigen verwachtten een koning die het rijk van David ging herstellen, anderen de mensenzoon zoals aangekondigd bij Daniël: een eindtijdelijke profeet die de slechten komt straffen en de goeden rechtvaardigt en beloont. Jezus voldoet eigenlijk aan geen van beide beelden helemaal, maar 'Messias' was de beste term die de leerlingen tot hun beschikking hadden. Als zij Jezus de Messias noemen, zeggen zij eigenlijk: 'dit was de mens die wij verwachtten en meer dan dat; hij heeft al onze verwachtingen overtroffen!'

Hoewel de inhoud van de Messias verwachting veel gevarieerder was dan wij meestal denken, hebben ze

in al hun variatie toch iets gemeenschappelijk: het zijn verwachtingen. De tijd waarin Jezus ter aarde kwam zinderde van verwachting: alom verwachtten de joden dat God iets groots ging doen. Het is een paradox dat wij, die weten dat dit grote inderdaad is gebeurd, de verwachting zijn kwijtgeraakt. Kinderen kunnen nog met allesoverheersende vurigheid uitzien naar hun verjaardag, naar Sinterklaas, naar kerst. Maar als ze opgroeien raken zij dat kwijt. Zo is het ook in onze cultuur gegaan: wij maken ons meer zorgen over alles wat misgaat in onze wereld - van woningtekort tot klimaatcrisis, van terroristische aanslagen tot oorlogsdreiging – dan dat wij vol verwachting uitzien naar de grote dingen die God zal doen. De advent is de tijd in het kerkelijk jaar die is bedoeld om ons hierin bij te sturen. In deze tijd mogen wij ons oefenen in hoop en verwachting: hoop voor stervende mensen, hoop voor een bedreigde natuur, hoop voor de mensheid. De God die deze wereld heeft geschapen zal haar niet uit zijn hand laten vallen, en op hem mogen wij vertrouwen, voor onszelf en voor de wereld als geheel. In de woorden van Jaap Zijlstra en Jeannette van Osselen:

## Verwachting

*Als de dag begint te doven  
en de zon mij niet meer ziet,  
als de schemering gaat komen  
en ik stil word van verdriet,  
als de nacht valt en mijn vogel  
niet meer opdaagt met een lied –  
na mijn duisternis Uw licht,  
na mijn zwijgen Uw gedicht*

*Jaap Zijlstra*

## Advent

*De vuurgloed van een nieuw bestaan  
zal mens en dier en aarde troosten.  
Aan de voet van de wolken  
verzamelen zich al de engelen  
om de ban te breken  
van het kwaad.  
De hemel opent zich,  
de dag komt dichterbij.  
Laten wij wakker blijven en blij  
zodat de glans van zijn verschijning  
ons verlicht.*

*Jeannette van Osselen*

**... gaan wij vol verwachting het Licht tegemoet!**



Marcel Sarot

# Door de deur...

Soms moet je gewoon een beetje lef hebben en iets nieuws beginnen. Dáár moest ik aan denken bij het schrijven van dit laatste artikel voor *De Lucasbrief*.



Foto: DeepAI.org

Want vanaf 1 januari 2025 laten we dit jarenlange vertrouwde magazine en tevens onze St. Lucas parochie achter ons en stappen we letterlijk en figuurlijk een nieuwe wereld in. We laten het bekende en vertrouwde achter ons en gaan van wat we kennen naar datgene wat nog onbekend is; we stappen zagezegd, door een deur.

Dat is spannend en misschien zelfs wel een beetje eng. Want, wat en wie tref je aan die andere zijde? Mensen die graag met je samen onderweg gaan? Of juist niet? Nieuwe mogelijkheden of juist obstakels die je nooit had verwacht? Wat we ook gaan aantreffen aan de andere zijde van die onbekende deur; hoe je er op reageert is aan jezelf.

Deze gedachte komt me enerzijds te boven wanneer ik denk aan de Stoïcijnse filosoof Epictetus, maar anderzijds als ik terugdenk aan een boek dat ik begin vorig jaar heb gelezen in de week voordat mijn vader op de intensive care terechtkwam en kort daarna overleed: *The Boy, the Mole, the Fox and the Horse* geschreven door Charlie Mackesy.

In dit boek las ik vele mooie treffende oneliners en creatieve ideeën, maar één vind ik bijzonder van toepassing op onze gedeelde situatie op de drempel van een nieuw begin:

*“One of our greatest freedoms  
is how we react to things.”  
Said the mole.*

Vertaald is dat:

*“Één van onze grootste vrijheden  
is hoe we op de dingen reageren.”  
Zei de mol*

Zelf vind ik het best wel spannend om na de jaarwisseling verder te gaan als de *Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef*. Want sinds ik in het parochiepastoraat werk heb ik nog nooit een dergelijke situatie meegemaakt. Maar de uitspraak van de mol uit het boek van Mackesy geeft me wel lef en vertrouwen. Ik heb het namelijk zelf in de hand hoe ik reageer op dat wat komen gaat. En ik kies ervoor om deze stap vol vertrouwen in en op jullie, mijn medeparochianen te doen en vol geloof dat God zijn belofte gestand doet; dat Hij *Emmanuel* is, dat is: God-met-ons, God-dichtbij.



Pastor Johan Rutgers



**Pope Francis@Pontifex**  
november 2024

**Prayer keeps the lamp of the heart burning. When we feel our enthusiasm waning, #Prayer fans the flame because it brings us back to God, to the center of everything. Prayer reawakens the soul and focuses us on what is important and the purpose of existence.**

*Vertaling:*

*Het gebed zorgt ervoor dat de lamp van het hart blijft branden. Als we ons enthousiasme voelen afnemen, wakkert het gebed de vlam aan, omdat het ons terugbrengt naar God, naar het centrum van alles. Gebed wekt de ziel opnieuw en richt ons op wat belangrijk is en op het doel van het bestaan.*

# Voortgang fusie

Al het hele jaar ontvangt u als parochiaan een fusiebulletin, waaruit blijkt dat de nieuw te vormen parochie meer en meer gestalte krijgt. De beide parochiebesturen van de St. Maartens- en Lucasparochie vergaderen al het hele jaar samen en dat gaat in een goede sfeer. De nieuwe parochie De Heilige Familie geeft ook de kansen om zaken samen te doen en de krachten wat doelmatiger te verdelen.

De Heilige Familie parochie zal straks bestaan uit 14 geloofsgemeenschappen. Met recht een (grote) Familie! Dat vergt natuurlijk wel een goede organisatie. Want ook de nieuwe parochie wil ervoor blijven zorgen dat iedere geloofsgemeenschap tot zijn recht blijft komen. Straks, als de nieuwe website klaar is, kunt u kennismaken van alle activiteiten in uw eigen locatie maar ook in die van anderen. De beide parochiebladen zullen worden samengevoegd tot één nieuw parochieblad. Ook de e-mailadressen wijzigen. Alleen het @parochie-sintmaarten.nl en @stlucas.nu wordt gewijzigd in @rk-familie.nl maar maakt u zich geen zorgen, de oude mailadressen blijven bestaan dus uw mail zal altijd zijn bestemming vinden. Iedere locatie zal nog maar één

bankrekeningnummer behouden. Hier zijn de penningmeesters van de locaties al druk in de weer om dit te regelen en te communiceren. Door de grotere parochie kunnen krachten gebundeld worden, waardoor we samen veel sterker zijn. Dit is vooral belangrijk in de huidige tijd van vergrijzing en terugloop. Maar het allerbelangrijkste is dat de eigen geloofsgemeenschappen vitaal blijven. En daarvoor wordt een beroep gedaan op alle leden van die geloofsgemeenschap. Niet aan de kant blijven staan, maar de schouders eronder zetten! Dat doen de parochiebesturen, het pastoresteam, maar dat wordt ook van de parochianen verwacht. Alleen op die manier kan de vlam brandend worden gehouden. We hebben er alle vertrouwen in!

*Tjeerd Mulder*



## VACATURE:

### Secretarieel medewerker m/v

De Parochie van de Heilige familie (vanaf 1-1-2025) bestaat momenteel uit 14 geloofsgemeenschappen met locaties uit de voormalige St. Lucas en St. Maarten parochie. Elke locatie heeft een eigen, door vrijwilligers ingevulde, locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat en biedt de parochianen een plek om te geloven, te vieren en te belijden.

Overkoepelend voor deze locaties staat het Pastoraalteam (PT) en het Parochiebestuur (PB) dat eindverantwoordelijk is voor de parochie. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat en een financiële administratie.

Door het vertrek van een collega is er een (parttime) secretariële functie beschikbaar gekomen voor ca. 32 uur per week op het Eucharistisch Centrum, waar werkzaamheden worden verricht voor het Pastoraalteam en het Parochiebestuur.

#### Profiel van de kandidaat

Voor deze functie zoeken we een betrokken persoon. Je hebt een groot verantwoordelijkheids-gevoel, je werkt enthousiast en accuraat, met liefde voor detail. Je bent dienstverlenend en samenwerkend ingesteld en kunt op een luchtige manier omgaan met drukke situaties. Daarnaast denk je mee en vooruit. Je voelt je thuis in de Rooms Katholieke kerk en wil graag een bijdrage leveren.

#### Ervaring van de kandidaat

Je hebt ervaring met het onderhouden van websites en redactioneel werk, bent administratief en/of secretarieel onderlegd, hebt kennis van en ervaring met het MS Officepakket. Je hebt door een combinatie van opleiding en ervaring gevoel bij werken in een deels gedigitaliseerde werkomgeving in ontwikkeling.

#### Werkzaamheden op hoofdlijnen

Als secretarieel medewerker werk je samen met je collega's op de locatie en draag je zorg voor de dagelijkse bezetting van het secretariaat. De taken zijn op hoofdlijnen als volgt:

- Secretariële ondersteuning van het PT en als back up voor het PB;
- Verslaglegging, correspondentie en postverwerking;
- Redactie voeren van het parochieblad;
- Beheren van de website;
- Aanspreekpunt voor de organisatie voor Office 365;
- Contacten onderhouden met de locaties, i.s.m. PT en PB;

Salariëring volgens de richtlijnen van het bisdom: functiegroep 3-4, afhankelijk van expertise en ervaring.

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende en centrale functie dan graag contact op nemen met de vicevoorzitter:

Johannes Tuinhof  
(vicevoorzitter@stlucas.nu)  
of telefonisch 06-51200845  
(bij voorkeur na 17:00 uur).

**vacature**



## Kerkbalans 2025

### Het geschenk van jouw kerk'

Veel heb ik te danken aan de kerk. Als puber was ik vaak te vinden in en rond het kerkgebouw van mijn geboortedorp. Werd hulpkoster en acoliet, mocht als priesterstudent tijdens vakanties de koster vervangen en zelfs assisteren bij uitvaarten, zag hoe de pastor omging met het sterven van een kindje. Het heeft mij nog meer gemotiveerd priester te worden. Mijn droom was: 'ziel'zorger worden in de kerk.

Hoewel de deelname aan het kerkelijk leven afneemt, merk ik dat de behoefte aan zielzorg groot is. Ik denk opnieuw aan mijn geboortedorp: de kerk zit niet meer vol maar in de Mariakapel, en ook bij een andere kapel buiten het dorp, worden volop kaarsen aangestoken; ik zie niet alleen mensen met een rollator maar ook jonge moeders met een kinderwagen. Zo is het ook in de talrijke dagkapellen van onze kerken, die overdag vaak open zijn.

De toespraak van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kortgeleden bij de opening van de viering van het 750-jarig bestaan van die stad heeft mij diep geraakt. Ze sprak tijdens een eucharistieviering, in de St. Nicolaasbasiliek. Vertelde over de vele kapellen en gebedshuizen in de stad. Deze religieuze, spirituele gemeenschappen zijn onmisbaar, zei ze. Het zijn plekken van hoop, rust en ontmoeting in een jachtige wereld. En ze sprak over allerlei diaconale projecten, waar soms geen mens van weet. Vanuit geloof en vriendschap worden mensen geestelijk en materieel geholpen. Dit alles is 'zielzorg' in de breedste zin van het woord. Niet alleen pastores verlenen zielzorg, iedereen kan zielzorger zijn.

Onze kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen willen een geschenk zijn voor mensen, niet alleen voor gelovigen, iedereen is welkom. In een jachtige wereld een plek zijn van hoop, rust en ontmoeting. Daarom: wij willen investeren in de buitenkant, de stenen, maar vooral in de binnenkant, de 'levende stenen'. De buitenkant moet er goed uitzien, pastores moeten worden onderhouden, activiteiten ondersteunen we; hetzelfde geldt voor onze binnenkant, ons hart. Gevoed door de liefde van God, bemoedigd en gezonden door het evangelie van Jezus Christus, proberen wij een oase in de samenleving te zijn.

Daarvoor is óók geld nodig. Als pastoor van onze geloofsgemeenschappen – vanaf 1 januari binnen de Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef – hoop ik van harte dat u ook dit jaar weer bijdraagt aan Kerkbalans. Om een plek te kunnen zijn waarvan mensen zeggen: het is goed daar te zijn, daar voel ik me welkom. Dank u wel voor uw betrokkenheid, voor uw goede gaven.

*Hartelijke groet,  
pastoor Harrold Zemann*



**Het parochiebestuur,  
de pastores en de redactie  
wensen u een inspirerende  
advent, een Zalig Kerstfeest  
en een Zalig Nieuwjaar!**

- Woord van de pastoor -

## Halloween of Kerstmis?

Wanneer ik deze column schrijf zie ik overal om me heen mensen verkleed en huizen versierd: Geen carnaval, maar Halloween is in aantocht. Ik zie de meest angstaanjagende verschijningen, bebloede gezichten, soms met een griezelig masker, moordwapens en afgehakte ledematen. Allemaal erg gezellig.

Ik zat me af te vragen waar dit vandaan komt. Het schijnt dat de Kelten 2000 jaar terug de overgang van de zomer naar de winter op deze manier vierden. Ik persoonlijk zou deze overgang liever vieren met een lekkere wandeling, maar zij deden dit anders.

Ze dachten dat in deze tijd van het jaar de scheiding met het hiernamaals flinterdun was, en dat de geesten van de doden terug zouden keren op aarde. Daarom verkleedden ze zich als doden zodat de geesten zouden denken dat ze ook dood waren. Halloween doet me denken aan een spookhuis op een pretpark. Maar ik gun iedereen deze afleiding van harte.

Terwijl ik deze taferelen zie is bij mij thuis wat anders aan de hand. Mijn oud-huisgenoot Marko heeft een hobby, en dat heeft alles te maken met kerstmis. Hij maakt de prachtigste creaties zodat mijn huis inmiddels lijkt op een tuincentrum in kerstsfeer.

Wat vroeg hoor ik mensen zeggen, al in november het huis in kerstsfeer. Inderdaad, maar ik geniet er volop van. Los van de gezellige sfeer bereid ik me in plaats van Halloween liever voor op het feest van het nieuwe leven, kerstmis. God wordt opnieuw geboren in een wereld die bol staat van bebloede gezichten, huilende kinderen en heel veel angst.



De oorlog in Europa en het Midden-Oosten houdt velen bezig, ook mijzelf. Hoe zal het verder gaan? Uit de grond van mijn hart hoop ik dat we met zijn allen kunnen blijven geloven in de boodschap van het kerstkind, het kind van Vrede.

God wordt opnieuw geboren in een Mensenkind, net zo kwetsbaar als u en ik. En het lijkt ons op te roepen: wordt mens, net als ik. Inderdaad, ik kan misschien niet de hele wereld direct veranderen, maar begin maar in je eigen omgeving. Niet met een griezelig masker, maar met een vriendelijk gezicht. Dat maakt écht indruk.

Met hartelijke groet,  
pastoor Harrold Zemann

## DIENEN



De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2025 in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema:

**'Ja, ik geloof'**

Dit gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaande aan de opstanding van Lazarus.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van **19 t/m 26 januari**.



Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
<b>Vaste vieringen</b>		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV.
za. 14 dec.	l1: Sef. 3,14-18a; l2: Fil. 4,4-7; ev: Lc. 3,10-18	19.00 GV. PGV Cantores			
zo. 15 dec. 3e zondag vd Advent		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	9.15 WCV. B. Piepers Scola	11.00 EV. J. Rutgers Cantabile
za. 21 dec.	l1: Mi. 5,1-4a; l2: Heb. 10,5-10; ev: Lc. 1,39-45				19.00 EV. H. Zemann Gregoriaans
zo. 22 dec. 4e zondag vd Advent		9.15 EV. J. Rutgers Cantores	11.00 GV. PGV Christmas Carols	9.15 EV. H. Zemann Cantores	10.00 Zin in Zondag in de Parochiezaal
di. 24 dec. 17.00 Kerstavond	l1: Jes. 9,1-3.5-6; l2: Titus. 2,11-14; ev: Lc. 2,1-14	17.00 GZV. PGV			
di. 24 dec. 19.00 Kerstavond		19.00 WCV. B. Piepers Ruach	19.00 GZV. PGV	19.00 GZV. PGV Kinderkoor	19.00 GZV. R. Bouwman De Toverbal
di. 24 dec. 21.00 Kerstavond		21.00 GV. PGV Panta Rhei		21.00 EV. J. Rutgers Pastor Bonus	21.00 WCV. N. Morpey Contagio
di. 24 dec. 23.00 Kerstavond		23.00 EV. H. Zemann Generations			
wo. 25 dec. Kerstmis		9.15 EV. J. Rutgers Ruach	11.00 WCV R. Bouwman	10.00 GV. PGV Samenzang	10.00 GV. PGV
do. 26 dec. 2e Kerstdag	l1: Hand. 6,8-10; 7,54-60; ev: Mt. 10,17-22	11.00 EV. H. Zemann Cantores			
za. 28 dec.	l1: 1 Sam. 1,20- 22.24-28; l2: 1 Joh. 3,1-2.21-24; ev: Lc. 2,41-52		19.00 EV. H. Zemann Cantores		
zo. 29 dec. H. Familie		9.15 EV. J. Rutgers Cantores		10.00 GV. PGV Scola	10.00 GV. PGV Samenzang
di. 31 dec.	l1: 1 Joh. 2,18-21; ev: Joh. 1,1-18		19.00 GV PGV		





Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
<b>Vaste vieringen</b>	1e wo v.d. maand 9.30 u. WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
za. 14 dec.		19.00 EV. J. Rutgers Samenzang			
zo. 15 dec. 3e zondag vd Advent	9.15 EV. J. Rutgers Cantores		9.15 GV. PGV St. Caeciliakoor	11.00 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	
za. 21 dec.					19.00 GV. PGV Odulfskoor
zo. 22 dec. 4e zondag vd Advent	9.15 GV. PGV St. Catharinakoor	9.15 WCV. R. Bouwman Samenzang	11.00 EV. H. Zemann Vivente	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
di. 24 dec. 17.00 Kerstavond					
di. 24 dec. 19.00 Kerstavond	19.00 GZV. A. Bottenberg		19.00 GZV. N. Morpey De Vlindertjes		
di. 24 dec. 21.00 Kerstavond	21.00 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor		21.00 WCV. A. Bottenberg Vivente		21.00 WCV. B. Piepers Odulfskoor
di. 24 dec. 23.00 Kerstavond				23.00 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	
wo. 25 dec. Kerstmis	9.15 GV. PGV Cantores	9.15 WCV. R. Bouwman Pauluskoor	10.00 GV. PGV St. Caecilakoor	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
do. 26 dec. 2e Kerstdag					
za. 28 dec.					
zo. 29 dec. H. Familie	9.15 GV. PGV Cantores	9.15 EV. H. Zemann Pauluskoor	11.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
di. 31 dec.				19.00 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
<b>Vaste vieringen</b>		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV.
<b>wo. 1 jan.</b> Maria, Moeder van God	l1: Num. 6,22-27; l2: Gal. 4,4-7; ev: Luc. 2,16-21	11.00 EV. J.Rutgers Cantores			
<b>za. 4 jan.</b>					
<b>zo. 5 jan.</b> Openb. des Heren	l1: Jes. 60,1-6; l2: Ef. 3,2-3a.5-6; ev: Mt. 2,1-12	11.00 EV. J.Rutgers Cantores	9.15 EV. H. Zemann Cantores	11.00 EV. H. Zemann Cantores	9.15 WCV. B. Piepers
<b>za. 11 jan.</b>	l1: Jes. 40,1-5. 9-11; l2: Tit. 2,11-14;	19.00 GV. PGV Cantores			
<b>zo. 12 jan.</b> Doop vd Heer	3,4-7; ev: Lc. 3,15-16. 21-22	11.00 EV. J. Rutgers Ruach	9.15 WCV. N. Morpey Cantores	10.00 OV. PGV Samenzang	9.15 WCV. R. Bouwman
<b>za. 18 jan.</b>	l1: Jes 62,1-5; l2: 1 Kor. 12,4-11 ; ev: Joh. 2,1-12				19.00 EV. J. Rutgers
<b>zo. 19 jan.</b>		11.00 EV. H. Zemann Generations	10.00 GV. PGV Cantores	11.00 WCV. B. Piepers Scola	10.00 Zin in Zondag in de Parochiezaal
<b>za. 25 jan.</b>	l1: Neh. 8,2-4a.5- 6.8-10; l2: 1 Kor. 12,12-30 of 12,12-14.27;		19.00 EV. J. Rutgers Cantores		
<b>zo. 26 jan.</b>	ev: Lc. 1,1-4;4, 14-21	11.00 EV. H. Zemann Ruach		11.00 WCV. R. Bouwman Contagio	10.00 GV. PGV
<b>za. 1 feb.</b>	l1: Mal. 3,1-4; l2: Hebr. 2,14-18; ev: Lc. 2,22-40 of 2,22-32				
<b>zo. 2 feb.</b> Opdracht vd Heer		11.00 EV. J. Rutgers Ruach	10.00 GV. PGV Panta Rhei	11.00 EV. H. Zemann Pastor Bonus	9.15 EV. H. Zemann
<b>za. 8 feb.</b>	l1: Jes. 6,1-2a.3-8; l2: 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11;	19.00 GV. PGV Cantores			
<b>zo. 9 feb.</b>	ev: Lc. 5,1-11	11.00 EV. J. Rutgers Ruach	9.15 WCV. R. Bouwman	11.00 WCV. B. Piepers Scola	9.15 WCV. B. Piepers
<b>za. 15 feb.</b>	l1: Jer. 17,5-8; l2: 1 Kor. 15,12.16- 20;				19.00 EV. H. Zemann
<b>zo. 16 feb.</b>	ev: Lc. 6,17.20-26	11.00 EV. J. Rutgers Ruach	10.00 GV. PGV	11.00 WCV. N. Morpey Samenzang	10.00 Zin in Zondag in de Parochiezaal
<b>za. 22 feb.</b>	l1: 1 Sam. 26,2.7- 9.12-13.22-23;		19.00 EV. J. Rutgers		
<b>zo. 23 feb.</b>	l2: 1 Kor. 15,45-49; ev: Lc. 6,27-38	11.00 EV. H. Zemann Generations		11.00 EV. J. Rutgers Cantores	10.00 GV. PGV

Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
<b>Vaste vieringen</b>	1e wo v.d. maand 9.30 WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
<b>wo. 1 jan. Maria, Moeder van God</b>					
<b>za. 4 jan.</b>			19.00 EV. Pastoraal Team Vivente		
<b>zo. 5 jan. Openb. des Heren</b>	11.00 WCV. R. Bouwman Ad Musica, Woudenberg	10.00 GV. PGV Pauluskoor		11.00 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	
<b>za. 11 jan.</b>		19.00 EV J. Rutgers Samenzang			
<b>zo. 12 jan. Doop vd Heer</b>	11.00 WCV. N. Morpey St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	11.00 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	
<b>za. 18 jan.</b>					19.00 WCV. B. Piepers Odulfkoor
<b>zo. 19 jan.</b>	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV Pauluskoor	9.15 OV. B. Piepers St. Caeciliakoor	9.15 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
<b>za. 25 jan.</b>					
<b>zo. 26 jan.</b>	11.00 EV. J. Rutgers St. Catharinakoor	11.00 WCV. S. Benders Samenzang	9.15 EV. J. Rutgers Vivente	9.15 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	
<b>za. 1 feb.</b>	19.00 EV. H. Zemann St. Martinuskoor Hoogland				19.00 GV. PGV Odulfkoor
<b>zo. 2 feb. Opdracht vd Heer</b>		10.00 GV. PGV Pauluskoor	10.00 Samenkomst	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
<b>za. 8 feb.</b>		19.00 EV. J. Rutgers Samenzang			
<b>zo. 9 feb.</b>	11.00 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	9.15 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	
<b>za. 15 feb.</b>					19.00 WCV. R. Bouwman Odulfkoor
<b>zo. 16 feb.</b>	9.15 WCV. N. Morpey Cantores	11.00 WCV. R. Bouwman Samenzang	9.15 EV. H. Zemann Vivente	11.00 GZV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
<b>za. 22 feb.</b>					
<b>zo. 23 feb.</b>	11.00 GV. PGV St. Catharinakoor	11.00 WCV. B. Piepers Pauluskoor	9.15 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	9.15 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	



## Uitnodiging voor feestelijke start fusie

Komende 1 januari fuseren onze beide parochies, de St. Maarten en St. Lucas, tot de Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. Wij markeren dit historische moment met een gezamenlijke viering, waarvoor alle geloofsgemeenschappen/parochianen zijn uitgenodigd. Het is goed elkaar te ontmoeten vanuit de verschillende windrichtingen, maar ook om Zegen te bidden voor de nieuwe parochie en de verschillende geloofsgemeenschappen.

We nodigen iedereen van harte uit voor deze feestelijke eucharistieviering, op **zaterdagavond 4 januari 2025 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Achterveld** (Hessenweg 325). We hebben bij deze viering gekozen voor samenzang, waarvan we zeggen: dat verbindt. Het pastoraal team gaat voor. Na de viering is er een aangeklede koffie en een borrel. Wij onthullen tijdens deze samenkomst ook het nieuwe logo van de parochie.

Van harte hoop ik velen te mogen begroeten, ook om elkaar een zalig en gezegend nieuwjaar te wensen.

*Mede namens pastoraal team en bestuur van de toekomstige Parochie van de H. Familie Jezus, Maria en Jozef, pastoor Harrold Zemann*

## Eerste Heilige Communie

*De voorbereidingen op de Eerste Communie komen er weer aan!*

*“Blijf dit doen om aan Mij te denken”.*

Dat waren de woorden van Jezus toen Hij voor het laatst met Zijn vrienden aan tafel ging, voordat Hij gevangengenomen werd en gekruisigd. ‘Blijf dit doen’ zegt Hij ook tegen ons. Hij heeft ons geleerd dat het leven goed wordt wanneer wij in Zijn naam blijven delen, het brood, en het leven. Delen met Jezus en delen met elkaar. Door dit te doen laten we zien dat we bij Jezus willen horen en mogen we ervaren dat God dicht bij ons is.

In de St. Lucasparochie is er jaarlijks een aanbod om uw kind mee te laten doen met de voorbereidingen op de Eerste Communie.

De voorbereidingen vinden plaats in drie regio's:

- Noord: Harderwijk, Ermelo en Putten (EC-viering 11 mei)
- Midden: Nijkerk en Hoevelaken (EC-viering 25 mei)
- Zuid: Leusden, Achterveld en Barneveld/Voorthuizen (EC-viering 22 juni)

Kinderen kunnen meedoen aan de voorbereiding als zij in groep 4 van de basisschool zitten (of hoger) of de leeftijd van 7/8 jaar hebben.

Mocht u geen uitnodiging voor uw kind hebben ontvangen neem dan contact op met het centraal secretariaat in Leusden. Dit kan door een mail te sturen naar: [secretariaat@stlucas.nu](mailto:secretariaat@stlucas.nu). Vermeldt hierbij duidelijk je naam en de naam van je kind en de plaats waar je woont.

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact op met het centraal secretariaat in Leusden. Telefoon: 033-4941261.



# Ga mee op avontuur met Alpha Youth!



Ben jij of ken jij iemand tussen de 13 en 18 jaar en heb je wel eens vragen over het geloof? Of wil je gewoon graag nieuwe vrienden maken? Dan is Alpha Youth Leusden iets voor jou!

## Wat is Alpha Youth?

Alpha Youth is een toffe cursus waar je op een ontspannen manier kennis kunt maken met het Christelijk geloof. Elke bijeenkomst staat in het teken van een ander thema, zoals liefde, vergeving en het leven na de dood.

Na een korte inleiding ga je met een kleine groep verder in gesprek. Hier is alle ruimte voor jouw vragen en gedachten. Vanuit onze parochie begeleid krijgsmachtaalmoezenier Sebastiaan Benders de gesprekken.

## Waarom meedoen?

- **Ontdek wat jij gelooft:** Tijdens Alpha Youth ga je op zoek naar antwoorden op jouw vragen over het leven en het geloof.
- **Maak nieuwe vrienden:** 78% van de deelnemers maakt nieuwe vrienden tijdens Alpha Youth.
- **Beleef een weekend vol plezier:** Naast de wekelijkse bijeenkomsten is er ook een speciaal Alpha Youth-weekend.
- **Ontdek een gezellige plek:** Alle bijeenkomsten worden gehouden in Jeugdsoos de Kouter in Leusden.

## Wanneer en waar?

Alpha Youth start op **5 januari** en wordt gehouden op de zondagmiddag/avond van 17:30 tot ongeveer 20:30. De locatie is Jeugdsoos de Kouter, de Blekerij 33 in Leusden.

## Doe ook mee!

Wil je meer weten, op [www.alphayouth.nl](http://www.alphayouth.nl) vind je pagina's vol informatie over de inhoud van Alpha Youth. Wil je je direct aanmelden? Kijk dan op [www.alphaleusden.nl](http://www.alphaleusden.nl) of stuur een mailtje naar [team@alphaleusden.nl](mailto:team@alphaleusden.nl).

*Tot ziens bij Alpha Youth!*



## Opbrengst kerstmarkt Walo

Hoe hebben hoogzwangere Maria en haar man Jozef zich gevoeld tijdens de reis naar Bethlehem? Je leven in een zadeltas op je ezeltje en niet wetend wat je te wachten staat. Hoe mooi is het dat de opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt het mogelijk maakt om lichtpuntjes te bieden aan 9 jongeren die op zichzelf zijn gaan wonen. Orphans Future begeleidt dit proces. Onder andere door het geven van scholing, mee te gaan naar scholen om een goede keuze te maken en helpen met zoeken naar geschikte woonruimte en dit inrichten.

Stichting Walo draagt hieraan bij: het verzorgen van een start pakket voor jongeren om zelfstandig te kunnen gaan wonen, het pakket bestaat uit dekens. Wij bevelen de kerstmarkt op **zondag 15 december** van 10.15 uur tot 14:00 uur rondom de St. Jozefkerk midden in Achterveld bij u aan, uiteraard vanwege de gezelligheid, maar ook om enige lichtpuntjes te bieden voor kinderen.

En voor jongvolwassenen, die hun leven meedragen in twee koffers.

*Hartelijke groet, namens stichting Walo,  
Myriam Voorburg*

## ONTMOETEN



# Troostplek Klettersteeg 17 Achterveld

*Een bron van mooie gedachten,  
over en weer*

*Begonnen in september  
2021 met een troostplek SJK  
(Speikerjosefkapel, naar  
analogie van een sketch van  
Herman Finkers),  
op initiatief van  
Antoinette Bottenberg en  
Sonja Rippen, is het  
bezoekersaantal ruim  
de 200 gepasseerd.  
De combinatie met een  
picknickplaats lijkt extra  
aantrekkelijk.*

*Aan de troostplek hangt een  
'speikerkist' met daarin schijffes  
met mooie teksten, beschreven  
met mooie teksten door  
genoemde Sonja en een  
logboekje.*

*In dat boekje kunnen bezoekers  
hun zielenroerselen kwijt en die  
leveren bijzondere teksten op.*

*Een bloemlezing over  
afgelopen drie jaar.*

Velen geloven niets maar zij vrezen alles. Nu in deze droge zomer is bidden voor regen! Hopen voor Boeren en Tuinders.

Ik woon sinds 2022 in dit prachtige dorp en ik ben hier zo gelukkig. De mensen, de omgeving en dit soort plekken. Geweldig en ik ben daar zo dankbaar voor ...

De herinnering is het enige paradijs waaruit je niet verdreven kunt worden ...

Na een groot verlies in mijn leven, merkte ik de eerste tekenen van herstel toen ik genoot van het gezang van een vogeltje. De natuur werkt helend voor mij ...

Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist ...

We zijn dankbaar dat we al fietsende dit tegenkwamen. 84 en 89 jaar fietsen we verder

Rust, troost...ten diepste alleen bij God en jullie mogen hier "zijn handen" in zijn en dit plekje aanbieden. Veel zegen gewenst! ...

Ik heb 60 jaar van je gehouden ik mis je heel erg ...

Hallo mensen die dit lezen. Jullie zijn nu misschien verdrietig maar het komt goed. Er zijn altijd mensen die van je houden ...

De mooiste herinneringen zijn diegene die je met beide armen omringd ...

Ieder jaar kom ik hier een keer in de zomer maar ook in de herfst of de winter. In het leven is het ook niet altijd lente ... ..

Een prachtige middag, misschien wel de warmste dag van dit jaar. Achter in dit boekje heb ik bij bezoekers-aantal 1 ingevuld. Of had het toch 2 moeten zijn? Wat zou je genoten hebben van de rust, de kastanjes, het goede leven ...

Het gras groeit niet sneller als je eraan trekt! Laat los en heb vertrouwen.

Succes is krijgen wat je wilt, geluk is geen bestemming maar een manier van leven Gevolgd door een hartje en Dank

Het is vandaag 2<sup>e</sup> Paasdag. De Heer is waarlijk opgestaan! Hij biedt ons troost ...

Wat een mooi toeval om op deze dag, de sterfdag van mijn zus langs deze bijzondere plek te komen ...

... Wat een fijne plek om tot rust te komen. Wij lopen een Trage Tocht. En troost is altijd fijn om te krijgen ...

Liefde is op wacht staan bij elkaars eenzaamheid.

Tekst uit Jesaja, te zingen uit psalm 118 ...

Deze fijne rustplek ontdekte ik vorig jaar.

Een paar maal eerder ben ik hier geweest.

Vandaag kom ik afscheid nemen van deze bijzondere plek. Binnenkort verhuis ik terug naar het Noorden. Hartelijk dank voor de mooie momenten hier. Uw rusttuin is in mijn hart gesloten ...

Echt een troostplek. Verdriet is ... de achterkant ... van de liefde.

Blij met de tekst op het houten bordje: Volg je hart... want dat klopt!

Eindelijk een bankje zonder brandnetels en met een fijn uitzicht ...

Wie rijk wil zijn moet niet zijn bezit vergroten maar zijn hebzucht verminderen (van Epicurus of Plato) ...

Met mijn vriendin op stap. Na een ochtend met onderlinge discussie, kom ik hier weer tot mezelf en zie ik alle relativiteit in ...



### Tot slot:

Waar drie puntjes staan aan het einde van een quote, zijn vaak naam en woonplaats vermeld. Deze vermeldingen zijn uit privacyoverwegingen achterwege gelaten maar geven wel aan dat de mensen van overal uit het land komen. We spreken deze mensen eigenlijk nooit. De teksten zijn letterlijk overgenomen.

Het bijzondere is wel dat uit deze bloemlezing blijkt dat de plek niet alleen troost biedt maar ook heel veel wijsheid teruggeeft.

Gece, 10 september 2024

# Een heuglijk laatste Lucasdag



Wat een prachtige Lucasdag is het geworden, buiten mooi weer en binnen een warme en gemoedelijke sfeer. Waarbij we voor een laatste keer terugkijken op een feestdag met een geweldige opkomst van parochianen uit alle gemeenschappen. Wederom mochten we samenkomen op de prachtige locatie, de St. Jozefkerk van Achterveld om te genieten van alles wat er uit zo'n samenzijn kan groeien. En wat Achterveld als gemeenschap al vele jaren met haar vele vrijwilligers daarvoor heeft gedaan, zoals het verzorgen van de logistiek, de catering en een hartelijke ontvangst, zodat we met elkaar een mooie feestdag kunnen vieren. Fantastisch en héél veel dank daarvoor!

Na opening door parochiebestuurslid Tjeerd Mulder begonnen we met een H. Eucharistieviering door Harrold Zemann met het pastoraal team en medewerking van het St. Caecilia koor uit Barneveld o.l.u. Carla Schulte met Peter Jan de Fijter aan de piano.

Ook bijzonder, we konden beschikken over een groot aantal misdienaars, die samen met lectoren bij deze viering konden assisteren.

Na afloop van deze stralende viering kwamen de kinderen terug om

ons te verrassen met een hoorspel over de Schepping in Woord en Geluid. Tijdens de viering ingestudeerd door Diny Veltmaat (slechtziend) met medewerking van Mariët van Vliet en enthousiast uitgevoerd. Mooi om te zien hoe kinderen daarin opgaan en ons als toeschouwers/luisteraars kunnen verblijden.

Vervolgens werden de leden van de commissie door pastoor Harrold in de bloemen gezet voor de organisatie van alle Lucasdagen, die we hebben gekend. Alle jaren (buiten corona) met enthousiasme in wisselende samenstelling hebben bijgedragen om er iets moois van te maken en gemeenschappen van de Lucasparochie te verbinden.

lnmiddels kwam de poffertjeslucht ons reeds tegemoet, en dus konden we samen met de kinderen gaan genieten van een heerlijk, smakelijke lunch met koffie en limonade. Ook deze keer weer goed verzorgd door het team van Achterveld.

Zo'n lunch is ook altijd weer een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Daarbij konden we uiting geven aan het thema, dat voor deze Lucasdag gekozen was n.l. VERBINDING.

Tevens voor velen natuurlijk de gelegenheid om over de aankomende fusie te praten.

Als attractie voor het middagprogramma werd door spoken-word performer, dichter en verteller







Peter Vermaat samen met Emma van Dobben, als middeleeuws troubadour op trommel en éénhandsfluit, lier, rebec, een theatrale en poëtische voorstelling over het leven van Elisabeth van Thüringen (1207-1231) gegeven. Een prachtige vertolking, dat aansluit op de problemen van deze tijd in onze wereld.

Deze laatste Lucasdag werd, door de lengte van de voorstelling enigszins verlaat, afgesloten met een gezellig samenzijn. Na de lange zit was een drankje en een hapje zeer welkom.



En zo kwam er een einde aan de Lucasdagen, zoals we die in de afgelopen 13 jaar hebben gekend. Hoe het er in de toekomst, na de fusie gaat uitzien, zullen we gaan beleven. Hopelijk komen er weer nieuwe, goede ideeën en zijn er parochianen bereid om daar aan een bijdrage te geven, zodat we onderweg met de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef kunnen doorgaan en gelegenheid hebben elkaar blijvend te ontmoeten en blijvend kunnen VERBINDEN.



Ik meen namens de commissie te kunnen zeggen: Hartelijk dank voor alle medewerking, die we hebben mogen ervaren. Het was een genoegen en we zijn dan ook dankbaar dit al deze jaren te hebben kunnen en mogen doen.

*Jos van Vliet*



Op **8 februari 2025** wordt in Veenendaal de vierde conferentie Missionaire Parochie gehouden. Dit jaar is het thema 'Blijf in Mij' – een thema dat uitnodigt om na te denken over de betekenis van verbondenheid met Christus in het leven van iedere dag, voor gelovigen én voor parochies. Na de positieve ervaringen van de drie eerdere edities, hoopt de organisatie opnieuw op een dag van inspiratie en ontmoeting, die parochies zal bemoedigen om de weg naar een missionaire parochie in te slaan of verdere stappen te zetten op die weg. *Kom samen!*

Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur in groepen te komen, met medeparochianen, om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag te kunnen halen. Om dit aan te moedigen, geldt voor groepen vanaf vijf personen een speciaal groepstarief.

### **Informatie en aanmelding**

De aanmelding voor de conferentie op 8 februari 2025 is geopend! De aanmeldpagina is te bereiken via de website [www.missionaireparochie.nl](http://www.missionaireparochie.nl), waar ook meer informatie over programma, sprekers, praktische zaken en vrijwilligers te vinden is. Promotiematerialen kunnen vanaf de website worden gedownload of aangevraagd voor verdere verspreiding.

# Kerststalletjes

**Donderdag 26 december**, 2<sup>e</sup> Kerstdag kunt u zo'n 40 kerststalletjes van overal uit de wereld bewonderen en het kerstverhaal op die manier meebeleven. In de St. Jozefkerk van Achterveld (Hessenweg 325) van 14.00-15.30 uur is een kleine expo van veelal "zelfgemaakte" kleine stalletjes te zien.



Foto's: Irene van der Pol



Irene en Flip van der Pol uit Achterveld hebben ze verzameld tijdens hun vrijwilligerswerk voor de World Servants: het bracht hen langs veel verschillende landen en culturen. Ze brengen middels de stalletjes kerst uit de hele wereld letterlijk "in beeld". Kinderen mogen verkleed komen, als herder, koning of wat ook maar past bij het kerstverhaal. Maak in de kerk een mooie tekening of kleurplaat of breng die van thuis mee. Dan mag je die bij de grote kerststal neerleggen.

Voor koffie thee limonade en lekkers wordt gezorgd. Toegang is gratis.

## Start Heilig Jaar met viering en pelgrimstocht in Utrecht

In 2025 viert de R.-K. Kerk een 'Heilig Jaar' ofwel een 'Jubeljaar'.

Paus Franciscus gaf dit jaar als thema 'Pelgrims van Hoop'. In de meivakantie 2025 zal vanwege dit Heilig Jaar een Nationale Bedevaart naar Rome plaatsvinden. De Nederlandse bisdommen organiseren tijdens het Heilig Jaar tevens een bedevaart in het eigen bisdom. In alle bisdommen ter wereld wordt in de kathedraal het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus vanaf Kerstavond de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft ontsloten.

### *Opening Heilig Jaar op 29 december in Utrechtse kathedraal*

De opening van het Heilig Jaar wordt voor het Aartsbisdom Utrecht gevierd met een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op **zondag 29 december**. Voorafgaand komen in de Sint Augustinuskerk (Oudegracht 69) de aartsbisschop, priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, lectoren, acolieten en misdienaars en de andere leden van het volk van God bijeen. Na een korte gebedsviering begeeft de groep zich in een pelgrimstocht naar de kathedraal. Het processiekruis gaat voorop, dit zal versierd zijn met vier linten in de kleuren van het logo van het Heilig Jaar; een verwijzing naar de vier windstreken, naar de uiteinden der aarde. In de Sint Catharinakathedraal zal naar verwachting om 15.45 uur de Eucharistieviering aanvangen met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Deze Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben, iedereen is van harte welkom.



## CONTAGIO ZOEKT MEEZINGERS



Regiokoor Contagio is een graag geziene gast in onze kerk. Dit leuke, interkerkelijke koor zoekt versterking. Het lijkt hen leuk als er weer mensen uit Nijkerk aansluiten!

Zing jij ook graag? Het koor staat open voor (jong)volwassenen van alle leeftijden. Wil je kijken of het wat voor je is? Kom dan gerust eens meezingen op de repetities elke donderdagavond om 20.00 uur in de RK kerk in Putten.

Koorervaring is niet vereist (en notenschrift lezen evenmin!).

Het repertoire van Contagio is meerstemmig, veelzijdig en vooral eigentijds.

Gemiddeld één keer per maand zingt Contagio tijdens een viering in Putten, maar daarnaast zingen zij ook regelmatig in andere kerken in de regio (zoals op 23 maart in Nijkerk). Een eigen concert organiseren hoort er ook bij.

### Interesse?

Bel of mail dirigent Ton Westing, 06 16939226 of [apvanwesting@hetnet.nl](mailto:apvanwesting@hetnet.nl).



Helvoirt



24-26 januari

## KIDS/JONGEREN

## HELVOIRT IN 2025 NIEUWE LOCATIE WJD@HOME

De WJD@HOME is sinds enkele jaren een evenement voor rooms-katholieke jongeren om elkaar te leren kennen en om het geloof samen te vieren en te ontdekken. Voorheen werden deze Wereldjongerendagen gehouden op Ameland, voor 2025 (**24-26 januari**) is er een nieuwe locatie: bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt (in de buurt van Den Bosch). "Deze nieuwe locatie ligt centraal en is dus goed bereikbaar voor jongeren uit alle windstreken. Daarnaast is het een plek waar gelijktijdig meerdere workshops kunnen worden gegeven. Bovendien beschikt Emmaus over een kapel waar we de Eucharistie kunnen vieren en waar de jongeren zich kunnen terugtrekken om in stilte en gebed na te denken over wat hen geraakt heeft," legt Zaklina Melis, projectleider JongKatholiek, uit.

Ook in Helvoirt zal het accent liggen op het geloof samen vieren, kennis opdoen, nieuwe mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen over katholiek zijn in de wereld van nu. Verder zijn er sportieve en creatieve activiteiten en er is ruimte voor stilte en gebed. "Of je nu veel of weinig doet met je geloof, je bent welkom! Na dit weekend ben je hopelijk verder geworteld en nog enthousiaster over je geloof," aldus Melis.

### Hoogtepunten van het programma:

- Workshops over actuele en inspirerende onderwerpen, zoals de Theologie van het Lichaam, evangeliseren in het digitale tijdperk en contemplatie en gebed.
- Catechese door inspirerende sprekers, zoals Zr. Gaudia Skass (Congregatio Matris Misericordiae) en pastoor Pieter Zimmermann (directeur van Radio Maria).
- Gezellige avonden met kampvuur, muziek en gesprekken.
- Momenten van stilte en bezinning, perfect om op adem te komen.
- Eucharistievieringen op zaterdag en zondag.

### Praktische informatie:

- Kosten: 99,50 euro
- Data: 24-26 januari 2025
- Locatie: Emmaus Centrum, Helvoirt
- Voor wie: jongeren 16-30 jaar

### Meer informatie en opgave:

[www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjdhome/](http://www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjdhome/)

VAN HARTE WELKOM BIJ DE

15 DECEMBER  
10:15 - 14:00

# WALO KERSTMARKT

Prachtige kerststukken

Leuke artikelen om uw huis in de kerst sfeer te brengen

Snert, kerstbrood en broodjes vers!

Gluhwein & Warme Chocomelk



Zelfgemaakte kerstversterking door de leerlingen van basisschool Sint Jozef en 't Startblek

Creatieve workshops voor de kinderen

Een sfeervolle lent voor een gezellig samenzijn

DE OPBRENGST GAAT NAAR

KINDERVAKANTIEKAMP NEDERLAND EN OEKRAÏNE & STARTERSPAKKETTEN VOOR JONGEREN ZONDER OUDERS, OM ZELFSTANDIG TE KUNNEN GAAN WONEN.

Optredens van: DWS Talentband Natalya en Tanya

SINT JOZEFKERK  
HESSENWEG 325  
3791 PJ ACHTERVELD

# Kerst in de wereld

Kerstconcert St. Jozefkerk  
Achterveld

Zaterdag 14 december 2024



DWS  
Vivente  
DWS Danst  
St. Caecilia  
De Vlindertjes  
Accordeonisten  
Tanya en Natalya  
DWS Talentenband  
Midwinterhoornblazers

Inloop 19.00 uur  
Aanvang 19.30 uur

Collecte bij de uitgang

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Samenlevingsinitiatieven van de gemeente Leusden

### Zaterdag 14 december 2024

19:30 uur

Kerstconcert St. Jozefkerk, Achterveld  
(zie pag. 20)

### Zondag 15 december 2024

10:00 uur – 14:00 uur

Kerstmarkt St. Jozefkerk, Achterveld  
(zie pag. 13/20)

### Donderdag 26 december 2024

14:00 uur – 15:30 uur

Kerststallen bewonderen, St. Jozefkerk,  
Achterveld (zie pag. 18)

### Zaterdag 4 januari 2025

19:00 uur

Feestelijke Eucharistieviering Parochie  
Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef.  
St. Jozefkerk Achterveld, (zie pag. 12)

### Zondag 5 januari 2025

17:30 uur – 20:30 uur

Start cursus Alpha Youth, Jeugdsoos de Kouter,  
de Blekerij 33 in Leusden (zie pag. 13)

### 19 t/m 26 januari 2025

Week van Gebed voor eenheid, (zie pag. 7)

### 24 – 26 januari 2025

WJD@home in Helvoirt

### Zaterdag 8 februari 2025

Vierde conferentie Missionaire Parochie,  
Veenendaal (zie pag. 17)

Agenda!